

Nieuwsbrief

Straatpastoraat Den Bosch



Dit is een uitgave van het Straatpastoraat Den Bosch • Nummer 2 • Oktober 2014

Nieuwsbrief nummer 2

Een jaar na het verschijnen van de nummers nul en een van deze Nieuwsbrief is hier dan nummer twee. In dit nummer kunt u nader kennis maken met het werk van straatpastor Julia Hoppenbrouwers-Nagornyak en met datgene dat haar inspireert.

We staan ook stil bij het afscheid van Embregt Wever, die met veel toewijding en inzet een waardevolle bijdrage heeft geleverd aan het straatpastoraat in Den Bosch. We zijn hem daar dankbaar voor.

We sluiten af met een oproep voor vrijwilligers. Zegt het voort!

Op 9 november vieren we dat het straatpastoraat in Den Bosch vijfentwintig jaar geleden is begonnen. In ons volgende nummer zullen we daarvan verslag doen.

Wij wensen u een goed najaar toe. Tot in december,

**Het Straatpastoraat
Den Bosch**

Leven vóór de dood

Anthony de Mello sj (1931 – 1987) was een Indische jezuïet en psychotherapeut. Hij had veel aandacht voor de dialoog tussen de Ignatiaanse spiritualiteit en de Indische wijsheidstradities. De Mello is bekend om zijn korte verhaaltjes. Een van deze verhaaltjes gaat over het leven vóór de dood.

“Alle vragen van de leerlingen aan de wijze gingen die dag over het leven na de dood.

De wijze lachte alleen maar en gaf geen enkel antwoord.

Later gaf hij als reden voor zijn zwijgzaamheid: ‘Viel het jullie ook op dat juist zij die niet weten wat zij met dit leven aan moeten, een ander leven willen dat altijd duurt?’

‘Maar is er nu leven na de dood, of niet?’ vroeg een vasthoudende leerling.

De wijze reageerde hierop met een raadselachtig antwoord: ‘Is er leven vóór de dood? – dat is de kwestie!’”

Op een dag zat ik bij de dag-opvang met twee mannen aan tafel te praten. Op een moment kwam er een derde man bij. Ik bekeek die man eens goed en besloot dat hij een nieuweling in het straatwereldje moest zijn. Van hem begreep ik dat hij op een of op andere manier aan het zoeken was wat, hoe en wanneer hij iets moet doen om zich te helpen.

Plotseling vroeg hij mij: “En jij? Wie ben jij? Slaap jij ook hier?”

Mijn antwoord was kort: “Gelukkig maar, nee. Ik ben straatpastor.” En hij verraste me met zijn enthousiaste reactie: “Jou moet ik spreken. Ik kom bij jou voor het spreekuur want mensen hadden me geadviseerd om met de straatpastor te gaan praten...”

In de gesprekken met mensen van het straatwereldje gaat het over van alles en nog wat: hoe iemand geholpen kan worden,

vervolg op blz. 2 >



Het Straatpastoraat Den Bosch richt zich op de vele dak- en thuislozen in Den Bosch.

In hun eerste materiële behoeften wordt veelal voorzien door bestaande zorginstanties. Ook voor levensbeschouwelijke vragen zou er een plek moeten zijn!

Het Straatpastoraat speelt hier een unieke, niet te vervangen, rol.

Bijgestaan door een aantal vrijwilligers biedt straatpastor Julia Hoppenbrouwers-Nagornyak aan velen een luisterend oor en waar mogelijk geestelijke steun.

Overweging

Ik wens je tijd om gelukkig te zijn. Elke dag wordt je aange-reikt als een eeuwigheid, om gelukkig te zijn.

Tijd is geen snelweg tussen de wieg en het graf, maar ruimte, om te parkeren in de zon.

Kijk naar de hemel en zing, omdat de zon gratis voor je schijnt.

Vandaag is de enige dag die je even in handen mag houden. Je leeft maar een dag: vandaag! Vandaag moet je gelukkig zijn.

Als je de goede momenten in je leven intens en bewust beleeft en geniet, is er veel kans dat je sterker staat in kwade dagen.

Goede tijden vallen niet uit de hemel. Goede mensen maken de tijden. Je bent een goed mens.

Je geluk ligt niet aan de overkant, niet bij de anderen. Je denkt wel, de anderen hebben het veel beter maar het geluk ligt in jezelf.

Om gelukkig te zijn is het niet nodig meer te bezitten, maar minder te verlangen.

In alles ligt een wonder. Wie dat ontdekt en zich daarover verheugen kan, heeft de sleutel gevonden om elke dag een beetje gelukkig te zijn.

Gelukkig is wie loslaten kan in plaats van krampachtig vast te houden. Wie alles loslaten kan, lijdt onder het verlies van niets.

Uit: Ph. Bosmans, "Beste Wensen voor Mensen langs de Levensweg". De Vlaamse pater Phil Bosmans (1922 – 2012) was een optimist die in grote en kleine dingen het geluk zocht. Daarbij vergat hij de moeilijke kanten van het leven echter niet.



vervolg van blz. 1 >

hoe een uitkering aangevraagd moet worden, waar en hoe je kleren, schoenen, slaapzaak of een tent kunt vinden... Maar behalve deze dagelijkse vragen, gaat het heel vaak over: waarom en hoe dit of dat gebeurd is in iemands leven, wat de bron van het leven is en wat nog zin geeft in het leven. Anders gezegd, het gaat over het zoeken naar het leven vóór de dood.

Ik ben nu alweer anderhalf jaar straatpastor. Één jaar daarvan werkte ik als tweede pastor naast mijn collega Embregt Wever. Sinds 1 juni van dit jaar werk ik alleen, maar met enkele goede en enthousiaste vrijwilligers.

Regelmatig bezoek ik het Inloopschip, de dag- en nachtopvang van Novadic, het Tij, PUB, Jongerenopvang, het Hostel en ook mensen die zelfstandig wonen. Tenminste één keer per week probeer ik gewoon door de stad te zwerven en mensen te ontmoeten...

De vrijwilligers hebben een bijzonder plek binnen straatpastoraat. Ze helpen als gastvrouw of gastheer tijdens het spreekuur op donderdagmiddag en op zondagmiddag tijdens de gebedsviering. De vrijwilligers bezoeken mensen die in het Hostel of zelfstandig wonen; ze begeleiden mensen naar huisarts, ziekenhuis of ambassade. Dit werk kan ik zonder goede vrijwilligers niet goed doen. Trouwens, als het straatpastoraat jouw hart sneller laat kloppen, kom dan eens langs om te kijken, om met ons kennis te maken en om samen te zoeken naar het leven vóór de dood.

*Over Anthony de Mello,
zie: www.inalldingen.org*

Afscheid van Embregt Wever

Op zondag 25 mei 2014 hebben we in de Moeder Teresazaal uitgebreid afscheid genomen van Embregt Wever. Hij werkte sinds 2008 als straatpastor in 's-Hertogenbosch.

Rond drie uur 's middags verzamelden zich vele belangstellenden voor de afscheidsviering en de daaropvolgende receptie. Naast vrijwilligers en bekenden van Embregt, waren er onder hen ook mensen met wie Embregt als straatpastor sinds november 2008 professioneel of in pastorale zin had samengewerkt.

De vrijwilligers hadden gezorgd voor een hapje en een drankje, zodat het, ondanks het feit dat wij afscheid van Embregt namen, toch nog een klein feestje werd.

Onder het genot van een kop koffie of thee en een heerlijk stuk taart schudden velen Embregt de hand en bedankten hem voor zijn jarenlange arbeid als straatpastor. Daarbij werd duidelijk hoezeer Embregt het gezicht van het straatpastoraat in 's-Hertogenbosch was geworden.

Hoewel Embregt had aangegeven in plaats van een persoonlijk cadeau liever een gift voor het Straatpastoraat Den Bosch te ontvangen, hadden velen ook een persoonlijk blijk van waardering

voor hem meegenomen. Ze werden met Embregts kenmerkende bulderlach graag in ontvangst genomen.

Daarna ging Embregt voor de laatste maal voor in de viering, waarbij straatpastor Julia Nagornyak hem assisteerde. Plebaan Geertjan van Rossem begeleidde de samenzang op zijn gitaar. Er waren mooie liederen uitgekozen waarbij met name "Wat de toekomst brengen moge, mij geleid des Heren" hand zeer toepasselijk was. Een inspirerende overweging en gebed maakten van de viering een mooie afsluiting van zes jaar arbeid voor dak- en thuislozen, en anderen die extra zorg nodig hebben die niet via de reguliere kanalen wordt verleend.

Namens het bestuur sprak Maarten van den Oord nog een woord van dank en vervolgens konden de aanwezigen die dat nog niet hadden gedaan persoonlijk afscheid van Embregt nemen.

Embregt, wij danken je hier nogmaals voor alle inzet die jij voor het Straatpastoraat Den Bosch hebt gegeven en wensen je alle goeds toe op je levensweg.



Voelt u voor vrijwilligerswerk?

Het Straatpastoraat Den Bosch kan niet bestaan zonder de vele vrijwilligers, die de straatpastor bijstaan in haar werk. Vooral voor het bezoeken van onze "straatmensen" kunnen we altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken.

We zoeken vrijwilligers die:

- een bezoek brengen aan mensen thuis;
- (reserve) gastvrouw of gastheer zijn bij het spreekuur op donderdagmiddag of bij de viering op zondagmiddag;
- mensen begeleiden naar het ziekenhuis, de huisarts of bijvoorbeeld de gemeente of een andere overheidsdienst;
- komen poetsen, zodat we in een prettig schone omgeving mensen gastvrij kunnen ontvangen;
- mee doen aan de Nieuwsbrief, dat wil zeggen een bijdrage leveren aan de teksten en aan het vermenigvuldigen en verspreiden.

Heeft u belangstelling? Neemt contact met ons op. We nodigen u graag uit voor een gesprek met straatpastor Julia Hoppenbrouwers-Nagornyak. U kunt haar bereiken via: straatpastordb@gmail.com.



Vacature Bestuur Straatpastoraat

Binnen het bestuur is een vacature ontstaan voor de positie van

Secretaris

Voor meer informatie over het Straatpastoraat Den Bosch, kunt u onze website raadplegen. Zie onderaan deze pagina voor het adres. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met de huidige secretaris mevrouw Corrie Dansen: 073 64 11 585.

Pelgrimszegen

Moge de weg je zeggen:
Volg me maar.

Moge de ster je zeggen:
Richt je vaart op mij.

Moge de grond je zeggen:
Bezaai me.

Moge het water je zeggen:
Drink me.

Moge het vuur je zeggen:
Warm je.

Moge de boom je zeggen:
Schuil in mijn schaduw.

Moge de vrucht je zeggen:
Pluk me, eet me.

En als je de weg kwijtraakt,
geen vaste grond meer vind:
en dreigt te verdrinken,
als het vuur gedooft is
en je kou lijdt
in een nacht zonder sterren,
als de bomen kaal zijn
en je honger en dorst hebt,

dan moge de Stem je zeggen:
Wees niet bang. Ik zal er zijn.



**Straatpastor
Julia Hoppenbrouwers-
Nagornyak**

T 06 50 23 08 71
E straatpastordb@gmail.com

De straatpastor en haar medewerkers verlenen pastorale zorg aan velen in Den Bosch die al dan niet tijdelijk dak- en thuisloos zijn of zijn geweest.

Spreekuur

Donderdag vanaf 14.00 uur.
Inloop tot 16 uur.

Zondagsviering

Zondag 15.30 uur.
Vanaf 15.00 uur is er koffie en thee. Iedereen is van harte welkom om met ons mee te vieren.

Bezoekadres

Moeder Teresazaal,
Graafseweg 1,
Den Bosch.

Voor toezending van de Nieuwsbrief: aanmelden per post of e-mail.

Kantoor- en correspondentieadres

Hinthamerbolwerk 1, 5213 TA Den Bosch
<https://sites.google.com/site/pastoraatopstraat>

Uw bijdrage is van harte welkom

Van Lanschot Bankiers rek. nr. NL57 FVLB
0638 7730 91. Uw gift is fiscaal aftrekbaar. Het Straatpastoraat is deel van de RK Kerkprovincie Nederland en daarom erkend als ANBI instelling.



Het Straatpastoraat Den Bosch wordt gesteund door **Skanfonds**.