

# Nieuwsbrief Straatpastoraat Den Bosch



Dit is een uitgave van het Straatpastoraat Den Bosch • Nummer 7 • December 2015

## Nieuwsbrief nummer 7

Pas vroeg een vluchteling zich af hoe koud het hier wordt... Geen onbelangrijke vraag voor de mensen van het straatpastoraat dat een plek van warmte en aandacht wil zijn. Pastor Julia Hoppenbrouwers – Nagornyak vertelt in deze Nieuwsbrief over haar ontmoetingen. Het straatpastoraat is dierbaar werk maar af en toe moet je bijtanken. Dit leest u in twee stukjes van onze vrijwilligers die een bijscholingscursus gevolgd hebben. Een gedicht van Patrick sluit aan bij het thema van deze tijd van het jaar: vertrouwen dat licht het duister overwint.

**Het Straatpastoraat  
Den Bosch**

## Vanuit het straatpastoraat...

Na de Kerstviering, een jaar geleden, kwam een man die al jarenlang op de straat leeft naar mij toe. Hij gaf mij een envelop en zei: 'Het is voor jou. Je schrijft kaarten aan veel mensen, maar deze is voor jou.' Na mijn bedankje voor deze verrassing maakte ik de envelop open. Er zat een mooie kaart in met een wens voor Kerstmis en Nieuwjaar. Maar er was ook iets extra's – een maaltijd bon voor sociaal restaurant 'Het Anker'... Het was het beste cadeau dat ik tot nu toe met Kerstmis had gekregen... Ik wist dat die man die bon bij het pastoraal uitzendbureau PUB had verdiend... om bij het Anker te kunnen eten...

Dit jaar vier ik alweer mijn derde Kerstfeest bij het straatpastoraat, en het is nog steeds erg boeiend en dagelijks verassend. Na de drukke zomer heb ik de dagelijkse routine van mijn werk terug gevonden. Het lukt me nu beter om regelmatig de opvanghuizen te bezoeken, oude kennissen te ontmoeten en te spreken, en ook tijd voor nieuwe mensen te hebben.

Ongeveer veertien mensen bezoeken het spreekuur op donderdagmiddag. Sommigen komen elke week gewoon voor een kopje

*vervolg op blz. 2 >*

## Straatpastoraat, waar gaat dat over?

Ook in Den Bosch leven mensen die om welke reden dan ook tussen de wal en het schip terecht gekomen zijn. Soms voor een korte tijd, soms ook wat langer. Ze hebben het flink voor de kiezen gekregen. Echtscheiding, werkeloosheid. Problemen met drugs of alcohol. Soms is er psychisch iets mis gegaan. Soms komen mensen terug uit de gevangenis. Sommigen hebben een verland verlaten, velen komen uit Oost Europa. Soms zitten mensen met asielproblemen.

In onze stad leven zo'n zevenhonderd thuislozen. Echte 'daklozen' zijn er niet zoveel. Voor een slaapplek, eten en andere eerste materiële en sociale behoeften kunnen zij een beroep doen op bestaande zorginstanties. Ons geloof laat ons meer dan duidelijk zien dat we naar die ander moeten omzien. Er zijn, een luisterend oor en waar mogelijk helpen met geestelijke hulp en advies. Daarvoor is er in Den Bosch het Straatpastoraat. Straatpastor is Julia. Ze

wordt bijgestaan door een groep vrijwilligers. Ze volgen de evangelische opdracht om deze mensen nabij te zijn. Ze trekken er op uit om thuisloze mensen te ontmoeten, soms letterlijk op straat. Het is winter geworden, maar Kerstmis nadert. Namens de straatpastor, de vrijwilligers en de vrienden van het Straatpastoraat Den Bosch wensen wij dak- en thuislozen een gezegend Kerstmis.

**Jan G. Vorstman  
voorzitter**

**vervolg van blz. 1 >**

koffie of thee, maar anderen komen meestal voor een gesprek. Eerlijk gezegd weet ik nooit van tevoren wie komt en daarom is het altijd een verassing. Hetzelfde gebeurt op zaterdagmiddag, wanneer ongeveer veertien tot zestien mensen de gebedsviering bezoeken. En verassend genoeg: sommigen laten het weten als ze verhinderd zijn. In mijn werk gaat het meestal om individuele contacten. Vaak bezoek ik mensen die de dakloosheid al achter de rug hebben, maar ze willen graag nog eens met mij praten. Velen ken ik sinds mijn eerste dagen als straatpastor in Den Bosch, sommigen zie ik om de paar maanden. Het is altijd fijn om hun te zien en te spreken. In het najaar was ik een paar keer in de gevangenis om mensen te bezoeken, in Rotterdam en in Grave. Iemand anders vroeg me of ik mee naar de rechtbank wilde gaan. Voor mij was het een nieuwe, intensieve ervaring, maar erg zwaar natuurlijk voor de persoon in kwestie... Na de zomer heeft Frank Meeuwsen van het

Centrum voor Traject- en Bemoeizorg een cursus gegeven aan de vrijwilligers van het straatpastoraat. Dit was boeiend en leerzaam. We hebben onderwerpen besproken, waarmee we elke dag binnen het straatpastoraat te maken hebben: mensen met een beperking, zelfmoord, traumaverwerking en welke gesprekstechnieken ondersteunend kunnen zijn.

Minder goed nieuws hoorden we begin november. Vorige maand is Kees, bewoner van het Inloopschip, onverwacht gestorven. Met hem had ik bij het Inloopschip een paar keer een gesprek. Dominee Peter van Helden organiseerde samen met mij een mooie herdenkingsviering. Hopelijk heeft Kees zijn 'huis' van rust en vrede bij de Hemelse Vader gevonden.

Goede en slechte ervaringen, vreugde en verdriet, we nemen het mee naar Kerstmis. Dan vieren we samen de geboorte in onze wereld van Jezus, die ons uitdaagt om met zachte kracht bergen te verplaatsen.

**Julia Hoppenbrouwers**  
straatpastor

## Vrijwilliger zijn



Voor onze vrijwilligers heeft Frank Meeuwsen van het Centrum voor Traject- en Bemoeizorg een cursus gegeven. Het was boeiend en leerzaam, zoals blijkt uit de volgende bijdragen van twee deelnemers.

1. Eindelijk was het zover: op 16 september ging de cursus Bemoeizorg van start voor alle gastvrouwen en -heren van het Straatpastoraat. Waarom eindelijk? Tot dusverre was ik nog niet in aanraking gekomen met de doelgroep thuis en daklozen.

Voor mij was de belangrijkste vraag: hoe ga je als leek, als vrijwilliger met deze medemens om? Daarom vond ik het fijn dat het bestuur alle vrijwilligers deze cursus aanbood. Tijdens de inleiding werd aan-

dacht besteed aan de achtergronden van hoe iemand in deze situatie terecht kan komen. Het antwoord is eenvoudig: het kan iedereen overkomen: de een wel, de ander niet. Vaak gaat het om meervoudige problematiek en vandaar dat er geen goede of slechte antwoorden zijn. Het is de kunst om een passend antwoord te vinden, in die situatie, op dat moment.

Met voorbeelden gaf Frank ons praktische handvatten mee. Wat mij bijgebleven is dat het belangrijkste is dat je gewoon jezelf blijft en het allerbelangrijkste is dat-je-er-bent voor de medemens. Een andere bruikbare tip: probeer waarom vragen te vermijden (want daar zit meestal een waardeoordeel in); ben oprecht belangstellend

en gebruik bij voorkeur 'hoe', 'wat', 'wanneer'. En ga niet te ver terug in het verleden: start bij nu. Ook is het niet erg als er stiltes vallen, zodat je ook een oprecht luisterend oor bent voor de ander: laat merken: ik ben er voor jou, jij bent belangrijk. En mocht blijken dat de problematiek echt te heftig is, schakel dan een professionele hulpverlener in. Ondanks de zware materie, probeerde Frank, een begenadigd spreker, het zo luchtig mogelijk te brengen: betrekken en toch afstand nemen. De avonden vlogen voorbij en dat is een goed teken: ik kijk terug op zes leerzame bijeenkomsten. Alle goeds en voor ons allen een begripvol 2016.

**Odulf**

**2.** Ik ben met een open blik naar de cursus gegaan. Het interesseert me waarom mensen bepaald gedrag kunnen vertonen. De vele psychische aandoeningen en beperkingen komen we heel veel tegen... zeker bij het straatpastoraat. Wat een eye-openers! Ik heb veel geleerd en mijzelf verbaasd over hoe sommige dingen kunnen werken. Ook werd de herkenbaarheid wat 'eenvoudiger'. Ik heb deze cursus als zeer verrijkend erva-

ren en heb 'honger' naar meer. Heel veel situaties op het werk maar ook privé heb ik beter kunnen begrijpen en doorgronden. Alle avonden waren zeer boeiend en leerzaam. Op vragen werd altijd ingegaan... Met voorbeelden uit de praktijk ondersteund door interviews via filmpjes. Jammer dat twee uur zo snel voorbij gaan. Ik vind het knap dat er mensen zijn die zo boeiend kunnen vertellen dat ik gewoon de

pauze 'vergat'. Frank mijn complimenten hier voor... Er moet heel veel gebeuren wil ik mijn rokertje vergeten! En op dinsdag 1 december was alweer de allerlaatste cursusavond... Is er geen mogelijkheid voor een vervolg? Zelfs voor herhaling ben ik te porren! Frank Bedankt!

**Willeke**

## Kerstwensen

*Bezoekers en vrijwilligers van het straatpastoraat Den Bosch werden gevraagd wat van hun gedachten mee te geven over wat Kerstmis voor hen betekent. Enkele reacties staan hieronder opgetekend.*

*Kerstmis betekent voor mij:  
'Overleven!'*

**Nico**

*Kerstmis betekent voor mij:  
'Geboorte van liefde, tijd van*

*bezinning voor het vinden van het geloof als kracht verscholen jezelf.'*

**William**

*Kerstmis betekent voor mij:  
'Kaarten schrijven.'*

**Henricus**

*Kerstmis betekent voor mij:  
'Het hele jaar braaf geweest. Alleen deze man exit: familie, vrienden, alles bij elkaar.'*

xxx **Teunis**

*Kerstmis betekent voor mij:  
'De geboorte van de Messias. Iedereen doet altijd zo vroom en vrolijk als een gewijde kaars. Maar met Oud en Nieuw is iedereen weer blij om aan de knallers te zitten.'*

**Andreas**

*Kerstmis betekent voor mij:  
'Samen zijn, vreugde, liefde. Dingen samen doen.'*

**Fiston**

*Kerstmis betekent voor mij:  
'Gezellig samen zijn met de familie en alles daar omheen. Ik zou graag mijn kind bij me hebben.'*

**Sylvana**

*Kerstmis betekent voor mij:  
'Samenzijn in vrede.'*

**Willeke**

*Kerstmis betekent voor mij:  
'Een gevoel wat we eigenlijk het hele jaar moeten hebben.'*

**Ruud**





## Hoop

Nog niet zo lang geleden,  
Was ik een poosje van de radar  
verdwenen,  
Geen verblijf, geen adres,  
De Bossche straatstenen,  
Dat was maandenlang mijn  
verblijf,  
Mijn adres...

Geen huis, geen dak,  
Slenterend door de Bossche  
binnenstad,  
Uur na uur, van dag tot dag,  
iets wat ik niemand gun,  
zelfs niet voor één dag,  
Door weer en wind, kou of  
regen,  
Het was mijn leven,  
Het leven om te overleven,  
Zwaar dat was het wel,  
Dat kan ik je nageven.

Je wordt overal van  
onthouden,  
Je mag nergens meer op of in,  
Je wordt er van weerhouden,  
De winkels, openbare ruimtes



Zelfs de bieb mag je niet meer  
in,  
Want in hun ogen ben je te  
min,  
Kortom je wordt niet meer  
gezien!!!

*Never lose hope,*  
Dat is mijn devies,  
Want hoop doet leven,  
Het geeft je een streven,  
Een streven om naar toe te  
leven,  
Maak het haalbaar,  
Want haal je je streven,  
Dan doet hoop je weer ople-  
ven.

**Patrick**

## Bestuurslid gezocht

Het bestuur van het Straatpastoraat Den Bosch zoekt een nieuw bestuurslid, iemand die de functie van Secretaris op zich wil en kan nemen. Neem voor meer informatie contact op met Jan G. Vorstman tel. 073-6120005 of [jangvorstman@gmail.com](mailto:jangvorstman@gmail.com)

## Straatpastoraat Den Bosch

Het Straatpastoraat is thuis in het diaconaal centrum van de **Sint Annakerk aan de Boschmeersingel nr. 26**. Het **spreekuur** is op donderdagmiddag van 14.00 uur met inloop tot 16.00 uur. Op zaterdagmiddag is er een **gebedsviering**. Vanaf 15.00 uur staat de koffie klaar. De viering begint om 15.30 uur. Wilt u onze **Nieuwsbrief** ontvangen? Meldt u aan via een berichtje aan: Straatpastoraat Den Bosch, p/a Boschmeersingel 26, 5223 HJ Den Bosch, of, liever nog aan: [straatpastordb@gmail.com](mailto:straatpastordb@gmail.com)



**Straatpastor  
Julia Hoppenbrouwers-  
Nagornyak**

T 06 50 23 08 71  
E [straatpastordb@gmail.com](mailto:straatpastordb@gmail.com)

De straatpastor en haar medewerkers verlenen pastorale zorg aan velen in Den Bosch die al dan niet tijdelijk dak- en thuisloos zijn of zijn geweest.

### Spreekuur

Donderdag vanaf 14.00 uur.  
Inloop tot 16.00 uur.

### Zaterdagse viering

Zaterdag 15.30 uur.  
Vanaf 15.00 uur is er koffie en thee. Iedereen is van harte welkom om met ons mee te vieren.

### Bezoekadres

Sint Annakerk  
Boschmeersingel 26  
5223 HJ Den Bosch

Voor toezending van de Nieuwsbrief: aanmelden per post of, liever nog, per e-mail.

### Kantoor- en correspondentieadres

Boschmeersingel 26, 5223 HJ Den Bosch  
<http://straatpastoraatdb.nl>

### Uw bijdrage is van harte welkom

Van Lanschot Bankiers rek. nr. NL57 FVLB 0638 7730 91. Uw gift is fiscaal aftrekbaar. Het Straatpastoraat is deel van de RK Kerkprovincie Nederland en daarom erkend als ANBI instelling.



Het Straatpastoraat Den Bosch wordt gesteund door **Skanfonds**.