

# Nieuwsbrief Straatpastoraat Den Bosch



Dit is een uitgave van het Straatpastoraat Den Bosch • Nummer 9 • Maart 2016

## Nieuwsbrief 9

Pasen is een feest van hoop en dit nummer is daaraan gewijd. Straatpastor Julia Hoppenbrouwers vertelt over Sjaak, die zij tijdens haar werk verschillende malen ontmoet heeft. Ondanks slechte ervaringen houdt Sjaak moed en kiest ervoor om medemens te zijn voor wie hem nodig heeft. Carolijn toont ons de lichtpuntjes, die zij ziet. En stagiaire Lucia weet zich geraakt door de verbindingskracht van de mensen die ze ontmoet bij het spreekuur in de Annakerk. Alles tekens van hoop, dat ons visioen van liefde, vrede en gerechtigheid waarheid wordt.

**Het Straatpastoraat  
Den Bosch**

## Vanuit het straatpastoraat... Sjaak

Rond 9 uur in de ochtend ging mijn telefoon af. Ik nam op en hoorde een bekende stem: 'Goede morgen, onze afspraak van vandaag gaat, helaas, niet door. Ik lig in het ziekenhuis.' Goed, je zou zeggen de afspraak met Sjaak kon niet doorgaan... Maar daar wilde ik niet aan en antwoordde: 'Nee, het gaat gewoon door, want ik kom bij jou in het ziekenhuis op bezoek.'

Sjaak klonk meteen positiever: 'Mag ik jou dan vragen naar mijn huis te gaan en spullen mee te nemen.' Ik kreeg een lijst van hem mee met wat ik moest meenemen en instructie over de sleutel van zijn huis, die ik bij zijn buurvrouw kon vragen.

Onderweg dacht ik aan eerdere gesprekken. Tijdens onze eerste ontmoeting zei hij: 'Ik ben Sjaak en ik ben alcoholist.' Hij is inderdaad zwaar verslaafd aan alcohol en toen ik hem vroeg wanneer hij met drinken was begonnen, hoorde ik een onthutsend antwoord: 'Veel te vroeg. Ik was toen ongeveer twaalf. Mijn vader was alcoholist en hij is daaraan overleden...' En met een glimlach had hij aangevuld: 'Het zit in mijn familie.'

Dan vertelde Sjaak over zijn leven als zwerver in de grote steden: Rotterdam, Amsterdam en Parijs. Mijn nieuwsgierigheid dwong

## Daklozen in Den Bosch?

Echte 'daklozen' zijn er niet zo veel. Onder de brug slapen of op straat de nacht doorbrengen, is gelukkig een uitzondering... Voor een slaapplek, eten en eerste levensbehoeften kan iedereen een beroep doen op bestaande gemeentelijke zorginstaties. Gelukkig maar! Maar er zijn wel heel wat 'thuislozen'. Medemensen die om welke reden dan ook tussen wal en schip terecht gekomen zijn. Mensen die het soms flink voor de kiezen krijgen, al dan niet door

eigen schuld. Door drugs of alcohol. Of het gaat psychisch mis of ze verliezen het contact met familie of vrienden. En ook die man die net uit de gevangenis komt. Vaak zijn het mensen uit andere landen die nog hun richting moeten vinden. Straatpastor Julia en haar vrijwilligers willen hen nabij zijn, op straat ontmoeten, in opvangcentra of waar ook. Of tijdens het spreekuur of de liturgieviering. Het Straatpastoraat biedt vooral een luisterend oor

en waar mogelijk geestelijke hulp en advies. Is dat niet wat ons Geloof nu juist van ons vraagt? Het volgen van de evangelische opdracht om deze mensen nabij te zijn? En worden wijzelf daar ook niet beter van?

Je kunt de Straatpastor helpen door Vriend te worden of als Vrijwilliger. Neem contact op met Julia. Ook uw donatie is meer dan welkom. Ik wens u allen een gezegend Pasen toe.

**Jan G. Vorstman  
voorzitter**

mij meer vragen te stellen. En weer hoorde ik een onverwacht antwoord. Hoe lang was hij al aan het zwerven: 'Lang, te lang. Ik weet nu niet meer hoe ik dat al die jaren vol kon houden.'

### **Kracht om door te gaan**

Nooit de moed opgeven. En hij zei het een paar keer tegen zichzelf: 'Door gaan, Sjaak, je kan het!' Die korte woorden zei hij vaak tegen zichzelf tijdens onze gesprekken...

Verder vertelde hij over zijn bezoeken naar de Sint Jan in de stad. Hij komt daar af en toe, gaat op de bank tegenover het Mariabeeld zitten en hij doet zijn ogen dicht. Dan bidt hij voor de mensen om wie hij geeft. Daarna loopt hij weer door de stad en gaat dan naar huis.

### **Vervelendste momenten**

Er waren vele vervelende momenten in Sjaaks leven. 'Veel te veel' om te vertellen...

'Het was in Amsterdam, ik werd op straat opgepakt door de politie, omdat ik te dronken was. Ik moest een nacht of twee op het bureau blijven, hoe lang precies weet ik niet meer. In de ochtend werd ik wakker en ik mocht naar huis.

Ik had mijn rugzak en spullen teruggekregen. Ik had mij netjes aangekleed, maar ik kon mijn veters niet strikken. Ik was mijn bril thuis vergeten en ik zag de gaatjes niet. Toen vroeg ik een politieagent. En die politieagent deed het, hij zat voor mij op zijn knieën en ik zat gewoon op een stoel.' De tevredenheid van dat moment was nog steeds van zijn gezicht af te lezen, toen hij mij vertelde hoe Sjaak aan de deur de politieagenten bedankte voor hun gastvrijheid, het bed en een glas water. Maar onderweg naar zijn huis gebeurde iets vervelends. Hij ging naar een supermarkt om een paar biertjes en shag te halen. Hij had nog geld en daarom kon hij netjes aan de kassa betalen. Helaas hadden de bewakers daar een ander idee over Sjaak. Ze hadden de politie gebeld en wilden hem persé laten controleren. Nu stond het gezicht van Sjaak op woedend, want hem was onrecht aangedaan. Hij was niet langer een mens die zich goed in de samenleving kan gedragen. 'Ik had betaald maar in de ogen van de bewakers was ik een boef.'

### **Leukste momenten**

'Dat ik leef! Dat ik nog een dag krijg te leven. Dat



ik nog leef!' Met die herinneringen aan Sjaak in mijn hoofd kwam ik bij de buurvrouw de sleutel te vragen.

En we hebben samen nog over haar buurman gepraat. Ze was een bezorgde vrouw die veel om hem geeft. Volgens haar was Sjaak geen onbeschofte man, hij groet haar elke keer aardig. Ze mogen elkaar graag en het is altijd fijn om een paar woorden met elkaar te wisselen.

Aan het eind zei de buurvrouw van Sjaak: 'Hij is niet voor niks aan het drinken.. Hij komt uit een groot gezin en hij heeft helaas niks anders van zijn ouders geleerd. Maar toch is Sjaak een schat van een mens.'

Zoveel begrip voor haar buurman, het verraste mij eerst, maar toen dacht ik: 'Dit is inderdaad wat je noemt "barmhartig zijn voor je naaste".'

Sjaak verliet zijn ouderlijk huis toen hij ongeveer 14 was. Na 20 jaar zwerven belandde hij in Den Bosch. Gelukkig heeft hij al bijna negen jaar zijn eigen appartement. Hij houdt van muziek en kan erg goed zingen en mondharmónica spelen. Hij houdt van mensen en heeft vele anderen geholpen.

Misschien gaf hij zelfs vaak te veel om anderen, meer dan om zichzelf... Hoewel, kun je zeggen, het gaat goed met hem. Maar Sjaak heeft zijn eigen mening: 'Het gaat met mij in principe goed, maar ik ben alleen.'

**Julia Hoppenbrouwers**  
straatpastor

---

## Pasen

Het is nu half Pasen en over een tijdje breekt voor ons het Paasfeest aan.

We herdenken nu, in deze paastijd de tijd dat Jezus Christus voor ons heeft geleden aan het kruis. Dat hij voor onze zonden is gestorven, en weer verrezen is. Als we dat afzetten tegen de tijd van het Oude Testament breekt er met de Kruisdood van Christus en zijn verrijzenis een Nieuwe Tijd aan.

Christus is voor onze zonden gestorven en we zijn vrij geworden, in verbondenheid met God. We kunnen door de dood van Jezus aan het kruis geloven in de belofte van het Eeuwige Leven bij Onze Vader in de hemel. Jezus heeft met zijn bloed de dood overwonnen.

Wat wil dat zeggen in deze tijd? Als ik het nieuws volg, word ik niet vrolijk.

Welke Nieuwe Tijd, denk ik dan. De bijen en de gewassen doen

het slecht, er is overbevolking, mensen moeten langer werken, er zijn oorlogen en overall is er van alles in de wereld aan de hand.

Ik kan er eigenlijk niet goed tegen, en ik kijk niet graag naar het nieuws.

Ook om mij heen zie en hoor ik van zieken, gebroken gezinnen en families, eenzamen, dak- en thuislozen, mensen die lijden.

Wat is er nieuw? Ik denk dat we moeten blijven werken en geloven dat we in de Geest van Christus vrij kunnen zijn. En dat daarin de kracht zit die ons kan helpen in ons bestaan. Lief zijn voor elkaar, open staan voor elkaar, van elkaar houden en om elkaar geven. Tja, dat kan best, maar er blijven oorlogen...

Toch, als ik naar mijn persoonlijk verhaal kijk, waar ik in een diep dal heb gezeten, kan ik zeggen dat er voor mij een Nieuwe Tijd aan is gebroken. Na een tijd van

eenzaamheid en geestelijk en psychisch letsel en verval. Zwaar is dat, dat doet pijn en is eenzaam.

Maar ik ben blijven geloven dat met hard werken, alles goed komt. Dat er een Nieuwe Tijd aankomt. En die is er gekomen, het kunnen kijken naar mensen om me heen en die een warm hart toedragen. Tegen mensen kunnen zeggen: 'Kom hier, voor een knuffel!' Mensen in mijn hart toelaten waar het eerst verdord was en leeg. Waar ik niet geleerd had dat het open kan zijn en warm. Het werd Pasen in mijn leven.

Als ik kijk naar de wereld zie ik ook mooie initiatieven van mensen die met anderen begaan zijn. En lokaal hun steentje bijdragen. Mensen die in de woonvorm waar ik woon, ziek zijn en komen werken, omdat ze met ons begaan zijn. Mensen die vertrouwen geven. Mensen die weinig hebben en vinden dat ze rijk zijn. Mensen die zich belangeloos inzetten voor anderen. Misschien is dat niet veel in deze tijd. Maar soms denk ik, het is een begin. Een nieuw begin in de Geest van Pasen.

**Carolijn**



## Mooi om hier 'present' te zijn

Mijn naam is Lucia Basemans en ik volg de opleiding levensbeschouwelijk werker bij Fontys in Tilburg. Aangekomen in het tweede leerjaar mag ik nu stage lopen in het 'domein' samenleving. Wat ik in theorie heb geleerd, mag ik nu in de praktijk ervaren.

Mijn keuze voor 'samenleving' betekent veel aandacht voor de kwetsbare mens op straat of mensen die het moeilijk hebben rondom huis.

Stageplek werd het Inloopschip en alles wat daarmee te maken heeft in Den Bosch. De stage zelf doe ik namens de Protestantse Kerk Nederland. In 'Het hart van de stad' maar ook daarbuiten.

Wanneer ik kan loop ik op donderdagmiddag binnen in de Annakerk, bij straatpastor Julia. Een mooi initiatief om laagdrempelig mensen samen te brengen door rond de koffietafel te zitten en gesprekken te hebben. In het begin was het nog wat

aftasten maar steeds bekender werd het. Het is mooi om hier 'present' te zijn. Er zijn 'om niet' zoals dat zo mooi heet: dat vergt veel oefening voor iemand als ik, die graag oplossend bezig is. Maar, naarmate mijn houding ten opzichte van deze mensen een andere wordt, biedt het zeer boeiende perspectieven op hun kwetsbaarheid en daardoor op hun mogelijkheden.

Het mooie is, dat ik deze mensen beter ga leren kennen naarmate ik vaker aanwezig ben en door te luisteren naar de bezoekers.



Hun verhalen te horen en ook te horen wat zij elkaar te vertellen hebben. Zij kunnen als geen ander iemand de weg wijzen, aangeven waar zij naartoe kunnen gaan, iemand in zijn eigen kracht zetten. Ik heb de bemoeidingen hiervoor zeker gehoord bij hen. Prachtig! Je merkt hier goed de gemeenschapszin, verbinding tussen de bezoekers. Het kennen van de bezoekers brengt ook met zich mee dat ik een band op kan bouwen met hen en leer van hun ervaringen. De een laat zich meer zien dan de ander, maar dat maakt het ook zo uniek.

En, ook ik word op deze manier aangesproken op mijn eigen kwetsbaarheid, dat is een voor mij grotendeels nieuwe dimensie van dit werk maar zeker boeiend. Het draagt bij aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Het is een mooie tijd voor mij, om zoveel verschillende mensen te mogen ontmoeten en hun verhalen te delen. Ik doe hier bijzondere ervaringen mee op die ik meeneem in mijn verdere studie.

**Lucia Basemans**



**Straatpastor  
Julia Hoppenbrouwers-  
Nagornyak**

T 06 50 23 08 71  
E [straatpastordb@gmail.com](mailto:straatpastordb@gmail.com)

De straatpastor en haar medewerkers verlenen pastorale zorg aan velen in Den Bosch die al dan niet tijdelijk dak- en thuisloos zijn of zijn geweest.

### Spreekuur

Donderdag vanaf 14.00 uur.  
Inloop tot 16.00 uur.

### Zaterdagse viering

Zaterdag 15.30 uur.  
Vanaf 15.00 uur is er koffie en thee. Iedereen is van harte welkom om met ons mee te vieren.

### Bezoekadres

Sint Annakerk  
Boschmeersingel 26  
5223 HJ Den Bosch

Voor toezending van de Nieuwsbrief: aanmelden per post of e-mail.

### Kantoor- en correspondentieadres

Boschmeersingel 26, 5223 HJ Den Bosch  
<http://straatpastoraatdb.nl>

### Uw bijdrage is van harte welkom

Van Lanschot Bankiers rek. nr. NL57 FVLB  
0638 7730 91. Uw gift is fiscaal aftrekbaar. Het Straatpastoraat is deel van de RK Kerkprovincie Nederland en daarom erkend als ANBI instelling.



Het Straatpastoraat Den Bosch wordt gesteund door **Kansfonds.**