

Nieuwsbrief Straatpastoraat Den Bosch



Dit is een uitgave van het Straatpastoraat Den Bosch • Nummer 12 • December 2016

Nieuwsbrief 12

Koude, donkere tijden breken aan. Mensen sluiten zich liever binnenshuis op: kachel aan, een gezellige warme sfeer creëren. Onze straatmensen hebben die mogelijkheid niet, dus scheppen Straatpastor en vrijwilligers bij de Annakerk in Den Bosch West deze sfeer voor hen. Het Straatpastoraat geeft aandacht. In deze Nieuwsbrief beschrijft Tine een boottocht door de Bossche grachten, De Kerstgedachte van bestuur en vrijwilligers staat in het teken van 'echte aandacht' voor de ander: niet alleen in een woord maar vooral ook in daden. Tot slot nog een gedichtje van Willeke en Ellen.

**Het Straatpastoraat
Den Bosch**

Kerstgedachte: Echte aandacht voor de ander

'Solidariteit' en 'solidair zijn', woorden die je nogal vaak hoort in deze tijd. In de politiek, maar ook als het gaat om onze houding tegenover andere mensen, bijvoorbeeld vreemdelingen, migranten en andere mensen die in de knel komen.

Natuurlijk moeten we altijd omzien naar de ander. Daarover geen twijfel, dat vinden we allemaal. Maar dat is allemaal makkelijker gezegd dan gedaan. Echt aandacht geven aan een medemens die het moeilijk heeft is nogal wat. Erover praten blijkt vaak makkelijker dan ook echt iets doen!

Mensen, dus ook wij, zijn meestal te druk met onszelf bezig en voor echte aandacht voor een ander die het moeilijk heeft, blijft dikwijls weinig tijd over. Soms kopen we het af met een gebaar. Dat kan een kerstkaart zijn, een Euro aan die man op straat, een glimlach... Maar is dat de toewijding die van ons, christenen wordt verwacht?

vervolg op blz. 2 >

Nieuws over Julia

Kort voor het uitkomen van deze Nieuwsbrief bereikte ons dit bericht.

Onze Straatpastor Julia Hoppenbrouwers heeft op 30 november een ernstig auto-ongeluk gehad. Daarna heeft ze een poliklinische operatie ondergaan in het ziekenhuis, waar ze is opgenomen ter observatie en om verder te herstellen.

We hebben begrepen dat het verblijf in het ziekenhuis kort zal zijn en dat Julia daarna naar de revalidatie gaat om verder te herstellen. Wel is

het zo dat die revalidatie enige tijd in beslag gaat nemen. De vooruitzichten zijn gelukkig goed.

Naar omstandigheden maakt Julia het goed en knapt ze ook goed op. Ze is inmiddels al genoeg hersteld om een weekendje naar huis te gaan. Ook kan Julia Kerstmis thuis vieren.

Uiteraard doen we er nu alles aan om de lopende en geplande activiteiten van het Straatpastoraat Den Bosch als gewoon voort te zetten. Dit gebeurt vooral met hulp

en grote inzet van onze vrijwilligers, vrienden en vele andere betrokkenen bij het Straatpastoraat.

Uiteraard wensen we Julia en haar familie heel veel strekte en zullen hun in onze gebeden meenemen en bidden voor een snel en voorspoedig herstel van Julia.

**Namens vrijwilligers
en bestuur van
het Straatpastoraat
Den Bosch**

Jezus werd geboren in een stal bij iemand die in zijn herberg al geen plek meer had maar nog wel in zijn koeienstal. De geboorte van een 'dakloze'. Hij had wel wat meer aandacht verdiend!

En hoe is het met 'daklozen' in Den Bosch? Gelukkig zijn er niet veel "echte daklozen" meer, dankzij een aantal materiële voorzieningen. Maar er zijn nog wel erg veel 'thuislozen'. Het zijn onze medemensen die door welke oorzaak dan ook, door eigen schuld of door de schuld van anderen, tussen wal en schip geraakt zijn. Ze zijn het spoor voor even of voor langere tijd kwijt geraakt.

Als we hen tegenkomen, moeten we dan de andere kant uitkijken? Moeten we om hen heen lopen? Of durven we het aan hen recht in de ogen te kijken? Willen wij even met hen samen zijn, naar hen luisteren, naast hen gaan staan en hen echt proberen te helpen?

Sociaal en financieel wordt er gelukkig al veel voor hen gedaan door overheidsinstellingen, maar bij het Straatpastoraat Den Bosch gaat het vooral om een luisterend oor, om hulp in geestelijke zin. Dit doet de Straatpastor en met haar een aantal vrijwilligers.

Wilt u zich hierbij aansluiten op de een of andere manier? Wilt u misschien wel een vrijwilliger worden? U kunt ook een 'vriend' worden van het Straatpastoraat Den Bosch. Of U kunt besluiten onze Nieuwsbrief te lezen of naar de website te gaan, zodat U op de hoogte raakt en blijft van wat het Straatpastoraat voor deze medemensen wil betekenen. Natuurlijk om dit alles mogelijk te maken is ook een financiële steun van belang.

Wij wensen u allen, ons allemaal veel zegen toe met Kerstmis en vooral met ons nieuwe begin van echte aandacht voor die ander.

**Namens het bestuur
Jan G Vorstman**

Een moment voor jezelf

Ga even zitten met rechte rug, beide voeten op de grond. Lees deze tekst aandachtig door. Sluit daarna je ogen als je daar behoefte aan hebt. Probeer stil te worden en stil te zijn en laat deze tekst op je inwerken. Het thema is: geloven.

Geloof kan je een positief warm gevoel geven.

Geloven kan iets moois zijn, of moet ik zeggen geloven is iets moois?

Je kan geloven in jezelf, geloven in anderen en geloven in de Ander, maar nu geschreven met een hoofdletter.

Geloof kan voor iedereen op elk moment iets anders betekenen.

Soms is het zeer aanwezig en kan je dat als prettig en steunend ervaren.

Maar bij tegenslag op tegenslag kan geloven heel moeilijk zijn, of misschien tijdelijk wel onmogelijk. Gevoelens van verlatenheid, leegheid, kwaadheid of onverschilligheid kunnen zich meester van je maken. Of misschien komt de grote 'waarom ik' vraag naar boven?

Deze gevoelens zijn erg menselijk maar geen goede steunpilaren om in je kracht te komen en te blijven. Toch zijn ze nodig om door te groeien naar het Licht, waarbij geduld, zoeken naar... en vertrouwen hebben in, erg belangrijk kunnen zijn.

Misschien vind je wel wat anders, iets waardevollers dan je dacht te kunnen vinden.

Slotgedachte:

Het kan zijn dat je niet, of niet snel, de Ander kan vinden, maar weet wel dat hij er altijd is en voor je klaar staat.

Ellen Sormani





Boottocht

Op maandag 24 oktober heeft een groep gasten en vrijwilligers van het Straatpastoraat Den Bosch een rondvaart gemaakt over de binnen wateren van Den Bosch.

De winkel 'Brabantse Hart in Aktie' had de tocht aangeboden gekregen van Rondvaartbedrijf Kuijpers. Brabantse Hart in Aktie heeft op zijn beurt de mensen van het Straatpastoraat uitgenodigd.

Het was verzamelen en instappen om 11.00 uur aan de Smalle Haven. Er was genoeg belangstelling. De boot liep vol. De tocht zou ongeveer 70 minuten duren, maar door het enthousiasme van de schipper zijn we ongeveer anderhalf uur onderweg geweest.

We hebben de Aa bevaren, de Dommel en de Dieze en de Erveldseplas. Er was veel te zien en de schipper had veel te vertellen.

Het is boeiend om je stad vanaf het water te zien.

Aan boord werden we ook goed verzorgd door een paar gastvrije vrijwilligsters. Er was vla en er werd meerder malen koffie en thee aangeboden. Het was perfect verzorgd.

De sfeer was goed, het weer werkte ook mee, dus ik denk, dat we terug kunnen zien op een geslaagd evenement.

Tine Hutten



Gezocht: penningmeester

Het bestuur van Straatpastoraat Den Bosch is op zoek naar een penningmeester. De belangrijkste taken zijn de financiële onderbouwing van het beleid en de financiële verantwoording, beheer van de gelden en contacten met de loon- en financiële administrateur.

Gemiddeld komt het Bestuur vijf keer per jaar bijeen. Nadere inlichtingen over alle ins en outs van deze functie, ook wat betreft het tijdsbeslag, kunt u krijgen bij de huidige penningmeester André van den Boer, telefoon 013 521 90 86.

Dakloos: het Kerstverhaal (Lucas 2)

'In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven... Iedereen ging op weg... ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wik-

kelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plek was in het nachtverblijf van de stad.



Wanneer

Wanneer mijn diepste zijn en persoonlijkheid in God ligt, Dan is het ook zo dat, wanneer ik het sterkst, het zuiverst 'mezelf' ben dat ik dan ook het sterkst 'in God' ben.

En omgekeerd, Wanneer ik me het sterkst in God weet, voel, ervaar, niet alleen in momenten van gebed, maar evenzeer in mijn doen wanneer het door God gedragen wordt, dan ben ik ook het sterkst mezelf,

Dan word ik één met het diepst van mezelf.

Een anonieme jezuïet door Willeke



**Straatpastor
Julia Hoppenbrouwers-
Nagornyak**

T 06 50 23 08 71
E straatpastordb@gmail.com

De straatpastor en haar medewerkers verlenen pastorale zorg aan velen in Den Bosch die al dan niet tijdelijk dak- en thuisloos zijn of zijn geweest.

Spreekuur

Donderdag vanaf 14.00 uur.
Inloop tot 16.00 uur.

Zaterdagse viering

Zaterdag 15.30 uur.
Vanaf 15.00 uur is er koffie en thee. Iedereen is van harte welkom om met ons mee te vieren.

Bezoekadres

Sint Annakerk
Boschmeersingel 26
5223 HJ Den Bosch

Voor toezending van de Nieuwsbrief: graag aanmelden per post of e-mail.

Kantoor- en correspondentieadres

Boschmeersingel 26, 5223 HJ Den Bosch
<http://straatpastoraatdb.nl>

Uw bijdrage is van harte welkom

Van Lanschot Bankiers rek. nr. NL57 FVLB 0638 7730 91. Het Straatpastoraat is een erkende ANBI instelling: uw gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.



Het Straatpastoraat Den Bosch wordt gesteund door **Kansfonds.**