

Nieuwsbrief Straatpastoraat Den Bosch



Dit is een uitgave van het Straatpastoraat Den Bosch • Nummer 14 • Zomer 2017

Nieuwsbrief 14

Zomer 2017. Zonovergoten dagen. Tropische warmte. Koelere dagen lijken aangebroken. Hoe het weer ook is, het straatpastoraat gaat door. Ook nu onze straatpastor Julia Hoppenbrouwers zo lang afwezig is. Vrijwilligers en oud-stratpastores Jan Molmans en Embregt Wever vallen in. Niemand wil “onze mensen” laten zitten, toch? Ook Julia werkt hard, werkt hard aan haar herstel. Het goede nieuws van deze Nieuwsbrief: ze is al terug, beetje voor beetje, zoals haar gezondheid haar aangeeft te doen. Welkom terug, Julia!

**Het Straatpastoraat
Den Bosch**

Gesprek met Jan Molmans, oud-stratpastor in Den Bosch

Onlangs had ik een gesprek met Jan Molmans die, samen met Embregt Wever, tijdens de ziekte van Julia Hoppenbrouwers een deel van haar taken heeft overgenomen. Waar Embregt met name Julia verving bij het voorgaan in de dienst op zaterdag in de Annakerk, heeft Jan Julia vervangen bij bezoeken aan de dagbesteding van de pastoranten en het spreekuur op de donderdag.

Jan Molmans was jongerenpastor van het diaconaal pastoraat, de voorloper van het huidige Straatpastoraat Den Bosch van 1989 tot 2000. Hij stond aan de wieg van het Straatpastoraat, dat zich toen vooral op jongeren richtte. Het Inloopschip was nog echt een schip, dat in de Dommel lag afgemeerd, en het Pastoraal Uitzendbureau was net opgericht. Sinds 2000 werkte Jan bij Stichting Exodus, die zich bezig houdt met opvang en begeleiding van (ex) gedetineerden. Omdat hij daar zijn taak aan het afbouwen was,

vervolg op blz. 2 >

Nog veel mensen in Den Bosch zonder thuis

Weinig Bosschenaren hebben enig idee van wat het Straatpastoraat eigenlijk is. Maar als zij er over horen of lezen, dan blijkt hun interesse groot. Vandaar ook deze Nieuwsbrief – de 14de editie sinds 2013. Wilt u hem ontvangen per post of email? Vraag de nieuwsbrief aan. Op pagina 4 vindt u onze contactgegevens. *Wat is Straatpastoraat?* Er zijn maar weinig mensen echt dakloos. Mede dankzij de zorg van gemeente worden ze materieel voorzien: “bed, bad en brood”. Veel mensen zijn thuisloos. Om een of andere oorzaak kunnen ze geen

“normaal” bestaan leiden. En wat doet de Straatpastor? Zij biedt een luisterend oor en probeert te helpen in vooral geestelijke zin. De Straatpastor gaat ongeveer letterlijk naast deze medemens zitten. *Straatpastoraat.* Je zou denken dat het zich vooral op straat afspeelt. Het klopt, maar veel ontmoetingen vinden plaats in bijvoorbeeld het Inloopschip, een opvangplek waar mensen tijdelijk wonen. Of het gebeurt bij een instelling voor zorg, soms in een gevangenis. Natuurlijk noem ik hier ook de contac-

ten op het wekelijkse spreekuur. Het is “de straat” in een heel ruime betekenis van het woord!

Straatpastoor Julia Hoppenbrouwers kreeg eind 2016 een ernstig auto ongeluk. Na maanden van revalidatie pakt zij nu haar werk weer op, stap voor stap. Gelukkig hebben twee oud-stratpastores Embregt Wever en Jan Molmans en enige enthousiaste vrijwilligers het werk in die periode goed opgevangen. Ik wil hen hier uitdrukkelijk voor bedanken.

**Jan G Vorstman,
voorzitter**



Laat op weg: Jan Molmans

kon hij, toen Julia in november 2016 ziek werd, een aantal taken overnemen. Daar zijn wij hem natuurlijk zeer dankbaar voor. Sinds 1 juli werkt hij bij Stichting Amarant met mensen met een beperking. Daarom ook moet hij zijn tijdelijke werkzaamheden voor het Straatpastoraat Den Bosch beëindigen. Wat viel hem op nu hij na zoveel jaren terugkwam? Wat is er gewijzigd? Wat bleef hetzelfde?

Jan constateert dat het aantal mensen dat tot de doelgroep behoort, zeker niet afgenomen is. Wel leven er nu misschien minder mensen daadwerkelijk op straat. Er zijn meer lokaties gekomen waar mensen worden opgevangen, denk aan de hostels, 't Tij en andere plekken. Natuurlijk een grote verbetering, maar de problematiek is dezelfde gebleven. Verder is de viering van de wekelijkse diensten een enorme verrijking van het Straatpastoraat, en gezien de opkomst is aan een laagdrempelige viering daadwerkelijk behoefte.

Wel is de leeftijd van de doelgroep veranderd. Waren het in de jaren negentig voornamelijk jongeren, nu is de doelgroep ouder geworden. Jan ontmoette diverse mensen die hij in zijn tijd als jongerenpastor ook al was tegengekomen. Dit moet het Straatpastoraat in zijn beleid mee-

nemen. Een organisatie moet voor- en achteruit kijken en zich steeds aanpassen. Het beleid moet dus rekening houden met het ouder worden van de doelgroep. In de korte tijd dat hij Julia heeft vervangen, heeft hij diverse uitvaarten gedaan. Jan beschouwt het meelopen met mensen als een belangrijke taak en ziet hierin een overeenkomst met Jezus, die ook meeliep met mensen die moeite hadden om zich in de maatschappij staande te houden. Ook voor de vrijwilligers ligt hier een taak weggelegd, want door hun presentie kunnen ze een perspectief bieden aan de pastoranten. Permanente scholing van zowel de Straatpastor als de vrijwilligers is nodig zodat echt een beleidsmatige ontwikkeling kan worden ingezet, benadrukt Jan. Goed Jan dat je als buitenstaander met deze toekomstsuggesties bestuur en straatpastor bij de les houdt en stof tot nadenken geeft!

Tot slot benadrukte Jan Molmans dat hij blij is dat Julia haar taken geleidelijk gaat oppakken. Overal werd er geroepen: "Wanneer komt Julia terug?" En: "Met haar wil ik graag weer een gesprek hebben." Een prachtig einde van zijn invalperiode, vindt Jan. Hij was immers een tijdelijke, maar toch onmisbare vervanger van de straatpastor.

**Maarten van den Oord,
secretaris a.i.**

Dank

Het Straatpastoraat Den Bosch ontvangt sinds kort subsidie van de gemeente voor een aantal uren aanwezigheid van de straatpastor in het Inloopschip. Het Straatpastoraat levert daarmee een bijdrage aan de leefbaarheid op straat.

Gemeente, bedankt voor deze erkenning en bijdrage!

Een moment voor jezelf

Ga even zitten met rechte rug, beide voeten op de grond. Lees deze tekst aandachtig helemaal door. Sluit daarna je ogen als je daar behoefte aan hebt. Probeer stil te worden en stil te zijn en laat deze tekst op je inwerken.

Dit keer sta ik stil bij het thema innerlijke vrede. Wie verlangt er niet naar? De balans hierin te vinden is soms ver te zoeken. Momenten van innerlijke vrede kennen is vaak hard werken. Maar hoe te komen bij het wankele evenwicht, ontdaan van stress, onrust en negativiteit? Discipline helpt telkens weer een beetje om dit evenwicht te herstellen. Acceptatie en positiviteit zijn in dit innerlijke proces belangrijke pijlers. Dit alles kan je helpen om te komen tot dit vredig en weldadig ZIJN.

Iedereen kan op zijn eigen manier, met zijn mogelijkheden en met zijn innerlijke handvatten, innerlijke vrede ervaren.

Slotgedachte: Het gaat er niet om hoe vaak je innerlijke vrede verliest maar dat je telkens weer op weg blijft gaan, om deze opnieuw te vinden, en misschien wel wat langer vast te houden.

Ellen Sormani

Vele kleintjes...

Iedereen kan dak- of thuisloos worden: na een echtscheiding, ontslag of psychische problemen bijvoorbeeld. Mensen kunnen zomaar alleen komen te staan en het leven niet meer zien zitten. Het straatpastoraat probeert dak- en thuislozen in 's-Hertogenbosch weer de zin in hun leven te laten zien. Dit is het werk van onze straatpastor. Zij wordt daarin bijgestaan door een aantal vrijwilligers die hun werk belangeloos doen. Uiteraard vergt deze inspanning ook geld: het salaris van onze straatpastor, scholing en bijscholing van onze vrijwilligers, het uitbrengen van deze Nieuwsbrief, huisvesting, schoonmaakkosten, een kop soep of koffie rondom de wekelijkse viering en spreekuur. Gelukkig worden wij, vaak al langere tijd, financieel gesteund

door enkele grote en kleine sponsors. Daarvoor zijn wij hen zeer erkentelijk. Het is echter onzeker hoe lang wij nog kunnen blijven rekenen op deze sponsors. Daarom zijn wij op zoek naar mensen die regelmatig een kleine bijdrage over hebben voor het straatpastoraat onder het motto "vele kleintjes maken één grote". Wilt u meedoen? Word Vriend van het straatpastoraat en maak maandelijks, per kwartaal of jaarlijks een door uzelf te bepalen bedrag over. U helpt er mensen mee die vaak zonder eigen toedoen in de problemen zijn gekomen. Uw bijdrage is van harte welkom op rekeningnummer NL57 FVLB 0638 7730 91. Het Straatpastoraat is een erkende ANBI instelling, uw gift is dus aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

**André van den Boer,
penningmeester**



Weer op pad: straatpastor Julia Hoppenbrouwers

Alleen mijn hart

Hopen is toch blijven leven
in de vertwijfeling
en toch blijven zingen
in het duister.

Hopen is weten dat er liefde is,
is vertrouwen in het morgen
is in slaap vallen
en wakker worden
als de zon weer opgaat.
Is bij de storm op zee
land ontdekken.
Is in de ogen van de ander
lezen dat hij je heeft verstaan

Zolang er nog hoop is,
zolang is er ook bidden
en zolang zal God je
in zijn Handen houden.

**Henri Nouwen,
met dank aan Willeke**

Vriend worden van het Straatpastoraat ?

Wilt u in contact blijven of contact opnemen met het Straatpastoraat Den Bosch? Wilt u wat meer over ons weten? Misschien wilt u ons financieel steunen? Uw vragen, steun met een extra gebed en/of financiële bijstand zijn zeer welkom. U bent bovendien van harte uitgenodigd om *Vriend van het Straatpastoraat Den Bosch* te worden. U kunt zich hiervoor opgeven. Zie hiervoor de contactgegevens onderaan deze pagina.



**Straatpastor
Julia Hoppenbrouwers-
Nagornyak**

T 06 50 23 08 71
E straatpastordb@gmail.com

De straatpastor en haar medewerkers verlenen pastorale zorg aan velen in Den Bosch die al dan niet tijdelijk dak- en thuisloos zijn of zijn geweest.

Spreekuur

Donderdag vanaf 14.00 uur.
Inloop tot 16.00 uur.

Zaterdagse viering

Zaterdag 15.30 uur.
Vanaf 15.00 uur is er koffie en thee. Iedereen is van harte welkom om met ons mee te vieren.

Bezoekadres

Sint Annakerk
Boschmeersingel 26
5223 HJ Den Bosch

Voor toezending van de Nieuwsbrief: graag aanmelden per post of e-mail.

Kantoor- en correspondentieadres

Boschmeersingel 26, 5223 HJ Den Bosch
<http://straatpastoraatdb.nl>

Uw bijdrage is van harte welkom

Van Lanschot Bankiers rek. nr. NL57 FVLB 0638 7730 91. Het Straatpastoraat is een erkende ANBI instelling: uw gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.



Het Straatpastoraat Den Bosch wordt gesteund door **Kansfonds.**