

Nieuwsbrief Straatpastoraat Den Bosch



Dit is een uitgave van het Straatpastoraat Den Bosch • Nummer 14 • December 2017

Nieuwsbrief 14

December. Gemengde gevoelens. De natuur wordt kaler en stiller, mensen zijn meer naar binnen gekeerd, letterlijk en figuurlijk. We zijn stil om wat er met Julia gebeurt. Tegelijk is er ook van alles aan het borrelen, een nieuw begin binnen het straatpastoraat! Dat nieuw talent mag groeien en ieder zich gedragen weet, ook in eenzame en koude dagen. Laat deze nieuwsbrief met nieuwe gezichten, een meditatie en gedicht u warm houden voor het Straatpastoraat Den Bosch!

**Het Straatpastoraat
Den Bosch**

Voorstellen: Lianne van Oosterhout, vervangend straatpastor

Toen er in september 2017 een vacature verscheen voor vervangend straatpastor bij het Straatpastoraat Den Bosch, heb ik gesolliciteerd. Sinds 1 november heb ik een aanstelling voor drie dagen in de week en zal vooral te vinden zijn op straat of in de voorzieningen voor dak- en thuislozen. Ik ben Lianne van Oosterhout, 31 jaar. Nu ben ik ook nog actief in het buurtpastoraat.

Ik heb gesolliciteerd voor straatpastor omdat ik geïnspireerd vanuit mijn geloof wil leven en werken. Iedereen heeft een verhaal en iedereen heeft vragen, zo ook de mensen zonder thuis. Ik beschouw het dan ook als een van mijn belangrijkste taken om te luisteren en er voor hen te zijn. Het leven op de straat is een harde wereld waarvoor ik mij graag met hart en ziel wil inzetten.

Tijdens mijn theologiestudie heb ik twee jaar stage gelopen bij het Straatpastoraat Den Bosch. Dat was een hele mooie en leuke tijd.

vervolg op blz. 2 >

Straatpastoraat bleef en blijft doorgaan...

...zo moeten we het afgelopen jaar samenvatten. Na het ongeval van Julia Hoppenbrouwers eind 2016 is haar werk overgenomen door vrijwilligers en ervaren krachten als Jan Molmans, Lucia Basemans en in de laatste maanden vooral door oudstraatpastor Embregt Wever. En niet te vergeten door Hans van Bommel o.f.m. In deze Nieuwsbrief wordt Lianne van Oosterhout gepresenteerd als vervanger van Julia. Enige jaren terug was Lianne stagiaire bij het Straatpastoraat Den Bosch en heeft toen de nodige erva-

ring opgedaan. 'Zij kent het vak!'

De straatpastor gaat naast een medemens zitten en biedt een luisterend oor. Die medemens is om welke reden dan ook even of voor langer tijd het spoor kwijt. Misschien is er psychisch iets vastgelopen of heeft iemand een drugs- of gevangenisverleden. Soms is hij of zij een dakloze, maar bijna altijd thuisloos, soms afkomstig uit een ver land, soms een vluchteling. Eigenlijk zijn 'onze mensen' altijd op zoek naar een nieuw en beter leven. Deze medemensen tegemoet

komen, dat is onze evangelische opdracht en taak van de straatpastor. De straatpastor is letterlijk veel op straat om hen te spreken of op te zoeken. Iedere donderdagmiddag doet ze het spreekuur en op zaterdagmiddag de gebedsviering. Een team van vrijwilligers staat haar bij. In financiële zin is het Straatpastoraat zelfstandig. Het bestaat op basis van enkele donaties plus giften van Vrienden van het Straatpastoraat Den Bosch. Graag nodig ik jullie uit als Vriend!

**Jan G Vorstman,
voorzitter**



Lianne van Oosterhout

In het eerste jaar bezocht ik vooral de opvang voor dak- en thuislozen en sprak de mensen daar. In mijn tweede jaar heb ik een kunstproject opgezet. Het straatpastoraat is vooral op taal gericht, wat goed is en voor de hand ligt, maar toch praat niet iedereen even gemakkelijk. En daarbij, het pastoraat gaat ook over 'de dingen van de ziel', over wat diep in mensen leeft en misschien wel geen woorden kent. Kunst is een manier om dit 'zielsniveau' te bereiken. Zo komt iets van de persoon zelf, de relatie tot de wereld en soms het Hogere tot uitdrukking. Dit is belangrijk, juist voor mensen die geen eigen stek meer hebben. Ik hoop de komende jaren in mijn pastorale werk te groeien en het vertrouwen van mensen te winnen om met hen te spreken over wat van wezenlijk belang is in iemands leven. Natuurlijk gebeurt dit vooral via het gesprek. Of en hoe ik de kunst ga inzetten, weet ik nog niet. Nu moet ik eerst kennis maken met mensen en contacten opbouwen. Het is de ontmoeting, die het werk als straatpastor voor mij zo bijzonder en mooi maakt. De diepere gelaagdheid in de communicatie is heel belangrijk, maar ook de menselijke maat van het alledaags contact. Het delen van humor of geraakt zijn doordat iemand een ernstig verhaal vertelt is ook pastoraat en van betekenis. Ik kijk dan ook uit naar de ontmoetingen met dak- en thuislozen en allen die met hen verbonden zijn.

Lianne van Oosterhout

Een moment voor jezelf

Hartelijk welkom bij deze meditatie. In deze Kerstperiode is het thema 'licht'.

Ga gemakkelijk zitten zodat alle spanningen losgelaten kunnen worden en je straks weer lichter, met minder ballast, je levenspad kunt vervolgen.

Je kunt aangenaam sfeervol licht creëren dat je kan helpen je te concentreren om het innerlijk licht dat wij, hoe verscholen soms, allemaal mogen ervaren.

Soms, in sombere tijden, kan zelfs het licht afwezig of ver weg lijken.

Het wereldse licht is functioneel, aangenaam maar kan ook storend zijn, denk aan te felle lampen die voor jou hinderlijk overkomen, het innerlijk Licht daarentegen is onbeschrijflijk mooi.

Licht geeft onder andere zicht en ruimte.

Als je ruimte, zicht en rust hebt, ben je in staat om rond te kijken, de Ander te zien en te ontmoeten.

Dit is zo in de buitenwereld, maar ook diep van binnen.

Laat ons opzoek gaan naar dat innerlijk Licht.

Weet dat één lichtje hoe klein dan ook maakt dat de duisternis niet kan bestaan.

Ellen Sormani

Julia: slechts een beetje beter

Alweer een jaar geleden, op 30 november 2016, heeft straatpastor Julia Hoppenbrouwers een auto-ongeluk gehad met een zwaar herseninfarct tot gevolg. Julia kon niet meer praten en ze was rechtszijdig helemaal verlamd.

Na het ziekenhuis volgde de revalidatie en toen die eind mei voorbij was, leek Julia flink opgeknapt, zeker in vergelijking met de eerste dagen na het ongeluk. Een wondertje eigenlijk. Nu moest ze gaan proberen te werken.

Dit was een hele zware, té zware opgave, want wat spraak betreft, maar ook fysiek, was ze helemaal nog niet de oude. Wat het werk in juni en juli van dit jaar heeft aangetoond, was zowel voor Julia als voor het straatpastoraat – straatmensen, vrijwilligers en bestuur – een grote klap.

Werken bij het straatpastoraat lijkt teveel gevraagd, want het praten gaat niet goed genoeg. En praten – praten op straat, bij de PUB en het Inloopschip bijvoorbeeld, bij mensen thuis en tijdens het spreekuur – dat is toch hét gereedschap van de straatpastor.

Daar komt nog bij dat het herseninfarct nog veel meer met Julia heeft gedaan. Een ander voorbeeld is een grote vermoeidheid die niet vanzelf weggaat met rusten. Ook haar uithoudingsvermogen is aangetast.

Daardoor wordt alles wat Julia

doet haar al snel teveel. Zelfs vijf of tien minuutjes intensief luisteren of een stuk in een auto meerijden is super vermoeiend.

Depressief is Julia gelukkig niet – ook niet geweest. Wel is ze heel verdrietig dat het zo gaat, want ze deed haar werk met grote, ook religieuze overtuiging, met hart en ziel én met heel veel plezier. Ze putte er veel voldoening uit.

Van ‘haar mensen’, hun verhalen en soms heel ingewikkelde problemen was ze niet bang, integendeel. Julia hield veel van hen en er werd, misschien daarom, ook veel gelachen.

Gelukkig gaat Julia niet vlug bij de pakken neerzitten, ook nu het er deze keer een heel stuk ingewikkelder uitziet. Julia is een echte bikkelaar en gewend om te vechten.

Zo was het in Oekraïne waar ze werd geboren. Zo was het toen ze alleen in New York was en als lerares aan een *high school* werkte, toen ze in Nederland als nieuwkomer aankwam, toen ze bij het straatpastoraat begon. Altijd probeert ze er iets van te maken, iets moois.

**Het Straatpastoraat
Den Bosch**

Gedicht Stilte als vriend

*ik ken de blikken
maar zij zeggen
mij niets meer*

*voel handen
op schouders
ze doen alleen zeer*

*zeg woorden
die zo verdwijnen
in oost-indische oren*

*wanhopig zoek
ik een uitweg
in alle negeren*

*neem stilte als
vriend om terug
naar mezelf te keren*

*heb het gedruis
naamloos verlaten
niemand heeft iets in de gaten*

**Met de groetjes
van Willeke**

Bron:

Wil Melker

25-04-2017

www.wilmelkerrafels.deds.nl



De oude penningmeester

De afgelopen vier jaar was ik penningmeester bij het Straatpastoraat Den Bosch. Om meer tijd voor mezelf en mijn gezin te hebben, heb ik vorig jaar aangekondigd per 1 januari 2018 te willen stoppen. Het straatpastoraat mag zich gelukkig prijzen een enthousiaste opvolger te hebben gevonden: Bas van den Bouwhuijsen. Ik dank het bestuur, de straatpastores (Julia en Lianne), de vrijwilligers en de subsidiënten voor de prettige samenwerking en het genoten vertrouwen in de afgelopen jaren en wens hen veel succes in de toekomst. *Last but not least* wens ik de mensen die zich voor hulp tot het straatpastoraat wenden toe dat zij hun leven weer op de rit krijgen.

André van den Boer



Bas van den Bouwhuijsen (l.) en André van den Boer (r.)

De nieuwe penningmeester

Mijn naam is Bas van den Bouwhuijsen. Ik ben 39 jaar, getrouwd, heb 2 kinderen en woon in Rosmalen. Toen ik bedrijfseconomie studeerde, ben ik al begonnen met vrijwilligerswerk, bij de Robert Coppes stichting, de Zonnebloem en via de kerk. Nu ben ik actief in het ziekenpastoraat en vond dat het tijd was om weer een bestuursfunctie te bekleden. Het straatpastoraat heeft me altijd geïntrigeerd als geboren Bosscheenaar en ik zet me graag in voor mensen die het minder getroffen hebben dicht bij huis. Graag neem ik daarom per 1 januari het stokje over van André. Sinds afgelopen zomer draai ik mee met de bestuursvergaderingen om zo goed mogelijk voorbereid te beginnen.

Bas van den Bouwhuijsen



Plv. straatpastor Lianne van Oosterhout

De straatpastor en haar medewerkers verlenen pastorale zorg aan velen in Den Bosch die al dan niet tijdelijk dak- en thuisloos zijn of zijn geweest. Mevr. Lianne van Oosterhout (foto links) vervangt op dit moment Julia Hoppenbrouwers (rechts) die ziek is.

06 17 66 24 12
straatpastordb@gmail.com



Spreekuur

Donderdag vanaf 14.00 uur.
 Inloop tot 16.00 uur.

Zaterdagse viering

Zaterdag 15.30 uur.
 Vanaf 15.00 uur is er koffie en thee. Iedereen is van harte welkom om met ons mee te vieren.

Bezoekadres

Sint Annakerk
 Boschmeersingel 26
 5223 HJ Den Bosch

Voor toezending van de Nieuwsbrief: graag aanmelden per post of e-mail.

Kantoor- en correspondentieadres

Boschmeersingel 26, 5223 HJ Den Bosch
<http://straatpastoraatdb.nl>

Uw bijdrage is van harte welkom

Van Lanschot Bankiers rek. nr. NL57 FVLB 0638 7730 91. Het Straatpastoraat is een erkende ANBI instelling: uw gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.



Het Straatpastoraat Den Bosch wordt gesteund door **Kansfonds.**