

Nieuwsbrief Straatpastoraat Den Bosch

Dit is een uitgave van het Straatpastoraat Den Bosch • Nummer 18 • December 2018



Nieuwsbrief 18

Het begint te winteren, maar tot voor kort konden we nog nagenieten van de zomer. Nu is dan toch de tijd gekomen om de kachel hoog te draaien.

Ook in onze wereld van dak- en thuislozen bewegen we verder. Zo krijgt het straatpastoraat een nieuw onderdak voor het spreekuur op donderdag en de viering op zaterdag. Hopelijk zijn we op 1 december 2018 over naar onze nieuwe stek: het stadsklooster San Damiano van de franciscanen aan de van der Does de Willeboissingel.

We zijn blij met onze nieuwe plek. Het betekent nieuwe kansen in een andere, gastvrije herberg. We vertrekken daarom met positieve verwachtingen, al zal het soms een thuisloos gevoel geven na Den Bosch West.

Ook gaan we afscheid nemen van onze voorzitter Jan G. Vorstman; een bekend en vertrouwd gezicht bij het Straatpastoraat Den Bosch.

Daarbij hopen we dat u met ons meebeweegt. Ga met het Bossche straatpastoraat mee op weg naar een Vredevol Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar!

**Het Straatpastoraat
Den Bosch**

Afscheid van voorzitter Jan G. Vorstman



Acht jaren mocht ik meewerken aan het Straatpastoraat Den Bosch, een Kerkelijke Instelling met als “Evangelische opdracht nabij te zijn aan de medemensen die zich in een situatie van maatschappelijke nood bevinden”. Zo staat het te boek en zo is het ook! Embregt, Julia en Lianne heb ik als straatpastores gekend. Als stichtingsbestuur wilden we vooral voorkomen dat de straatpastor zich bezig moest houden met organisatie, financiën, administratie, huishoudelijke dingen enz. De straatpastor en vrijwilligers, hun contact met de dak- en thuislozen stonden altijd centraal. Gelukkig hoeven er in Den Bosch geen echte “daklozen” meer te zijn. Voor bijna iedereen is er wel iets, uitgeprocedeerden uitgezonderd. Voor de straatpastor is het zaak om met iemand na te denken over hoe hij of zij het spoor is kwijt geraakt. Was er een familieprobleem, een verslaving; is ’t een vluchteling die toevallig in Den Bosch belandde, een ex-gedetineerde? Luisteren en praten over het waarom en hoe en daarbij geestelijke steun verlenen. Soms lukt dat met geduld en liefde, soms wat minder. Hebben we als bestuur voldoende bijgedragen? Ja wel wat, maar nog niet genoeg. We moeten goed onze best blijven doen om de “doelgroep” de weg naar het wekelijkse “spreekuur” van de straatpastor te laten vinden, en naar de wekelijkse liturgieviering. Wanneer we op 1 december 2018 dichterbij de binnenstad zijn gehuisvest, zal dat misschien beter lukken. Een andere uitdaging is het vinden en vormen van actieve groep vrijwilligers. Was het fijn wat mee te werken aan deze Goede Zaak? Zeker wel! Met vallen en opstaan, telkens waren er nieuwe problemen, maar telkens ook een oplossing. Daarom heeft dit werk mij zo geboeid. Tot slot wil ik iedereen danken voor hun samenwerking aan dat mooie Straatpastoraat Den Bosch. God zij gedankt!

**Jan G. Vorstman,
scheidend voorzitter**

Bericht van de straatpastor

Na een welverdiende vakantie in oktober vertelde Lianne mij onlangs dat ze zich niet kan voorstellen dat ze het werk niet meer leuk zou vinden, of dat ze uit zou kijken naar een andere stad. Ze voelt zich thuis in Den Bosch. Toch geeft het rust dat er een scheiding is van woon- en werkplaats. Want zodra je op straat komt, ben je aan het werk. Veel ontmoetingen en gesprekken spelen zich buiten af. Lianne constateert dat het druk is in het Inloop-schip en dat er vaak wordt gelooft voor een slaapplek. De reden lijkt vooral de geringe doorstroming vanwege de schaarste aan sociale huurwoningen. Daarom vinden gesprekken nogal eens op straat plaats, wat, nu het kouder wordt, ook voor de straatpastor een uitdaging wordt. Drie bijzondere activiteiten sprongen in de afgelopen periode in het oog. Op verzoek van de vrijwilligers verzorgde Lianne samen met Lucia twee bijeenkomsten rond de Bergrede en de slothoofdstukken van het Johannes evangelie. Insteek was de link tussen het vrijwilligerswerk en de inspiratie die de Bijbel daarbij geeft.

In Eindhoven bezocht Lianne haar collega diaken Rob Kosterman, die dit jaar als straatpastor is begonnen. In de Catharinakerk in het centrum is sinds kort een inloop en een diaconaal steunpunt, waar men terecht kan voor vragen over bijvoorbeeld administratie, uitkeringen en ondersteuning. Dagelijks is er een gebedsdienst en een aantal malen

per week wordt een warme maaltijd geserveerd. Het mooie van dieplek is dat het een inloop voor IEDEREEN is. Toeristen komen de kerk bekijken, vaste bezoekers steken er een kaarsje op en dak- en thuislozen vinden er een rustpunt. Ook kan iedereen aanschuiven voor de maaltijd. Een aantal mensen uit de doelgroep is zelfs op vakantie geweest. Lianne ziet voordelen in deze aanpak. Het straatpastoraat in Den Bosch zou zich wat dat betreft verder kunnen ontwikkelen. Misschien is meer samenwerking met de franciscanen of de parochie in de toekomst mogelijk.

Tot slot verzorgde Lianne de afscheidsdienst voor Ad Neefs die plotseling aan een hartstilstand was overleden. Ad was geen onbekend tussen de daklozen. Sommige hadden nog een nooit uitgesproken ruzie met hem, memoreerde Lianne, maar ook zijn humor kwam aan bod. Lianne nodigde de aanwezigen uit om een bloem bij Ads portret te zetten als teken van wat niet uitgesproken is en nu kan worden losgelaten. Ad stuurde Lianne eens de muzikale mantra *Ik geef me over aan de lotus soetra*. Deze weerklonk tijdens de dienst.

Voor Lianne was het de tweede afscheidsviering, was ze de eerste keer heel zenuwachtig, nu stond ze er. Dit mede door de geweldige praktische ondersteuning van de mensen van het PUB (nu De Loods geheten).

Gerard van Etten



Straatpastor Lianne tijdens de afscheidsdienst voor Ad Neefs

Het Straatpastoraat Den Bosch vindt nieuw onderdak in stadsklooster San Damiano... Vanaf 1 december



De bewoners van San Damiano met rechts Hans van Bommel

In de leefregel van de franciscanen uit 1221 staat als gegeven opdracht: “En zij moeten zich verheugen wanneer zij leven tussen waardeloze en verachte mensen, armen en gebrekkigen, zieken, melaatsen en bedelaars langs de weg.” Franciscus gaf zelf het voorbeeld door als rijke jongeling bij een ontmoeting met een melaatse van zijn paard te stappen, hem te omarmen en daarna zijn rijkdom op te geven om zelf als arme tussen de mensen aan de onderkant van de samenleving te gaan leven.

We spraken met diaken Hans van Bommel, gardiaan – huisoverste – van het stadsklooster San Damiano. Hans meldde zich 25 jaar geleden als late roeping bij de franciscanen aan. Hij was al 44 toen hij gaf gehoor aan zijn roeping en begon met zijn proefjaar in Heerlen. Daar ging werkte hij als

vrijwilliger in de drugsopvang en werd geraakt door mensen daar. Het sterkte hem in zijn roeping. De bekering van Franciscus tot een leven van armoede en het zoeken van vreugde tussen de armen en zieken bepalen zijn spiritualiteit. Zijn eerste benoeming als broeder was in Delft. Bij de keuze voor die plaats telde mee dat hij iets wilde doen voor mensen van de straat. In Delft werd hij dan ook onmiddellijk vrijwilliger. Mede met zijn hulp werd het straatpastoraat er uitgebouwd met vieringen waaraan vervolgens weer maaltijden werden gekoppeld. Het contact met mensen van de straat is niet vanzelfsprekend, vertelt Hans. Het duurt een tijd voordat mensen jou vertrouwen en hun verhaal willen delen. Is er vertrouwen dan kan de pastor misschien steun geven of soms daadwerkelijk helpen om de situatie te verbeteren. Hans denkt dat het tegenwoordig vooral gaat om de zorg voor de thuisloze. Voor een dak zorgt de samenleving wel, maar dat iemand thuis kan komen en vooral de thuisloosheid in zichzelf kan overwinnen is een veel moeilijker proces. De straatpastor en de vrijwilligers om haar heen kunnen hier een bijdrage aan leveren.

Voor de franciscanen was het bijna vanzelfsprekend dat het straatpastoraat een plek krijgt in het stadsklooster. Al anderhalf jaar gaat Hans regelmatig voor in de zaterdagviering. Daar kreeg hij mee dat de afstand van de binnenstad naar de Annakerk in West een hoge drempel is voor bezoekers. Met de verhuizing naar de van der Does de Willemboissingel wordt dat hopelijk anders. Het straatpastoraat blijft een verantwoordelijkheid van de privaat kerkelijke rechtspersoon Straatpastoraat Den Bosch en straatpastor Lianne van Oosterhout blijft de spil. De bewoners van het stadsklooster gaan het straatpastoraat faciliteren en voelen zich betrokken bij de doelgroep en het werk. Bij de viering zal dan ook altijd een franciscaan aanwezig zijn, en zeker voorlopig blijft Hans van Bommel een van de voorgangers op zaterdag.

**Het Straatpastoraat
Den Bosch**



Verhalen van de straat

De Groningse straatpastor Annemarie van der Vegt beschrijft in *Verhalen van de straat en hun 10 geboden* (2017) de ervaringen die ze heeft opgedaan in het contact met dak- en thuislozen. Het tweede deel van het boek vertelt de verhalen van mensen uit de doelgroep zelf. Dit gebeurt aan de hand van de 10 geboden. In de komende nieuwsbrieven van het Straatpastoraat Den Bosch laten we fragmenten uit dit boek langskomen.

Het Tweede gebod

Je zult geen godenbeelden maken.

Dianne:

'Je kunt een foto maken. En iemand kan die helemaal adoreren, wat mij op facebook regelmatig gebeurt. Iedereen vindt bijvoorbeeld een foto van mij bij de Martinikerk geweldig, maar voor mij is het een leuk plaatje van de buitenkant. De buitenkant zegt niks over de mens. Ga niet af op wat je ziet. Leer de mens erachter kennen. Wat je ziet is een masker. Het is niet de ware persoon. We kunnen elkaar ophemelen, maar dat wil niet zeggen dat je beter bent. Het zit van binnen, niet van buiten. Wees jezelf.'

Martijn:

'We maken ons altijd en allemaal schuldig aan dit gebod. Sinds de oertijd beelden we al uit. In de bijbel staat dat de mens geschapen is naar Zijn evenbeeld. Dus eigenlijk zou Hij eruit moeten zien zoals wij. Dat is een hele grote grap van de bijbel, want iedereen ziet er anders uit. Dus het kan niet anders dan dat ook God er voor iedereen anders uitziet.'

Het boek van Annemarie van der Vegt is te bestellen per mail: a.van.der.vegt@openhof.org



Straatpastor Lianne van Oosterhout

De straatpastor en haar medewerkers verlenen pastorale zorg aan velen in Den Bosch die al dan niet tijdelijk dak- en thuisloos zijn of zijn geweest.

U kunt haar bereiken per mail via straatpastordb@gmail.com of telefonisch op 06 17 66 24 12 of, maar ook persoonlijk tijdens het spreekuur of rond de zaterdagse viering.

Zie ook <http://straatpastoraatdb.nl>

Spreekuur

Donderdag vanaf 14.00 uur. Inloop tot 16.00 uur. Stads-klooster San Damiano, van der Does de Willeboissingel 12, 's-Hertogenbosch

Zaterdagse viering

Vanaf 15.00 uur is er koffie en thee in het Franciscus-huis, van der Does de Willeboissingel 11. Iedereen is van harte welkom.

Nieuwsbrief

Voor toezending aanmelden per post of e-mail.

Kantoor- en correspondentieadres

Samuel Morsestraat 5, 5223 HJ Den Bosch

Uw bijdrage is van harte welkom

Van Lanschot Bankiers rek. nr. NL57 FVLB 0638 7730 91. Het Straatpastoraat is een erkende ANBI instelling: uw gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.



Het Straatpastoraat Den Bosch wordt gesteund door **het fonds Franciscus**.