

## Nieuwsbrief 20

Wat een buitengewoon warme zomer hebben we achter de rug! Gelukkig is augustus milder begonnen.

Rond het straatpastoraat en de straatpastor is de afgelopen tijd weer een en ander gebeurd. U leest daarover in de bijdrage hiernaast. Die gaat over 'samen werken'.

De titel 'samen werken' is goed getroffen, want samenwerken is belangrijk voor een kleine organisatie als de onze. Zeker voor de financiële kant van het straatpastoraat gaat dat op. Daarover schreef de voorzitter van het stichtingsbestuur Maarten van den Oord in deze nieuwsbrief een korte beschouwing.

Actieve medewerking van vrijwilligers wordt evenzeer gezocht, bijvoorbeeld waar het gaat om het bestuur van het Straatpastoraat Den Bosch. Door het onverwacht snelle afscheid van bestuurslid Andrew de Vries is het bestuur op zoek naar een of meer nieuwe collega's.

Het straatpastoraat is inmiddels helemaal ingeburgerd op zijn nieuwe stek in stadsklooster San Damiano. Na de verhuizing in december 2018 hebben we nu ook nog een nieuw logo, zoals u bovenaan de pagina kunt zien. Hoe vindt u het?

**Het Straatpastoraat  
Den Bosch**

## Van de straatpastor: samen werken

Het grootste gedeelte van de tijd brengt Lianne op straat door of in de opvang. Bij de vaste onderdelen van haar werk hoort het wekelijks spreekuur en de viering. Daarnaast zijn er tal van kleine vaak eenmalige activiteiten waar de straatpastor mee doende is. Zo was er in het voorjaar een landelijke diaconie dag, waar Lianne een workshop gaf over verwarde mensen. Ook was ze te gast bij de vrijwilligers van het Anker, het sociaal restaurant van Den Bosch en bij het beraad van Kerken.

Ook gaat Lianne een paar keer per jaar voor een woorddienst in kerk of bij een geloofsgemeenschap. Onlangs was ze te gast bij de San Salvator gemeenschap. Samen met voorgangster Franneke verzorgde ze een hele viering rondom het straatpastoraat. Doel was om de bezoekers iets te vertellen over het straatpastoraat en de inspiratie en wijsheid die op straat kan worden gevonden. De kloof tussen arm en rijk blijkt soms zo groot in onze samenleving, dat mensen niet door lijken te hebben wat er letterlijk op hun stoep gaande is.

Toch zijn er veel welwillende mensen die op een of andere manier zorg willen dragen voor iemand die het minder getroffen heeft. Wanneer Lianne ergens spreekt merkt ze dat er solidariteit bestaat



**Straatpastor Lianne van Oosterhout**

voor de mensen van de straat. En dat is goed nieuws en hoopvol, merkt ze op. Hopelijk betekent het dat we steeds meer kunnen doen voor de mensen in moeilijke situaties.

### Aandacht voor vrijwilligers

Naast de pastoranten en hen een stem geven op verschillende plekken in de samenleving verdienen ook de vrijwilligers aandacht. Lianne belegde met hen een bijeenkomst om allerlei zaken te bespreken. Een vraag die daaruit voortkwam was om iets aan scholing te doen, praktische zaken en spirituele voeding. Het laatste zal in het najaar aan bod komen.

In juni was er een bijeenkomst rond het thema eenzaamheid. In de samenleving is het een veel voorkomende plaag. Onderzoek laat zien dat 40 procent van de Bossche bevolking zegt zich wel eens eenzaam te voelen. Bij daklozen speelt eenzaamheid als gevolg van materiële en soms ook psychische problemen zeker mee. Het hangt vaak samen met concrete verlieservaringen: werkloosheid, relatiebreuk, geen of weinig contact met de kinderen of vrienden die je hebben laten vallen. Lianne hoort nogal eens van thuislozen dat ze na de drukte van de opvang een leegte ervaren in

hun nieuwe woonomstandigheden. Het laat zien dat een sociaal leven niet zomaar is opgebouwd.

### Facetten van eenzaamheid

Vanuit de presentietheorie keken Lianne en vrijwilligster Lucia samen met de andere vrijwilligers naar facetten van eenzaamheid. De vijf bronnen van waaruit eenzaamheid kan ontstaan, werden aan een Bijbelverhaal gekoppeld. Zo was daar allereerst de *armoede*, die duidelijk een rol speelt in het verhaal van de arme weduwe (Marcus 12,41-44). Daarna volgde een episode uit het lijdensverhaal: Jezus in de hof van Getsemane. Daarin werd het *isolement* van Jezus belicht, wiens vrienden juist in zijn moeilijkste uren in slaap vallen (bijvoorbeeld in Mattheüs 26, 36-56). Met de parabel van de verloren zoon (Lucas 15, 11-32) kwam een andere oorzaak in het zicht, namelijk *onaangepast gedrag*. *Psychische ziekte* kreeg een parallel in het verhaal van de man die bezeten werd door demonen (Marcus 5,1-20). Bij *desoriëntatie* werd Handelingen 9,17-18 gelezen: de bekering van Saulus. Telkens hebben de vrijwilligers gekeken hoe een van de oorzaken van eenzaamheid herkenbaar was in de contacten met dak- en thuislozen. Dit

bleek nog niet zo gemakkelijk, maar de vrijwilligers hebben daardoor ook nieuwe inzichten kunnen opdoen. Al met al vormde deze vrijwilligersbijeenkomst een goede aanzet tot verder denken, die bovendien bij zal dragen tot het beter begrijpen van het verhaal van de ander. Natuurlijk was de gezamenlijke ontmoeting op zich genomen al waardevol.



**Vrijwilligers bij het stadsklooster San Damiano, de nieuwe lokatie van het straatpastoraat**

## Subsidiënten helpen ons de broek ophouden

Zoals u weet is het Straatpastoraat Den Bosch een organisatie die zelfstandige zijn richting kan bepalen en die niet afhangt van kerkrechtelijke structuren en opdrachten. Uiteraard werken wij vanuit de katholieke traditie en voelen ons nauw verbonden met de rooms-katholieke kerk. In praktische zin echter bepalen wij onze doelstellingen helemaal zelf.

Dit heeft echter een keerzijde. In financiële zin zijn wij ook zelfstandig en dat betekent dat het Straatpastoraat Den Bosch de eigen broek moet ophouden. Wij worden niet betaald door de Kerk of een andere organisatie.

Daarom moeten wij zelf onze inkomsten verwerven en dat gaat niet altijd even gemakkelijk. We krijgen fantastische steun van de franciscanen in het Stads klooster San Damiano, waar we tegen een geringe vergoeding van hun ruimten gebruik mogen maken voor spreekuur en diensten. Verder ontvangen wij een vergoeding van de gemeente 's-Hertogenbosch voor het feit dat het Straatpastoraat bijdraagt tot rust en regelmaat in de Bossche binnenstad. Maar het grootste gedeelte van onze inkomsten moeten wij verwerven bij sponsors en al degenen die het Straatpastoraat Den Bosch een warm hart toedragen.

De belangrijkste groep die ons steun verleent, zijn vanouds de ordes en congregaties van zusters en broeders. Dankzij hun niet aflatende steun zouden wij het werk van het Straatpastoraat Den Bosch niet kunnen voortzetten, en zou onze straatpastor, Lianne van Oosterhout, haar goede werk niet kunnen continueren.

Om onze dankbaarheid te betuigen nodigen wij onze trouwe geldgevers jaarlijks uit voor een bijeenkomst waarin wij uitleggen wat wij het afgelopen jaar hebben gedaan, financiële verantwoording afleggen en waarin onze straatpastor altijd een bevlogen verhaal houdt over haar werkzaamheden. Van de andere kant vertellen de zusters over hun orde of congregatie en wisselen we op die manier nuttige informatie uit.

Zo was het ook op 25 april jl. toen wij onder het genot van koffie met taart bij elkaar kwamen en onze jaarlijkse subsidiëntendag hadden. Helaas konden we nog niet geen gebruik maken van het

Franciscushuis in het stads klooster, omdat een restauratie gaande was. Op onze oude lokatie in de Annakerk hoorden we verhalen over de stijgende leeftijd van de religieuzen, de verbouwing van kloosters tot verzorgings- en verpleeghuizen, de afname van het ledental in de Nederlandse provincies, maar ook de groei van hun organisaties elders in de wereld.

Maar steeds bleek ook hun vasthoudendheid om het goede werk dat het Straatpastoraat Den Bosch verricht te blijven steunen, mede omdat dit in de lijn van hun traditie ligt, ook al neemt het ledental van hun ordes en congregaties af.

Wij zijn hen daarvoor onze grote dank verschuldigd.

Maar ook u, beste lezer, kunt het straatpastoraat steunen met een geldelijke bijdrage. Uw steun zal ertoe bijdragen dat wij ons werk ten behoeve van dak- en thuislozen kunnen voortzetten.

**Maarten van den Oord**  
voorzitter

## Bestuursleden gezocht

In de vorige nieuwsbrief stelde Andrew de Vries zich als enthousiast bestuurslid voor. Vanwege persoonlijke omstandigheden heeft hij echter zijn functie al weer neer moeten leggen.

Het bestuur is daarom naarstig op zoek naar versterking. Vrouwen en jongeren zijn extra welkom. Gemiddeld kost het bestuurslidmaatschap zo'n 4 tot 6 uur per maand.

Draag je het straatpastoraat een warm hart toe en zie je een bestuursfunctie wel zitten meld je dan via [straatpastordb@gmail.com](mailto:straatpastordb@gmail.com) en we nemen contact met je op.

Of tip ons wie we zouden kunnen benaderen.



## Verhalen van de straat

De Groningse straatpastor Annemarie van der Vegt beschrijft in het boek *Verhalen van de straat en hun 10 geboden* de ervaringen die ze heeft opgedaan in haar omgang met dak- en thuislozen. In deel twee vertelt ze de verhalen van dak- en thuislozen zelf. Dit doet ze aan de hand van de 10 geboden. In deze nieuwsbrief een passage uit het vierde gebod.

### **Vierde Gebod: Vier één dag in de week als mijn dag, 'de sabbat', de rustdag.**

*Martijn:* 'In principe heeft ieder mens één rustdag in de week nodig. Sommige mensen misschien wel twee. Is dat in een regeltje te vangen? Ik werk in de horeca. Dus moet ik vaak op zaterdag en zondag werken. Ik ga niet op 'mij' dag naar de kerk, maar ik kan wel in een parkje gaan zitten. Dan ben ik gewoon even alleen met mijn gedachten en probeer ik wat antwoorden te krijgen. Op andere dagen blijf je in de running. Laten we eerlijk zijn. Ook in

de tijd van de bijbel had je slaven en die werkten zeven dagen oer week. Het was in die tijd een heel goede regel om een rustdag in te stellen. Iedereen heeft recht op rust net als iedereen recht heeft op voldoende te eten en onderkomen. Maar dat hebben we niet allemaal. Ik ben ervan overtuigd dat een groot deel van de honger en armoede in de wereld niet nodig is. Er is honger omdat het economisch belang belangrijker is dan het maatschappelijk belang. En als het economisch belang groter is dan keer je weer terug naar dat eerste gebod: geld is slavernij.'

*Annet:* 'De hele wereld is verkankerd. Wat doen de mensen? Ruzie maken. In deze vreselijke, harde chaotische wereld kan het geen kwaad om een beetje rust te nemen. Dan land je weer. Dan kun je je leegmaken. Dan kun je verwerken. Kun je je ziel opladen.

Ik? Ik heb veel te veel sabbat, en nog geen rust.

*Hendrik:* 'Al ben ik niet gelovig, het is belangrijk om een dag tot rust te komen en na te denken over je eigen leven. Het gaat zo vaak alleen maar om geld verdienen, elke dag van de week. Dat winkels, supermarkten en zo één dag dicht zijn is tegenwoordig ook niet meer zo. Vroeger was dat wel zo. Dat rustpunt is belangrijk. Het hoeft niet perse de zondag te zijn. Als je namelijk steeds doorloopt werkt je hoofd toch anders. In rust kom je tot wat goed voor je is.'

Het boek van Annemarie van der Vegt is te bestellen per mail: [a.van.der.vegt@openhof.org](mailto:a.van.der.vegt@openhof.org)



### **Straatpastor Lianne van Oosterhout**

De straatpastor en haar medewerkers verlenen pastorale zorg aan velen in Den Bosch die al dan niet tijdelijk dak- en thuisloos zijn of zijn geweest.

U kunt haar bereiken per mail via [straatpastordb@gmail.com](mailto:straatpastordb@gmail.com) of telefonisch op 06 17 66 24 12 of, maar ook persoonlijk tijdens het spreekuur of rond de zaterdagse viering.

Zie ook [straatpastoraatdb.nl](http://straatpastoraatdb.nl)

### **Spreekuur**

Donderdag vanaf 14.00 uur. Inloop tot 16.00 uur. Stads-klooster San Damiano, van der Does de Willeboissingel 12, 's-Hertogenbosch

### **Zaterdagse viering**

Om 15.30 uur. Vanaf 15.00 uur is er koffie en thee in het Franciscushuis, van der Does de Willeboissingel 11. Iedereen is van harte welkom.

### **Nieuwsbrief**

Voor toezending aanmelden per post of e-mail.

### **Kantoor- en correspondentieadres**

Samuel Morsestraat 5, 5223 HJ Den Bosch

### **Uw bijdrage is van harte welkom**

Van Lanschot Bankiers rek. nr. NL57 FVLB 0638 7730 91. Het Straatpastoraat is een erkende ANBI instelling: uw gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.



Het Straatpastoraat Den Bosch wordt gesteund door **het fonds Franciscus**.