

Nieuwsbrief Straatpastoraat Den Bosch



Dit is een uitgave van het Straatpastoraat Den Bosch • Nummer 3 • December 2014

Nieuwsbrief nummer 3

Deze Nieuwsbrief komt uit in de tijd van Advent, de tijd van verlangen naar een nieuw begin, naar licht dat leven geeft. We nemen u een klein stukje mee terug in de tijd met het verslag van de viering van ons vijftienvigjarig bestaan. En we kijken vooruit, naar Kerstmis, naar het hoopvolle begin van nieuw leven.

Op de laatste bladzijde brengen we u op de hoogte van onze verhuizing en van het nieuwe adres, waar we vanaf 1 januari 2015 te bereiken zijn.

**Het Straatpastoraat
Den Bosch**

Kerstmis: nabij zijn en delen...

Enkele dagen geleden liep ik een opvang binnen en zag een man die met kerstversiering in de weer was. "Ja, Kerstmis is aanstaande..." schoot het plotseling door mij heen... Tegen die man zei ik: "Het wordt echt mooi bij jullie" Toen zag ik in de woonkamer een grote kerstboom staan met een klein kerststalletje. Rust en stilte vulden de ruimte. Mensen zaten er te wachten...

In de Kersttijd staan we stil bij de geboorte van Jezus. Rust, vrede, stilte waren toen ver te zoeken. Jezus kwam in de wereld als een klein, kwetsbaar kind. Bovendien was hij in de eerste dagen van zijn leven dakloos. Kort daarna moest hij samen met zijn ouders naar Egypte vluchten. In de eerste periode van Jezus' leven is er ontzettend veel gebeurd... Anders gezegd, Jezus kwam zo dichtbij bij ons om zijn leven met ons te delen, want dat was wat hij wilde: nabij zijn.

En dat is precies wat de mensen op de straat mij elke dag opnieuw laten zien.

vervolg op blz. 2 >

Oproep

Soms maakt ons geloof ons meer dan duidelijk om naar de ander uit te zien. Niet alleen die ander ergens in een ver land, maar ook en vooral de medemens dichterbij, op straat. Het is een niet mis te verstane "oproep".

De zorg voor de ander komt vooral voort uit onze christelijke overtuiging, die ons inspireert deze oproep te horen en vooral om er ook iets mee te doen. De zorg voor de ander, zeker voor diegene die door welke oorzaak dan ook tussen wal en schip terecht is gekomen, het spoor kwijt is, vaak zonder thuis,

heel soms zelfs zonder dak. Voor hen wordt in materiele zin in onze Bossche regio, meestal wel gezorgd. Gelukkig is er dan voor hen wel "n bed, 'n bad en 'n brood". Maar met hen samen te zijn, een luisterend oor naar het hoe en waarom, een goed gesprek, wat geestelijke hulp en advies. Dat ontbreekt meestal.

Daarom is het Straatpastoraat Den Bosch zo belangrijk. We doen het al 25 jaar, een uitdaging en ook een leerproces in telkens weer andere maatschappelijke ontwikkelingen.

Deze Nieuwsbrief wil meer mensen vertellen over het straatpastoraat, wil ook aansporen "vriend" te worden van het Straatpastoraat Den Bosch.

Dat kan als vrijwilliger en/of als giftgever. Misschien wilt u voortaan de Nieuwsbrief graag per post ontvangen. Laat het ons weten.

Namens straatpastor Julia, de vrijwillige medewerkers en het bestuur wens ik u een gezegend Kerstmis toe.

**Jan G Vorstman,
voorzitter**

Engel van het licht

Misschien heb je wel eens meegemaakt dat iemands gezicht opklaarde nadat je hem of haar vriendelijk had toegelachen.

Als de engel van het licht bij je is, word je zelf een licht voor anderen.

Dan straalt er iets uit je ogen wat anderen aansteekt.

Dan worden door jou ook de ogen van anderen helder.

En er gaat warmte van je uit.

Er is een warm licht waarin we ons prettig voelen.

Voor fel neonlicht hebben we niet veel waardering.

Daarin voelen we ons niet geborgen, maar meer doorzien, doorgelicht en geanalyseerd.

Het warme licht dat je engel uitstraalt, geeft een gevoel van thuiszijn en geborgenheid.

Het moedigt ons aan uit te rusten. Het verbreidt een stemming die ons opvrolijkt.

*Uit: Anselm Grün,
"Vijftig engelen voor je ziel"
(Ten Have 2002).*

vervolg van blz. 1 >

Een tijdje geleden ontmoette ik twee mannen. Ze vertelden mij hun verhaal. Een van hen had al een slaapplek bij de opvang geregeld, maar de andere sliep buiten. Daarom wilde hij dat ook zijn lotgenoot een dak boven zijn hoofd zou krijgen. Ze gingen naar de opvang, maar helaas, voor de tweede man was er bij de opvang geen plek. Met die situatie kon de eerste geen genoeg nemen en hij kwam snel tot zijn besluit: "Ik laat mijn kameraad niet alleen buiten slapen. Vandaag slapen we samen buiten..." Die dag regende het de hele nacht...



Het blijft een verrassing voor mij om te zien hoe mensen, die alles zijn kwijt geraakt, toch elkaar nabij kunnen staan. Ze delen met elkaar niet alleen het zelfde lot, maar ook het verdriet, het goede nieuws, onzekerheid en hoop. En zo brengen ze daadwerkelijk iets in de praktijk van Jezus' nabijheid, die in het Kerstkind tastbaar en zichtbaar wordt. Klein, onzichtbaar maar ó zo belangrijk.

Julia Hoppenbrouwers

Skafonds geeft mensen de kans

Voor de goede voorbereiding van onze vrijwilligers op hun werk heeft het Straatpastoraat Den Bosch een subsidie ontvangen van Skafonds. We zijn daarvoor zeer dankbaar en we stellen Skafonds graag bij u voor.

Als nationaal fonds maakt Skafonds zich specifiek sterk voor mensen in kwetsbare situaties. Skafonds steunt initiatieven waardoor mensen weer hoop en perspectief krijgen. En die hen helpen een nieuwe plek in de samenleving te krijgen. Skafonds steunt deze initiatieven met geld en expertise.

Geïnspireerd door zijn katholieke wortels, wil het fonds zo bijdragen aan een rechtvaardige wereld. Een wereld waarin mensen omzien naar elkaar en waarin ieder mens telt. Skafonds wordt gesteund door onder andere de Nationale Postcode Loterij en de Lotto. Meer informatie is te vinden op de website www.skafonds.nl.



25 Jaar Straatpastoraat

Op zondag 9 november hebben we uitgebreid stilgestaan bij het feit dat het Straatpastoraat Den Bosch dit jaar 25 jaar bestaat. Met een speciale viering hebben we aandacht besteed aan dit jubileum. Daarbij gingen mgr. Rob Mutsaerts, hulpbisschop van 's-Hertogenbosch, en straatpastor Julia Hoppenbrouwers-Nagornyak voor.

Vele pastoranten en oudpastoranten waren aanwezig. Daarnaast gaven naast bestuursleden en vrijwilligers van vroeger en nu, ook oudstraatpastores Jan Molmans en Peter Berkien *acte de présence*. Talrijke professionals en meelevende sympathisanten kwamen langs, die het Straatpastoraat een warm hart toedragen.

Ook het *Brabants Dagblad* heeft veel aandacht besteed aan het jubileum. Zo verscheen een artikel waarin Julia centraal stond en een met het verslag van de viering.

Na een welkom met koffie en gebak werden de aanwezigen geïnspireerd door een mooie viering waarin hulpbisschop Mutsaerts er nog eens op wees dat straatpastoraat eigenlijk de kern van ons geloof is: aandacht hebben voor mensen die aandacht nodig hebben. Want in een steeds ingewikkelder wordende wereld dreigen steeds meer mensen de aansluiting te verliezen.

Talrijke aanwezigen staken een kaarsje op als teken van aandacht voor hun dierbaren. Of ze



schreven, net als hulpbisschop Rob Mutsaerts, een gelukwens op een enorme verjaarsdagskaart voor het Straatpastoraat.

De voorzitter van het Straatpastoraat Den Bosch Jan G. Vorstman haalde de historie op en feliciteerde straatpastor Julia met het vertrouwen dat ze in korte tijd heeft verworven.

Na de viering was er ruimschoots de gelegenheid om elkaar met dit 25-jarige jubileum te feliciteren.

Enkele vrijwilligers hadden kosten noch moeite gespaard om het samenzijn een feestelijke toets te geven. Ze hadden allerlei lekkere hapjes en drankjes, bereid die bij de aanwezigen goed in de smaak vielen.

Het schemerde al toen vrijwilligers en bestuurders na het opruimen van de zaal en een flinke afwas de deur van de Maria Teresazaal achter zich dicht trokken...



Straatpastoraat verhuist!

Vanaf 1 januari 2015 is het Straatpastoraat niet meer in de Moeder Teresazaal te vinden, maar in het diaconaal centrum van de **Sint Annakerk aan de Boschmeersingel nr. 26**. Iedereen is welkom op ons nieuwe adres voor spreekuur en viering.

Het **spreekuur** blijft als voorheen op donderdagmiddag, nog steeds vanaf 14.00 uur, met inloop tot 16.00 uur.

Ook de **viering** verhuist mee, maar wordt verplaatst naar de zaterdagmiddag. Vanaf 15.00 uur staat de koffie klaar en de viering begint om 15.30 uur.

Wilt u onze **Nieuwsbrief** ontvangen en krijgt u hem niet automatisch toegestuurd? Meldt u aan via een berichtje aan: straatpastordb@gmail.com of: Straatpastoraat Den Bosch, p/a Boschmeersingel 26, 5223 HJ Den Bosch



Licht in duisternis

Kerstmis vieren we in de duistere periode van het jaar. Toch is het geen lichtfeest want het licht moet nog groeien – net zoals in de Advent ons verlangen naar licht en warmte groeit. In de christelijke traditie heeft Hij, die we als licht- en warmtebron in onze duisternis mogen ervaren, ook een naam: Jezus, Zoon van God. Zelf heeft hij gezegd: “Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.”

In Hem mogen wij de toekomst zien. In Hem openbaart zich het leven dat doorgaat, wat er ook gebeurt.

En onze rol? De Bijbel vertelt dat mensen steeds op cruciale momenten keuzes maken. We lezen over vrouwen die leven doorgeven en mannen die willen offeren opdat het leven doorgaat.

Ook nu. Mensen geven leven door, wanneer ze bewust kiezen voor rechteloze en thuisloze mensen. Zo kiezen ze voor het behoud van de waarde van de schepping.

Door ruimte te maken voor elkaar en voor het Kind Jezus dat ook dit jaar weer te midden van ons wordt geboren in Bethlehem. Hij brengt opnieuw het licht naar ons.

We mogen dit licht laten groeien, in ons, zodat we erdoor worden verwarmd en stralen voor onze medemens. Daarmee laten we de donkere periode achter ons en zetten ons in voor een stralende toekomst met Hem.

Hans Beks



**Straatpastor
Julia Hoppenbrouwers-
Nagornyak**

T 06 50 23 08 71
E straatpastordb@gmail.com

De straatpastor en haar medewerkers verlenen pastorale zorg aan velen in Den Bosch die al dan niet tijdelijk dak- en thuisloos zijn of zijn geweest.

Spreekuur

Donderdag vanaf 14.00 uur.
Inloop tot 16.00 uur.

Zaterdagse viering

Zaterdag 15.30 uur.
Vanaf 15.00 uur is er koffie en thee. Iedereen is van harte welkom om met ons mee te vieren.

Bezoekadres

Sint Annakerk
Boschmeersingel 26
Den Bosch

Voor toezending van de Nieuwsbrief: aanmelden per post of e-mail.

Kantoor- en correspondentieadres

Boschmeersingel 26, 5223 HJ Den Bosch
<https://sites.google.com/site/pastoraatopstraat>

Uw bijdrage is van harte welkom

Van Lanschot Bankiers rek. nr. NL57 FVLB 0638 7730 91. Uw gift is fiscaal aftrekbaar. Het Straatpastoraat is deel van de RK Kerkprovincie Nederland en daarom erkend als ANBI instelling.



Het Straatpastoraat Den Bosch wordt gesteund door **skanfonds**.