

Nieuwsbrief Straatpastoraat Den Bosch



Dit is een uitgave van het Straatpastoraat Den Bosch • Nummer 5 • Juni 2015

Nieuwsbrief nummer 5

Zomer 2015, het Straatpastoraat Den Bosch heeft zijn plek gevonden in Den Bosch West. Dit blijkt in dit nummer bijvoorbeeld uit een bijdrage van onze straatpastor Julia Hoppenbrouwers-Nagornyak en een van dominee Niek van Exel. We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. Verder kunt u iets lezen over de ervaringen van mensen uit de doelgroep van het Straatpastoraat. Carolijn en Patrick, hartelijk dank voor jullie bijdrage. We wensen alle lezers en alle deelnemers aan het straatpastoraat een prettige zomer.

**Het Straatpastoraat
Den Bosch**

Vanuit het straatpastoraat...

Sinds januari 2015 heeft het straatpastoraat onderdak bij de Annakerk in West. Na een half jaar wennen staat het voor mij vast: als iemand de straatpastor nodig heeft, dan weet hij of zij de weg te vinden.

Elke donderdag komen rond 10 mensen voor het spreekuur om met mij te praten. Ik zie dan oude en bekende gezichten of helemaal nieuwe. Sommigen komen ze gewoon een bakje koffie of thee drinken en 'uitrusten', anderen komen voor een luisterend oor...

In tegenstelling tot vroeger doen we onze gebedsviering op de zaterdagmiddag. Er komen meestal vaste bezoekers en dan zijn we samen met ongeveer 17 mensen. Het was fijn om ook onze 'oude', vaste kerkbezoekers terug te zien in de Annakerk. Zelf was ik heel positief verrast toen mensen uit de buurt kwamen om samen naar het woord van Jezus te luisteren en om samen te bidden. De eerste keer maakte ik me zorgen: zouden die twee verschillende groepen – thuis- en daklozen en de mensen uit de buurt – elkaar kunnen accepteren? Toen ik zag hoe ze met elkaar

vervolg op blz. 2 >

Straatpastoraat: er zijn voor die ander

Er zijn voor die ander.
Die ander die het spoor kwijt is, even of misschien al een tijdje.
Die ander die geen thuis meer heeft, eigenlijk wat rondzwerft.
Soms is of was hij of zij een verslaafde. Soms is er psychisch iets in de fout gegaan of er zijn dingen in het leven gebeurd die gewoon verder gaan te moeilijk hebben gemaakt.
In Den Bosch leven zo ongeveer zeven honderd thuislo-

zen: mensen die, door welke oorzaak dan ook, tussen de wal en het schip zijn geraakt. Het zijn medemensen die bij straatpastor Julia een luisterend oor vinden, een bemoedigend woord krijgen en mogelijk een advies of geestelijke steun.
De straatpastor wordt bijgestaan door een aantal vrijwilligers.
Het Straatpastoraat Den Bosch bestaat al 25 jaar. Toch blijft het een uitdaging en ook een leerproces om in

telkens weer veranderende maatschappelijke omstandigheden op de juiste manier een helpende hand aan te bieden.
In de volgende Nieuwsbrieven blijven wij u op de hoogte houden van de ervaringen van de straatpastor, de vrijwilligers en andere direct betrokkenen.

**Jan G. Vorstman
voorzitter**

vervolg van blz. 1 >

om gingen, verdween mijn zorg.

Behalve het spreekuur en de gebedsviering ben ik zoals gewoonlijk aan het 'zwerven' in de stad. Regelmatig bezoek ik het Inloopschip, het Tij, PUB, de vrouwenopvang en groepen van Reinier van Arkel in de stad, maar ook in Vught. Paradoxaal maar waar: als pastor die per slot van rekening *straatpastor* wordt genoemd, ga ik ook bij mensen thuis op bezoek. En heel vaak praat ik met de mensen, gewoon op

straat als ik ze ergens toevallig tegenkom...

Vrijwilligers

Dankzij onze contacten met de parochie zijn er nieuwe mensen actief geworden bij het straatpastoraat, die ons werk met hun persoonlijke inzet willen ondersteunen. Zo kan ik, met groot plezier, als nieuwe vrijwilliger verwelkomen: Nieke, Jan, Odulf, Bertus, Ed en Henk. Hartelijk dank dat jullie het straatpastoraat willen steunen! Graag wil ik ook Anita en Mieke zeer

welkom heten!

Natuurlijk kan ik mijn werk onmogelijk doen zonder mijn 'oude', vertrouwde en betrouwbare vrijwilligers Jan, Willeke en Ellen. Fijn dat jullie zijn meeverhuisd en mij blijven steunen!

Het straatpastoraat heeft trouwens nog steeds ruimte voor meer vrijwilligers om samen voor thuis- en daklozen of mensen in een moeilijke situatie klaar te staan. Zij zijn van harte uitgenodigd.

Julia Hoppenbrouwers
straatpastor

Een fijne kerk...

Hallo, ik ben Carolijn, ik ben 45 jaar en kom sinds korte tijd, in de Straatkerk. Julia heeft mij gevraagd voor deze nieuwsbrief te schrijven wat ik van de Straatkerk vind.

Ik vind het een fijne kerk, je kunt er je verhaal kwijt. En daarmee bedoel ik dat er openheid is. We beginnen met koffie of thee en je kunt vanaf 2 uur binnen komen lopen in de Sint Annakerk. Je komt nooit te vroeg en nooit te laat.

We beginnen meestal om half vier met de dienst. Dan worden er eerst de dingen genoemd waar

we benieuwd naar zijn. Hoe het met bepaalde mensen gaat, die niet kunnen komen. Of ze ziek zijn of dat er iets anders aan de hand is. Er wordt ook voor deze mensen gebeden in de dienst. Je kan ook vragen of we voor je bidden. Er wordt gezegd of er nog verjaardagskaarten of ziekte kaarten geschreven moeten worden bij de koffie. En er wordt ook gezegd naar wie de wekelijkse bloemen gaan aan het eind van de dienst.

Er wordt een lied gezongen en een deel uit de bijbel voorgelezen met uitleg van Julia. Ook wordt

er door iedereen een kaarsje aangestoken. Na de dienst geven we elkaar een hand en de Vrede van Jezus en is er weer tijd voor koffie of thee. En altijd kun je iemand aanspreken voor een gesprek. Ook met Julia als je dat later in de week wilt, op donderdag op het spreekuur.

Er is tijd voor elkaar. En wat ik merk in de Straatkerk, wat ik in andere kerken minder of helemaal niet merk is dat er plek is voor je eigen gedachten en inbreng. Er wordt niks opgelegd en er is weinig gebruik van tradities. Het is meer zo als ik



me voor kan stellen dat het in het hele begin ook was.

Al is er geen eucharistie, ik merk toch dat ik dit ook als kerk ervaar. Omdat de dingen openlijk besproken en uitgelegd worden. Dat je niet te horen krijgt als je ergens mee zit: Gods wil is ondoorgrondelijk. Of een soortgelijke opmerking krijgt waar je niets mee kan. Er wordt met je meegeleefd. Er is plek om je verhaal kwijt te kunnen als je een slechte tijd mee maakt. En je wordt niet met een kluitje in het riet gestuurd. Het is er laagdrempelig met tijd voor elkaar.

Als je wilt, kun je iets inbrengen en wordt er iets mee gedaan. Je kunt iets voorlezen of iets zeggen. Als er iets gezegd wordt bij de bijbeluitleg en het komt je rauw op je dak. Of je kunt er geen weg mee, of je bent er nog niet aan toe, is er ruimte om even weg te lopen.

Soms komt er een mevrouw met een hond bij de Straatkerk. Dat is gewoon leuk. Soms gaat er ineens een mobieltje af, soms is dat minder. Er zitten mensen bij die niet zo geloven en mensen die meer geloven en dat is best. Er zit achter de Straatkerk, wat het zo fijn maakt, geen moeten of dwang. We zijn vrij om mee te geloven en dat is genoeg. Of het nu veel of weinig is, er zal niemand zijn die zich daar druk om maakt. Of zegt dat je het niet goed ziet zoals jij het ziet. En dat is toch fijn?

Je kunt je eigen kant op ontdekken en kijken en ervaren. Daarbij is het Julia nooit teveel om iets uit te leggen over de bijbel. Maar als je echt wilt weten hoe de Straatkerk voor jou is, moet je een keer langskomen. De dienst duurt ongeveer drie kwartier. Kom je ook?

Carolijn

Een reddende engel

Als voorzitter van het bestuur van het Pastorale buurtwerk in de wijk Boschveld wil ik graag een paar woorden van dank richten aan Julia en het bestuur van het straatpastoraat. Er bestaat een gevoel van verbondenheid van beide pastorale activiteiten. De besturen hebben af en toe contact met elkaar. Samen praten wij dan over waar we elkaar tegenkomen, stimuleren en soms ook ondersteunen. Dat laatste was heel concreet het geval toen het Pastorale buurtwerk in Boschveld plotseling geconfronteerd werd door langdurige ziekte van een vaste medewerker. Het bestuur stak de koppen bij elkaar om naar een oplossing te zoeken. Voorgesteld werd om straatpastor Julia Hoppenbrouwers te vragen of zij nog wat tijd 'over' had om het Pastorale buurtwerk tijdelijk te helpen. Het werk van het Straatpastoraat en dat van het Pastorale buurtwerk is in enkele opzichten vergelijk-

baar wat betreft doelstelling en identiteit.

Daarom hadden we de moed aan Julia te vragen om voor 1 dag in de week ons te komen helpen. Julia was direct bereid om ons te helpen in deze moeilijke situatie en zo kwam ze op maandag in Boschveld op de Wijkplaats werken.

'Julia, je bent voor veel mensen een belangrijke steun. Ik heb meegemaakt dat je echt een "reddende engel" bent voor mensen. Nou, dat ben je het afgelopen jaar voor ons pastorale buurtwerk zeker ook geweest. Je nauwe betrokkenheid bij de mensen die op de Wijkplaats langskomen, je grote ervaring in het omgaan met mensen van allerlei achtergrond, maar bovenal wie je bent als mens en medemens, zijn voor ons in het Pastorale buurtwerk voelbaar en voor de mensen een belangrijke steun. Je was en bent "een reddende engel" en

ik hoop van harte dat we elkaar in de raakvlakken van ons werk in den Bosch nog vaak zullen ontmoeten.'

Per 1 juli zijn onze beide medewerkers weer volledig inzetbaar. Julia gaat ons verlaten. Ik wens je veel zegen op je belangrijke werk als straatpastor. Ook dank ik namens ons bestuur het bestuur van het Straatpastoraat dat we, ook al was het in haar eigen tijd, gebruik mochten maken van jullie Julia! Ik hoop dat de mensen die je uit Boschveld hebt kunnen betrekken bij de vieringen en het spreekuur in de Annakerk de weg naar jou zullen blijven vinden.

Namens het bestuur van het pastorale buurtwerk in Boschveld, hartelijk dank!

**Niek van Exel
voorzitter**



Straatpastoraat Den Bosch

Het Straatpastoraat is thuis in het diaconaal centrum van de **Sint Annakerk aan de Boschmeersingel nr. 26**. Het **spreekuur** is op donderdagmiddag van 14.00 uur met inloop tot 16.00 uur. Op zaterdagmiddag is er een **gebedsviering**. Vanaf 15.00 uur staat de koffie klaar. De viering begint om 15.30 uur. Wilt u onze **Nieuwsbrief** ontvangen? Meldt u aan via een berichtje aan: Straatpastoraat Den Bosch, p/a Boschmeersingel 26, 5223 HJ Den Bosch, of: secretariaatstraatpastoraat@hotmail.com

Luister en huiver...

*Luister en huiver,
Wat ik heb gedaan was niet
altijd even zuiver,
Maar luister,
Wat in het leven is nou het juiste?
Kijk om me heen doen die
anderen het juiste?*

*Ik heb van die dagen met
pieken en dalen,
Over alles en nog wat te klagen,
Druk in mijn hoofd,
Met niemand iets te maken,
Laat maar...*

*Het verleden blijft maar knagen,
Na al die jaren en jaren,
Ik vraag mezelf af,
Waarom blijft het hierboven
toch malen en malen?
Kan dit alles niet langzaam
vervagen,
Bevrijding...*

*Eenzaamheid in mijn gedachten,
Heb genoeg van deze klachten,
Vraag je om hulp dan is het
wachten, wachten en nog eens
wachten,*

*Ga ik uit het leven stappen?
Of ga ik er voor met mijn
laatste krachten,
Vechtend...*

*Ik heb een streven om te leven,
Om te geven en te nemen,
Voor de maatschappij iets bete-
kenen,
Laat mij er zijn ik wil er wezen.
Leven...*

*Geluk, liefde en gezondheid is
wat ik wil,
Van dit alles het liefst even veel,
Geef mij warmte die je met mij
deelt,
Want deze jongen houdt niet
van kil,
Stil,*

*Ik wil leven om te geven,
Streven naar het leven,
Niet voor even,
Maar voor de rest van mijn
leven!*

Patrick van den Burgh



**Straatpastor
Julia Hoppenbrouwers-
Nagornyak**

T 06 50 23 08 71
E straatpastordb@gmail.com

De straatpastor en haar medewerkers verlenen pastorale zorg aan velen in Den Bosch die al dan niet tijdelijk dak- en thuisloos zijn of zijn geweest.

Spreekuur

Donderdag vanaf 14.00 uur.
Inloop tot 16.00 uur.

Zaterdagse viering

Zaterdag 15.30 uur.
Vanaf 15.00 uur is er koffie en thee. Iedereen is van harte welkom om met ons mee te vieren.

Bezoekadres

Sint Annakerk
Boschmeersingel 26
5223 HJ Den Bosch

Voor toezending van de Nieuwsbrief: aanmelden per post of e-mail.

Kantoor- en correspondentieadres

Boschmeersingel 26, 5223 HJ Den Bosch
<http://straatpastoraatdb.nl>

Uw bijdrage is van harte welkom

Van Lanschot Bankiers rek. nr. NL57 FVLB 0638 7730 91. Uw gift is fiscaal aftrekbaar. Het Straatpastoraat is deel van de RK Kerkprovincie Nederland en daarom erkend als ANBI instelling.



Het Straatpastoraat Den Bosch wordt gesteund door **Skanfonds**.