

Nieuwsbrief Straatpastoraat Den Bosch



Dit is een uitgave van het Straatpastoraat Den Bosch • Nummer 6 • Oktober 2015

Nieuwsbrief nummer 6
Herfst 2015. Het was druk deze zomer bij het Straatpastoraat. Pastor Julia Hoppenbrouwers-Nagornyak geeft een inkijkje in wat er op haar pad kwam de afgelopen maanden. Een van de vrijwilligers neemt u mee naar de viering op zaterdagmiddag en naar wat zij kan betekenen voor de mensen die ze bezoekt. Ook hebben we een doop gehad. Het stemt dankbaar dat het straatpastoraat voor zoveel mensen van betekenis is. Wij wensen alle deelnemers en lezers een rustige en kleurrijke herfst.

**Het Straatpastoraat
Den Bosch**

Vanuit het straatpastoraat...

Zaterdagavond. Na de gebedsviering gaf ik een lift aan een vaste kerkbezoeker. We zaten stil – meestal praat hij weinig – in de auto. Op een moment ging zijn mobieltje af. Hij nam op en zei: 'Ik was in de kerk. Ik heb een kaarsje voor jou opgestoken... Graag gedaan. Ik zit nu in de auto met de straatpastor. Je moet haar spreken. Ze kan jou zeker helpen. Ze heeft mij ook geholpen. Toen ik in de kliniek zat, ging ze met mij mee naar het gesprek met mijn psychiater. Je moet zeker met de straatpastor praten.' Het telefoongesprek ging nog een paar minuten door...

Zelf dacht ik terug aan het gesprek met de psychiater... Nog steeds zie ik mijn kerkganger voor me zoals hij was: angstig, onzeker, bezorgd, gespannen. Eén dag daarvoor kwam hij bij mij om te vragen of ik met hem naar dat gesprek wilde meegaan. Ik kon geen nee zeggen. Ik vond dat ik niet zoveel had bijgedragen aan het gesprek... Later heeft hij mij hartelijk bedankt... 'Maar ik had bijna niks gedaan, ik was alleen tijdens het gesprek aanwezig', zo schoot het door mijn hoofd...

vervolg op blz. 2 >

Straatpastoraat, waar gaat dat over?

In ons leven kan het gebeuren dat je de weg kwijt raakt of geen thuis meer hebt. In Den Bosch alleen leven zo'n 700 thuislozen...

Voor een slaapplek, afkicken, re-integreren en andere materiële en sociale behoeften kunnen zij gelukkig een beroep doen op bestaande zorginstanties.

Maar gaat het om de werkelijke oorzaak, hoe het is gekomen dat je in deze situatie verzeild bent geraakt, vragen over geloof of levensbeschouwing, dan

kan het Straatpastoraat iets betekenen.

Het Straatpastoraat Den Bosch heeft al meer dan 25 jaar een eigen, unieke en onvervangbare rol.

Straatpastor Julia Hoppenbrouwers en de vrijwilligers die haar helpen, hebben natuurlijk niet altijd een antwoord of oplossing klaar. Vooral bieden ze een luisterend oor en waar mogelijk ook geestelijke steun. Meelopen met iemand die teleurgesteld is, iemand die ernstig ziek is, iemand die door een

verslaving het spoor kwijt is. Het Straatpastoraat volgt de evangelische opdracht om deze mensen nabij te zijn. Bijvoorbeeld door: gesprekken op straat of in de opvang, bemiddeling naar hulpverlenende instanties, het inloopsprekuren, de liturgieviering in de Sint Annakerk Den Bosch. Wilt u meer weten, ons steunen als vrijwilliger of op een andere manier, neem dan contact op.

**Jan G. Vorstman
voorzitter**

vervolg van blz. 1 >

Heel druk

Zo gaat het elke dag... Mensen leren elkaar kennen, maken dingen mee en vertellen hun ervaringen door aan vrienden, kennissen of toevallige lotgenoten op straat of bij de opvang. Daarom is het altijd druk maar boeiend bij het straatpastoraat. Er gebeurt altijd wel ergens iets met iemand. En soms hoef je maar weinig te doen, gewoon er bij zijn.

Deze zomer was het heel druk. Het aantal bezoekers van het spreekuur nam toe tot veertien, soms zestien bezoekers. Ook veel nieuwe mensen. Over het straatpastoraat Den Bosch horen ze via via.

Zo begonnen mijn werkdagen vroeger en eindigden ze later. Soms ging ik op mijn vrije dag, wanneer iemand naar het ziekenhuis moest of een belangrijke afspraak had bij een instantie. Terwijl het rustig was binnen de opvang was het druk op straat. Met pijn in mijn hart heb ik mensen ontmoet die een jaar geleden een paar maanden

dakloos waren en die het was gelukt een kamer of een plek te vinden binnen de opvang. Maar helaas, in de zomer werden ze opnieuw dakloos...

Deze zomer waren er ongeveer twintig buitenslapers die een plek zochten en vonden aan het water, onder een brug of ergens anders. De meesten hebben teveel in het leven meegemaakt en daarom is het moeilijk voor hen een andere weg te zoeken.

Naar de gevangenis

Op een dag kreeg ik een onverwacht telefoontje. 'Hallo, met de geestelijk verzorger van de gevangenis', klonk het aan de andere kant van de lijn. 'Hier heb ik twee mensen die jou kennen en graag met jou willen praten. Wanneer kun je komen?' Ook bij deze mensen ben ik op bezoek gegaan.

Een mooie ervaring deed ik daar op. Iemand die ik al in de winter in de nachtopvang had ontmoet, moest naar de gevangenis vanwege onbetaalde boetes. Graag ging ik naar hem toe. Hij

was blij te kunnen vertellen dat hij binnenkort vrij zou komen, maar was tegelijkertijd bedroefd: 'Maar wat dan? Ik kom naar buiten om acht uur in de ochtend en dan sta ik er alleen voor. Hoe kom ik thuis?'

Hij was trouwens in de gelukkige omstandigheid dat hij kort voordat hij naar de gevangenis moest een plek gekregen had. Gelukkig werd de huur betaald. Mijn antwoord: 'Dan kom ik jou ophalen.' Het was een van de mooiste ervaringen van de zomer – *vrijheid* kreeg een nieuwe, diepere betekenis. Het was onvergetelijk dat hij met mij zijn vreugde om de herwonnen vrijheid deelde...

Een week geleden, na de gebedsviering, kwam een man. Hij zei: 'Het wordt koud buiten en daarom kom ik bij jullie ook vaker koffie drinken...' Dit betekent, denk ik, dat het dit najaar en de komende winter net zo druk wordt als in de zomer...

Julia Hoppenbrouwers
straatpastor

Vrijwilliger zijn

Samen met andere vrijwilligers verzorg ik een praktisch gedeelte van de viering, elke zaterdagmiddag in de Annakerk. Ik doe onder andere de kosterwerkzaamheden: licht aan, verwarming aan, waxinelichtjes en onze paaskaars neerzetten, liedbundels uitdelen, de liederen uitzoeken die we *a capella* zingen. Er zijn bloemen in de viering die worden weggegeven aan één van de aanwezigen. Onze dienst is een prachtdienst! Niet alleen de straatpastor komt aan het woord, maar ieder van ons. Ze stelt ons een vraag die een relatie heeft met de viering. Bijvoorbeeld: Wat is voor jou de betekenis van luisteren? Van bij een groep horen? Of: Wie houdt er van je?

Het zijn vaak confronterende vragen voor de mensen, die ook heel wat losmaken. Na die viering is er net als vóór de viering koffie en thee. Ik doe daar gezellig aan mee, maar wel met hele grote oren. Wat zegt de ander werkelijk? Je hoeft niet veel te doen om contact te maken, een stukje aandacht zegt zoveel en kost zo weinig.

Ook bezoek ik drie mensen die zelfstandig wonen maar wel erg kwetsbaar zijn, omdat ze door dakloosheid, verslaving of beide vereenzaamd zijn of verkeerde vrienden om zich heen hebben verzameld. Aan hun verslaving kan ik niets doen, dat moeten ze oppakken met professionele hulp, maar ik kan wel aandacht geven, luisteren zonder oordelen en trouw bezoeken.

Een enthousiaste vrijwilliger

De doop van Emma

Mijn naam is Joanna en dit is mijn verhaal... In april 2014 ben ik naar Nederland gekomen om daar te gaan werken.

Nadat ik een tijdje in Nederland was, werd me duidelijk dat ik zwanger was geraakt. Tot het einde van mijn zwangerschap heb ik gewerkt. Op een dag moest ik naar het ziekenhuis en daar is mijn kindje Emma geboren.

Met deze geboorte veranderde mijn leven compleet. Niet alleen werd ik moeder, maar plotseling heeft het uitzendbureau het werkcontract met mij beëindigd. Tegelijkertijd ben ik ook mijn kamer kwijt geraakt, want die werd verhuurd door het uitzendbureau...

Na één dag in het ziekenhuis mocht ik met mijn baby 'naar huis'. Ik zat er helemaal doorheen. Ik wist echt niet hoe en wat er nog van mijn leven terecht kon komen.

Ik had geen plek waar ik naar toe kon gaan en daarom ben ik naar de vrouwenopvang gebracht.

De vrouwenopvang is een plek voor alleenstaande moeders die niks hebben: geen dak boven het hoofd, geen werk, geen geld...

Eenzaam

Daar voelde ik me eenzaam, angstig en gestrest. Verschillende gedachten gingen door mijn hoofd... Het ergste voor mij was dat ik geen Nederlands kan spreken.

Bij de vrouwen opvang heb ik Julia leren kennen. Ze kwam bij mij om voor mij te vertalen. Ook dit stukje.

Julia was mij met verschillende zaken aan het helpen. En ze steunde mij toen veel...

Na heel korte periode moest ik de opvang verlaten. Een kamer vinden was bijna onmogelijk. Lang heb ik gezocht maar zonder een positieve uitkomst. Niemand wilde een vrouw met een baby er bij hebben. En Julia heeft mij toen weer geholpen. Ze heeft een kamer voor ons, voor Emma en mij, gevonden. Daarvoor ben ik haar erg dankbaar.

Blijdschap

Ik woon nu heel dichtbij de kerk waar Julia op zaterdag de gebedsviering heeft. Daar ben ik met mijn kind altijd welkom.

Afgelopen zaterdag heeft Julia de doop van mijn dochtertje Emma georganiseerd.

Tijdens de gebedsviering van het straatpastoraat is ze door priester Patrick Kuis gedoopt. Er waren ongeveer twintig mensen gekomen. Het was een echt feest.

Aan de dag van de doop denk ik met blijdschap, plezier en dankbaarheid terug. Bovendien is Julia nu peettante van mijn kind!

Julia is een aardige, behulpzame en altijd lieve pastor. Haar ben ik heel dankbaar voor alles wat ze voor mij en mijn kind in deze moeilijke tijd heeft gedaan.

Joanna



Bestuurslid gezocht

Het bestuur van het Straatpastoraat Den Bosch zoekt een nieuw bestuurslid, iemand die de functie van Secretaris op zich wil en kan nemen. Neem voor meer informatie contact op met Jan G. Vorstman tel. 073-6120005 of jangvorstman@gmail.com

Dakloos in de bijbel

Jesaja 58,6-8

Is dit niet het vasten zoals Ik het verkies: boosaardige boeien losmaken, de banden van het juk losmaken, de onderdrukten hun vrijheid hergeven, en alle jukken doorbreken?

Is vasten niet dit: uw brood delen met wie honger heeft; arme zwervers opnemen in uw huis; een naakte kleden die u ziet en u niet onttrekken aan de zorg voor uw broeder?

Matteüs 25,34-36.40

Dan zal de koning zeggen: 'Kom, gezegenden van mijn Vader, neem het koninkrijk in bezit dat vanaf het begin van de schepping voor jullie klaar ligt.

Want ik had honger en jullie hebben mij te eten gegeven, Ik had dorst en jullie hebben mij te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en jullie hebben mij opgenomen.

Ik was naakt en jullie hebben mij gekleed, Ik was ziek en jullie hebben naar mij omgezien, Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar mij toe.' ...

'Ik verzeker jullie, alles wat je voor één van deze minste broeders van mij hebt gedaan, heb je voor mij gedaan.'



Straatpastoraat Den Bosch

Het Straatpastoraat is thuis in het diaconaal centrum van de **Sint Annakerk aan de Boschmeersingel nr. 26**.

Het **spreekuur** is op donderdagmiddag van 14.00 uur met inloop tot 16.00 uur.

Op zaterdagmiddag is er een **gebedsviering**. Vanaf 15.00 uur staat de koffie klaar. De viering begint om 15.30 uur.

Wilt u onze **Nieuwsbrief** ontvangen? Meldt u aan via een berichtje aan: Straatpastoraat Den Bosch, p/a Boschmeersingel 26, 5223 HJ Den Bosch, of: straatpastordb@gmail.com



Straatpastor Julia Hoppenbrouwers-Nagornyak

T 06 50 23 08 71
E straatpastordb@gmail.com

De straatpastor en haar medewerkers verlenen pastorale zorg aan velen in Den Bosch die al dan niet tijdelijk dak- en thuisloos zijn of zijn geweest.

Spreekuur

Donderdag vanaf 14.00 uur. Inloop tot 16.00 uur.

Zaterdagse viering

Zaterdag 15.30 uur.
Vanaf 15.00 uur is er koffie en thee. Iedereen is van harte welkom om met ons mee te vieren.

Bezoekadres

Sint Annakerk
Boschmeersingel 26
5223 HJ Den Bosch

Voor toezending van de Nieuwsbrief: aanmelden per post of e-mail.

Kantoor- en correspondentieadres

Boschmeersingel 26, 5223 HJ Den Bosch
<http://straatpastoraatdb.nl>

Uw bijdrage is van harte welkom

Van Lanschot Bankiers rek. nr. NL57 FVLB 0638 7730 91. Uw gift is fiscaal aftrekbaar. Het Straatpastoraat is deel van de RK Kerkprovincie Nederland en daarom erkend als ANBI instelling.



Het Straatpastoraat Den Bosch wordt gesteund door **Skanfonds**.