

# Nieuwsbrief Straatpastoraat Den Bosch



Dit is een uitgave van het Straatpastoraat Den Bosch • Nummer 8 • Januari 2016

## Extra Nieuwsbrief

Dit is een extra uitgave van onze “Nieuwsbrief Straatpastoraat Den Bosch”. Hierin staan we stil bij het afgelopen jaar en speciaal bij de kerstviering van december 2015. Met de hulp van enkele donors, onze vrijwilligers, het bestuur en de straatpastor hebben we een mooi Kerstfeest georganiseerd, waarover u hier veel kunt lezen. We wilden met Kerstmis een brede groep van mensen aanspreken, die het in onze samenleving soms erg moeilijk heeft. Het is niet teveel gezegd dat we daar in geslaagd zijn. Volgende Kerstmis weer!

**Het Straatpastoraat  
Den Bosch**

## Vanuit het straatpastoraat...

Meer dan een maand geleden vierden we hoe het licht van Kerstmis onze donkere dagen verlicht. We deden dat in de Sint Annakerk in West, waar het straatpastoraat zijn basis heeft.

In deze “Nieuwsbrief” willen we iets van onze ervaringen met u delen. We doen dit aan de hand van de verhalen van bezoekers, zodat u iets van die toch wel speciale sfeer van die dag kunt meebeleven.

Een speciaal dankwoord gaat hier uit naar de vrijwilligers die erg hard hebben gewerkt om Kerstmis 2015 zo bijzonder te maken, niet alleen voor onze dak- en thuislozen maar ook voor een groep asielzoekers uit Eritrea en voor bezoekers van het Buurtpastoraat Boschveld. Met meer dan vijftig mensen hebben we Kerstmis gevierd tijdens een gebedsviering en een feestelijke maaltijd.

Ook door ondersteuning van de Protestantse Gemeente ‘s-Hertogenbosch, SOS Rommelmark en bisschop Rob Mutsaerts is het een prachtig feest geworden.

**Julia Hoppenbrouwers  
straatpastor**

## Straatpastoraat, waar gaat dat over?

Straatpastoraat: er zijn voor je medemens, er zijn voor de ander. Die medemens die het spoor kwijt is, even of misschien al weer een tijdje. In Den Bosch leven naar schatting zo’n zeven honderd dak- en thuislozen. De redenen waarom zijn divers. Soms speelde of speelt drugsverslaving een rol. Soms is er psychisch iets helemaal fout gegaan. Dan zijn er nog mensen die in de gevangenis hebben gezeten. Of vluchtelingen uit een ver land, die hier de weg kwijt geraakt zijn. Nog

veel andere oorzaken hebben gemaakt dat men nu thuisloos, heel soms zelfs dakloos, in onze stad rondloopt. Voor hen wordt in materiele zin wel gezorgd. Er is voor hen wel “bed, bad en brood”, als zij bij de juiste gemeentelijke instantie aankloppen. Maar met hen samen zijn, een luisterend oor bieden, een goed gesprek, geestelijke hulp en christelijk advies geven, dat is de grote taak van straatpastor Julia Hoppenbrouwers. Bijgestaan door een groep vrijwilligers

is zij actief “op straat”. Zij zoekt hen op of ontvangt hen voor een goed gesprek op donderdagmiddag of bij de wekelijkse liturgieviering op zaterdag. U kunt de straatpastor helpen door vriend te worden van het Straatpastoraat Den Bosch. Of als vrijwilliger. Wilt u meer weten? Neem contact op met Julia (zie p. 4). Tot slot wens ik alle lezers graag een goede start van dit nieuwe jaar.

**Jan G. Vorstman  
voorzitter**

## Ontmoeting van kwetsbaarheid

Als je alleenstaand bent, heb je niet alle dagen zomaar gevuld, waar je je kunt laven aan de warmte van familie of gezin. Met veel mensen van het Straatpastoraat heb ik gemeen, denk ik, dat ik uit een gebroken familie kom. Contact is er met mijn zus die in Limburg woont en haar gezin. Verder heb ik leuke contacten in Den Bosch, een goede vriend in de regio Eindhoven en zijn familie, maar dan houdt het wel zo'n beetje op. Ik heb nog het grote geluk, dat ik in een woonvorm woon, waar je toch het gevoel van "samen zijn" kunt hebben, met de mensen die er voor open staan. Toch zijn er moeilijke momenten met de feestdagen zoals de maaltijd en de avonden.

Ik moet zeggen dat ik het daar erg getroffen heb met de kerstviering bij het Straatpastoraat. Die heb ik als heel fijn ervaren. Mikel van Dijk van de woonvorm was samen met Paul van der Laar actief in de keuken. Al

op de ochtend van de Eerste Kerstdag, toen ik nog lui, aan mijn ontbijt zat thuis. Ik vroeg me af hoe het ze verging, daar, samen in de keuken, met een hele hoop vrijwilligers die zich belangeloos inzetten.

Na de lunch die dag ben ik op mijn scootmobiel naar de Annakerk gereden, blij met de mogelijkheid samen Eerste Kerstdag te vieren. Ik zou bekenden tegenkomen, waar ik al een heel jaar mee in de kerk samen vier. En dat is fijn. Ik wist dat de koffie bruin zou staan, wat een prettige bijkomstigheid was, want het was best een beetje koud. Er waren al aardig wat mensen binnen en ik werd verwelkomd met een weids "Hallo daar" en "Het werd tijd!"

Eerst heb ik wat gepraat, koffie gedronken en gekeken wie er allemaal zo waren. Er waren al volop hapjes en Paul zei me dat ik aan moest schuiven. En ik neem nogal veel plaats in met mijn scootmobiel, waar ik jam-

mer genoeg niet uit kan. Dus ik voelde me al met al welkom. Buiten de vele bekenden gezichten, zag ik ook onbekende. En net toen ik mijn koffie op had en zocht naar een aanknopingspunt om een gesprek aan te gaan, sprak een vader mij aan. Zijn dochter was er ook, met het syndroom van Down. We hadden onverwacht een gesprek van herkenning: dat het soms toch wel erg lastig is met een handicap. En dat juist "vreemden" en vrienden je goed aanvoelen bij wat je kan en wat niet. En, nog belangrijker, dat ze je accepteren zodat je ook een echt kerstgevoel kunt hebben. Met familie is dat vaker ingewikkelder. Ze begrijpen vaak niet of willen niet begrijpen dat er dingen zijn die je niet kunt. We verbaasden ons erover hoe het zo kan lopen. Hoe dierbaar ze je ook zijn, misschien komen sommige dingen te dichtbij om begrepen te worden. Ons gesprek was een ontmoeting in kwetsbaarheid. En zo is het ook met het kind in de kribbe. Ook een ontmoeting van kwetsbaarheid, maar dan voor alle mensen en die uitnodigt open te staan, daar waar je mensen juist niet goed kent, of iets niet voor de hand liggend is. Ik heb die dag andere leuke ontmoetingen gehad en ook de viering droeg bij aan een hele fijne sfeer. Het was een warm samenzijn. En dat was niet alleen aan de goede kwaliteit van het eten te danken. Er was op die dag meer van kwaliteit aanwezig: in de ontmoeting. En daar wil ik alle sponsors voor danken, dat ze dat aan mij hebben gegeven. Dank daarvoor.

**Carolijn**





Kerstviering Straatpastoraat | Annakerk – 's-Hertogenbosch

[www.facebook.com/KatholiekBrabant](http://www.facebook.com/KatholiekBrabant)

## In een gouden lijstje: Kerstmis 2015

Buiten is het redelijk weer. In de Annakerk gonst het van de activiteiten: voorbereidingen voor de kerstviering van het Straatpastoraat. Het is Eerste Kerstdag.

Onder supervisie van “onze” Paul loopt alles gesmeerd. Broodjes worden beboterd en belegd. De kippensoep ruikt heerlijk. Een passend muziekje op de achtergrond laat ons nog meer in de stemming komen. Een paar bezoekers hebben spontaan hun hulp aangeboden en dat voelt zo goed! Een voor een druppelen de mensen binnen. Een van hen heeft speciaal het haar in een feestelijke staart gedaan en haar ogen glinsteren als ze de entourage ziet. “Het is echt Kerstmis hier”, fluistert ze in mijn oor. Een groep mensen van heel verschillende pluimage komt bij elkaar en dat maakt deze Kerstmis nog bijzonderder.

Iedereen is hartelijk welkom, wie je ook bent, ongeacht je levensbeschouwing, geloof of achtergrond. De sfeer ademt vrede en geluk uit. Met koffie, thee en heerlijk gebak beginnen we deze middag.

Een hele grote verrassing is dat mgr. Rob Mutsaerts er bij is, die laat zien dat hij het straatpastoraat een warm hart toedraagt.

Wat een blijdschap gaat er door mij heen om al deze mensen ontspannen te zien genieten! En dan wordt de bel geluid om samen naar de kerststal te gaan waar de stoelen netjes klaar staan.

Samen bidden we en delen we de kerstgedachte: het kindje Jezus is geboren om ons mensen te bevrijden van alle angst en alle lijden. Liederen worden uit volle borst mee gezongen en bisschop Mutsaerts leest een mooi verhaal voor. De sfeer is sereen en blij.

Als de dienst voorbij is gaan we heerlijk eten. Heerlijke koude schotel, kippensoep, broodjes en frisdrank... Wat een heerlijkheid en wat smikkelt iedereen er lekker van. Tevreden gaan onze gasten weer naar huis... Een stukje kerstlicht nemen ze mee in hun hart naar waar ze vandaan komen. Samen ruimen we de boel op en sluiten nog even kort of alles goed verlopen is. En dat is het. Voor mij was het in elk geval een hele mooie Eerste Kerstdag die ik in een gouden lijstje zet en met mij mee draag. Ik vond het een voorecht om dit mee te mogen maken. Een echt stukje Straatpastoraatwerk met een bijzonder tintje. Een veilige haven voor alle mensen die het moeilijk hebben.

**Willeke**

### Hartverwarmend

Eerste Kerstdag 2015 was een heel bijzondere en hart verwarmende dag. Dit was voor mij zoals Kerstmis bedoeld is. Allemaal verschillende mensen met een andere achtergrond, die samen praten, lachen, een dienst bijwonen en daarna gezellig samen eten. Eten dat door de vrijwilligers is klaargemaakt en dat door de giften bij elkaar is gehaald.

Het was voor mij een super ervaring om in zo'n warm nest terecht te komen. Ik heb genoten van begin tot het einde en heel veel nieuwe mensen leren kennen, waar ik zeer dankbaar voor ben.

**Monique**

## Licht dat niet meer dooft

Julia vroeg of ik een stukje wilde schrijven over Kerstmis in de Annakerk. Ik wil daar eerlijk in zijn: heel veel heb ik niet te zeggen. Belangrijk is wel, dat ik dankbaar ben voor de gelegenheid.

Door mijn "aandoening", ik zeg het niet graag, kan ik veel dingen niet. Dus ik was dankbaar dat ik wat kon eten en onder de mensen zijn.

Bisschop Rob Mutsaerts hield een preek. Zoals gewoonlijk, heb ik niets van de woorden kunnen opvangen. Woorden vallen al snel in mijn hoofd uiteen en na een minuut hoor ik alleen nog wat onsamenhangend gebrabbel. Ik heb daar inmiddels een oplossing voor gevonden: op een heel andere manier naar iemand luisteren. Dus, ik luister niet intellectueel, maar met mijn intuïtie. Ik had het idee, maar ik kan het mis hebben, dat de boodschap was, dat we het kerstverhaal niet hoeven te romantiseren en dat het, zoals het in de Bijbel staat, een accuraat en feitelijk verslag is van

wat er is gebeurd. Een stal is koud, nat en tochtig. En dat is dat. Zonder afbreuk te willen doen aan de realistische invalshoek van de bisschop, gaat het geboorteverhaal voor mij ook om iets heel magisch. Ik heb de neiging het verhaal te zien als een verwijzing naar het Innerlijk. In armoede en in duisternis, wordt rijkdom en Licht geboren. In allernederigste omstandigheden kunnen we oog in oog komen met de weldaden van God zelf. Maar die schenkt Hij ons pas als we afscheid hebben genomen van alles wat er niet toe doet...



Toen ik de kantine van de kerk binnenkwam, had ik de neiging meteen maar weer naar huis te gaan. Want onbarmhartige verlichting wordt al snel te veel voor mijn ogen en ik kende de meeste mensen die er waren niet. Later kwamen wat collega's binnen en voelde ik me wat meer verbonden.

Er was een groep jonge mannen uit Eritrea. Wat me opviel, was dat ze op de eerste rij in de kerk zaten met veel eerbied. Het maakte indruk op mij. Na afloop heb ik nog even op de baby gepast van een jonge Poolse vrouw. Ik weet niet eens hoe ze heet, maar het was fijn dat ze me dat vertrouwen schonk. Achtentwintig jaar geleden stierf mijn vader met Kerstmis. Als altijd herdenk ik zijn sterven én vier ik de geboorte van Christus. Misschien is er alléén maar een geboorte. De geboorte van een Nieuw Leven waar velen van ons zo naar verlangen. De geboorte van een Licht dat niet meer dooft. De geboorte van ons ware Zelf dat gestalte vindt in dit leven hier...zelfs al is onze stal nat, koud en vochtig.

**Lilian**



**Straatpastor  
Julia Hoppenbrouwers-  
Nagornyak**

T 06 50 23 08 71  
E [straatpastordb@gmail.com](mailto:straatpastordb@gmail.com)

De straatpastor en haar medewerkers verlenen pastorale zorg aan velen in Den Bosch die al dan niet tijdelijk dak- en thuisloos zijn of zijn geweest.

### Spreekuur

Donderdag vanaf 14.00 uur.  
Inloop tot 16.00 uur.

### Zaterdagse viering

Zaterdag 15.30 uur.  
Vanaf 15.00 uur is er koffie en thee. Iedereen is van harte welkom om met ons mee te vieren.

### Bezoekadres

Sint Annakerk  
Boschmeersingel 26  
5223 HJ Den Bosch

Voor toezending van de Nieuwsbrief: aanmelden per post of e-mail.

### Kantoor- en correspondentieadres

Boschmeersingel 26, 5223 HJ Den Bosch  
<http://straatpastoraatdb.nl>

### Uw bijdrage is van harte welkom

Van Lanschot Bankiers rek. nr. NL57 FVLB  
0638 7730 91. Uw gift is fiscaal aftrekbaar. Het Straatpastoraat is deel van de RK Kerkprovincie Nederland en daarom erkend als ANBI instelling.



Het Straatpastoraat Den Bosch wordt gesteund door **Kansfonds.**