

Nieuwsbrief Straatpastoraat Den Bosch



Dit is een uitgave van het Straatpastoraat Den Bosch • Nummer 13 • Pasen 2017

Nieuwsbrief 13

Pasen 2017. Een tijd van vertrouwen. In de vorige Nieuwsbrief schreven we over het auto-ongeluk van onze straatpastor Julia Hoppenbrouwers. Ze revalideert nu en het gaat steeds wat beter. We hopen dat ze over enige maanden voorzichtig de draad kan oppakken, stapje voor stapje. Ondertussen worden 'onze mensen' niet in de steek gelaten. Oud-stratpastores Jan Molmans en Embregt Wever en onze vrijwilligers zijn druk in de weer om hen nabij te zijn. In deze Nieuwsbrief aandacht voor hen.

**Het Straatpastoraat
Den Bosch**

Maarten van Oord: niet bij brood alleen

Sinds enkele jaren ben ik bestuurslid van het Straatpastoraat Den Bosch. Toen ik begon was Embregt Wever straatpastor. Nadat ik een voordracht van hem gehoord had over het straatpastoraat zoals dat bestond in 's-Hertogenbosch ben ik geïnteresseerd geraakt in het wel en wee van dit werk.

Ik had er voordien nog nooit van gehoord, maar na de bevlogen uiteenzetting van zijn werk ben ik me meer voor het werk van de straatpastor gaan interesseren.

Ik was me nooit bewust van het aantal mensen dat dak- en thuisloos was en dat pastorale zorg nodig had. Natuurlijk liep ik wel eens langs het Inloopschip en wist ik van het bestaan van Vincencius en het sociaal restaurant, het Pastoraal Uitzendbureau en de goede dingen die die organisaties deden, maar er ging een wereld open toen ik me er meer in verdiepte. Ik besepte dat we niet bij brood alleen leven maar dat velen ook over hun zorgen en

vervolg op blz. 2 >

Nog veel mensen in Den Bosch zonder thuis

In Den Bosch leven veel mensen die het spoor in het leven kwijt zijn geraakt. Zij zijn, om welke reden ook, tussen wal en schip terecht gekomen. Soms is dat maar voor korte tijd, dikwijls is het voor veel langer. Het zijn zelden echt 'daklozen'.

Gelukkig zijn er voldoende zorginstanties die in de eerste materiele en sociale behoeftes kunnen voorzien. 'Een dak, bed en brood' is er dus in feite voor iedereen die zich bij het juiste loket meldt. Het gaat in Den Bosch vooral om 'thuislozen'. Mensen uit verre landen, vaak Oost-Europa,

met of zonder verblijfsvergunning. Of mensen bij wie psychisch iets mis is gelopen. Mensen met drugsproblemen. Sommigen hebben een tijd in de gevangenis doorgebracht. Het aantal thuislozen is onbekend, maar wordt geschat op zeven honderd. Zij hebben behoefte aan een luisterend oor, iemand die naast hen wil gaan zitten in plaats van tegenover en dicteert hoe het allemaal moet... Misschien is de straatpastor daarvoor de aangewezen persoon. Een luisterend oor, advies, geestelijke steun. Bijgestaan door vrijwilligers,

probeert de straatpastor werkelijk contact te hebben. Het is een evangelische opdracht om juist hen nabij te zijn. De straatpastor is letterlijk veel op straat, bezoekt mensen in opvanghuizen, ontmoet hen op het wekelijkse spreekuur op donderdag of tijdens de gebedsviering op zaterdag. In financiële zin is het Straatpastoraat zelfstandig. Het bestaat op basis van enkele grotere donaties en giften van Vrienden van het Straatpastoraat Den Bosch. U bent van harte welkom als Vriend!

**Jan G Vorstman,
voorzitter**

problemen willen praten en graag een gesprek willen over meer spirituele zaken.

Na enkele gesprekken vroeg Embregt me of ik belangstelling had om tot het bestuur van het straatpastoraat toe te treden. Die uitdaging ging ik aan en zodoende ben ik daar sinds die tijd bestuurslid van.

Mijn aandachtsveld is de vrijwilligers en al wie zich inzet voor de verlichting van de taak van de straatpastor. Vooral sinds de verhuizing van het Straatpastoraat naar de Annakerk en de toename van het aantal vrijwilligers is mij duidelijk geworden hoe belangrijk die taak van vrijwilliger is.

De huidige straatpastor, Julia Hoppenbrouwers, kan niet alles alleen doen. Want al leven er steeds minder mensen echt op straat, door de spreiding van de lokaties waar onze pastoranten overdag verblijven en 's avonds thuis zijn, is de dagtaak van de straatpastor toch zwaar.

Zodoende heeft zij weinig tijd voor andere werkzaamheden die nodig zijn om de dak- en thuislozen ook op een warme wijze te benaderen.

Tijdens het spreekuur op donderdag moeten onze gasten ontvangen worden met een praatje en een kop koffie. Op zaterdag moet alles gereed gemaakt worden voor de viering en na afloop willen we onze gasten verwennen met een lekkere kop soep en brood. Daar moeten inkopen voor gedaan worden, alles moet klaar gezet worden en tenslotte moet alles weer opgeruimd worden zodat wij de door ons gebruikte ruimten weer piekfijn voor de andere gebruikers achterlaten. Gelukkig hebben wij een aantal vrijwilligers die deze werkzaamheden willen verrichten. Zij leren de pastoranten op deze manier ook kennen, praten met hen over alle mogelijke zaken, waarbij zij vaak een willig oor zijn.

Natuurlijk willen we hen niet zonder goede training hun werk laten doen en wij zijn dankbaar dat wij jaarlijks een training kunnen aanbieden waarvoor Bemoeizorg de voorbereidende werkzaamheden verricht.

Ik ben dankbaar dat zoveel mensen zich willen inzetten voor het Straatpastoraat Den Bosch en op deze manier bijdragen aan het welzijn van mensen die nogal eens worden vergeten.

**Maarten van den Oord,
secretaris a.i.**

Een moment voor jezelf

Ga even zitten met rechte rug, beide voeten op de grond. Lees deze tekst aandachtig door. Sluit daarna je ogen als je daar behoefte aan hebt. Probeer stil te worden en stil te zijn en laat deze tekst op je inwerken. Het thema is: lijden.

Hoe kunnen we met lijden omgaan?

Vaak kan je aan het lijden zelf weinig of niets doen, het overkomt je, maar je kunt wel kiezen hoe je met dit lijden omgaat.

Ga je in een hoekje zitten en laat je iedereen zien hoe ontzettend erg het met je is, of zoek je actief en positief naar mogelijkheden om deze zware tijd voor jou en je omgeving zo goed en krachtig mogelijk door te komen?

Dat is een zware opdracht vooral als het lijden je zeer zwaar valt.

De grote waarom vraag komt hierbij vaak boven drijven, waarop geen antwoord te vinden is.

Probeer hem daarom te laten rusten, dit geeft ruimte en minder spanning.

Elke minuut heb je de keus hoe je met dit lijden om wilt gaan.

Weet hoe vaak je ook terug valt in dit proces, het is heel belangrijk dat je één keer meer opstaat om jouw weg voort te zetten.

Naasten kunnen veel steun geven, vraag erom, dat is belangrijk!

Ook bidden hoe je het beste door deze tijd heen kan komen kan zeer helpend zijn.

Het bidden zal je steun, kracht en inzicht geven en mogelijk de smalle weg wijzen naar acceptatie.

Slotgedachte:

Lijden hoort bij het leven.

Als je je lijden leert omarmen, hoe moeilijk dan ook, zal je het als lichter en minder zwaar ervaren.

Ellen Sormani



Gebedsviering met de straatpastor op zaterdagmiddag

.....

Vele kleintjes...

Iedereen kan dak- of thuisloos worden: na een echtscheiding, ontslag of psychische problemen bijvoorbeeld. Mensen kunnen zomaar alleen komen te staan en het leven niet meer zien zitten. Het straatpastoraat probeert dak- en thuislozen in 's-Hertogenbosch weer de zin in hun leven te laten zien. Dit is het werk van onze straatpastor. Zij wordt daarin bijgestaan door een aantal vrijwilligers die hun werk belangeloos doen. Uiteraard vergt deze inspanning ook geld: het salaris van onze straatpastor, scholing en bijscholing van onze vrijwilligers, het uitbrengen van deze Nieuwsbrief, huisvesting, schoonmaakkosten, een kop soep of koffie rondom de wekelijkse viering en spreekuur.

Gelukkig worden wij, vaak al langere tijd, financieel gesteund door enkele grote en kleine sponsors. Daarvoor zijn wij hen zeer erkentelijk. Het is echter onzeker hoe lang wij nog kunnen blijven rekenen op deze sponsors. Daarom zijn wij op zoek naar mensen die regelmatig een kleine bijdrage over hebben voor het straatpastoraat onder het motto "vele kleintjes maken één grote". Wilt u meedoen? Word Vriend van het straatpastoraat en maak maandelijks, per kwartaal of jaarlijks een door uzelf te bepalen bedrag over. U helpt er mensen mee die vaak zonder eigen toedoen in de problemen zijn gekomen.

Uw bijdrage is van harte welkom op rekeningnummer NL57 FVLB 0638 7730 91. Het Straatpastoraat is een erkende ANBI instelling, uw gift is dus aftrekbaar voor de inkomstenbelasting

**André van den Boer,
penningmeester**

Alleen mijn hart

♥ *Alleen mijn hart kan ik je geven.
Niets dan een hart dat ontroering kent
en dat vertederd wordt door de rimpel...
in een oud gezicht, of door een glimlach
op het gezicht van een spelend kind.
Niets dan een hart heb ik je te geven.
Een hart dat geraakt wordt door
een stil gebaar van liefde, of door
een zonnestraal die door de wolkenlucht
heen breekt en ons verwarmt.
Alleen mijn hart heb ik je te geven,
een hart dat zelf zo dikwijls geen
antwoord weet op het lijden van de ander.
Een hart dat in liefde en stilte
de pijn van de ander meedraagt.
Alleen mijn hart kan ik je geven.* ♥

**Hans Stolp,
met dank aan Willeke**

Door ellende heen
weer opstaan,
vertrouwen dat je gedragen wordt,
weten dat je van betekenis bent,
voelen dat je lééft: ZALIG PASEN

**Voor en namens alle betrokkenen bij
het straatpastoraat in Den Bosch**

Gezocht: penningmeester

Het bestuur van Straatpastoraat Den Bosch is op zoek naar een penningmeester.

De belangrijkste taken zijn de financiële onderbouwing van het beleid en de financiële verantwoording, beheer van de gelden en contacten met de loon- en financiële administrateur. Gemiddeld komt het Bestuur vijf keer per jaar bijeen.

Nadere inlichtingen over alle ins en outs van deze functie, ook wat betreft het tijdsbeslag, kunt u krijgen bij de huidige penningmeester André van den Boer, telefoon 013 521 90 86.



**Straatpastor
Julia Hoppenbrouwers-
Nagornyak**

T 06 50 23 08 71
E straatpastordb@gmail.com

De straatpastor en haar medewerkers verlenen pastorale zorg aan velen in Den Bosch die al dan niet tijdelijk dak- en thuisloos zijn of zijn geweest.

Spreekuur

Donderdag vanaf 14.00 uur.
Inloop tot 16.00 uur.

Zaterdagse viering

Zaterdag 15.30 uur.
Vanaf 15.00 uur is er koffie en thee. Iedereen is van harte welkom om met ons mee te vieren.

Bezoekadres

Sint Annakerk
Boschmeersingel 26
5223 HJ Den Bosch

Voor toezending van de Nieuwsbrief: graag aanmelden per post of e-mail.

Kantoor- en correspondentieadres

Boschmeersingel 26, 5223 HJ Den Bosch
<http://straatpastoraatdb.nl>

Uw bijdrage is van harte welkom

Van Lanschot Bankiers rek. nr. NL57 FVLB 0638 7730 91. Het Straatpastoraat is een erkende ANBI instelling: uw gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.



Het Straatpastoraat Den Bosch wordt gesteund door **Kansfonds.**