

# Nieuwsbrief Straatpastoraat Den Bosch



Dit is een uitgave van het Straatpastoraat Den Bosch • Nummer 19 • Maart 2019

## Nieuwsbrief 19

Er is de afgelopen winter veel veranderd en met de lente voor de deur trekt het Straatpastoraat Den Bosch verder.

Zoals u weet is het straatpastoraat verhuisd naar een nieuwe plek in Den Bosch: het stadsklooster San Damiano op de Van der Does de Willeboissingel. Straatpastor Lianne van Oosterhout, de vrijwilligers, het bestuur en niet te vergeten de Franciscanen die gastvrijheid verlenen, zijn inmiddels daaraan en aan elkaar gewend.

We namen afscheid van bestuursvoorzitter Jan G. Vorstman en we hebben in Maarten van den Oord een competente opvolger gevonden. Ook maakte een nieuw bestuurslid zijn opwachting op.

In dit nummer kunt u nalezen hoe straatpastor Lianne de afgelopen periode is door gekomen. Ook al was het een milde winter, op de foto hiernaast lijkt ze het behoorlijk koud te hebben.

Nieuw bestuurslid Andrew de Vries stelt zich in dit nummer voor. En verder leest u hoe eind november 2018 de vrijwilligers van het Straatpastoraat Den Bosch het toneelstuk *Thuislozen* bezochten in het Theater aan de Parade. Dit was een indrukwekkende uitstap.

**Het Straatpastoraat  
Den Bosch**

## Van de straatpastor

De eerste maanden van het jaar zijn donkere maanden. Lianne vertelt dat het kerstfeest voor veel mensen van de straat al geen feest is. In januari wordt het er niet beter op. Ze is door vijf mensen benaderd in deze tijd omdat zij het leven niet meer zagen zitten. Lianne maakt zich zorgen om deze mensen. Toch kan ze er voor hen zijn door naar hen te luisteren. Door Echt Luisteren voelt men zich gezien en gehoord wat het gevoel geeft niet helemaal alleen in het duister te staan.

Na zulke gesprekken vraagt Lianne zich wel eens af hoe je invulling kunt geven aan de op school geleerde frase 'er is altijd hoop'. Soms is het toekomstperspectief na een fase van dakloosheid door drugs of alcohol het perspectief van eenzaam in je nieuwe kamer zitten. Als pastor kun je gelukkig altijd blijven bidden en nabij zijn.

Op de vraag of ze soms niet de moed verliest en niet liever een 'praktische' hulpverlener zou willen zijn antwoordt Lianne dat ze er wakker van kan liggen, maar gesterkt wordt doordat ze iedereen die ze op de dag ontmoet 's avonds in haar gebed voor God brengt.

### **Verhuisd naar San Damiano**

De verhuizing naar het stadsklooster is Lianne goed bevallen. Ze voelt zich er welkom en de afstand naar haar werkplekken in het centrum van de stad is kleiner geworden. Gelukkig is de winter



**Straatpastor Lianne van Oosterhout bij het centraal station**

## Stelt zich voor: nieuw bestuurslid Andrew de Vries

zacht (op het moment van het gesprek in februari is het 16 graden) dus heeft ze nog geen gebruik hoeven maken van de mogelijkheid te overnachten in het klooster.

Lianne merkt dat ze na het eerste jaar meer zichtbaar is geworden voor hulpverleners en voor ambtenaren. Soms wordt ze gebeld door een ambtenaar die zich zorgen maakt over een cliënt. Lianne wordt gevraagd om goed contact te houden met de betreffende persoon. Lianne kan dan de ambtenaar ook wel eens gerust stellen omdat ze het verhaal op de straat goed kent.

Wel is ze verontrust over de zorgmijding die ze constateert bij mensen met een minimaal inkomen en voor wie het eigen risico een te grote aanslag vormt op het budget. Ondanks haar indringende advies om dokter of tandarts te bezoeken, blijven mensen met hun klachten lopen omdat ze bang zijn dat voor de kosten.

Daarom is het goed dat de straatpastor uitgenodigd wordt voor netwerkbijeenkomsten zoals van het Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg. Zo blijven de lijnen kort als ze ziet dat praktische hulp nodig is voor iemand van de straat.

### Meer aanwezigheid

Zoals ze in haar jaarverslag een aantal keren opmerkt, is er veel meer behoefte aan aanwezigheid en aandacht dan ze kan geven in de tijd die haar is bemeaten. Lianne hoopt echter dat ze in 2019 zal afstuderen en haar werkuren kan uitbreiden.

Hulp van vrijwilligers blijft ondertussen gevraagd. Gastheren en gastvrouwen voor de opvang bij spreekuur en viering zijn welkom, maar zeker ook vrijwilligers die thuislozen willen bezoeken of een helpende hand kunnen bieden bij de PR en het vullen van de nieuwsbrief.

Soms echter komt de PR vanzelf doordat Lianne benaderd wordt. Journalisten in opleiding wisten haar voor een mooie reportage te vinden.

**Gerard van Etten**

Voor het interview zie <https://props.fhj.nl/nieuws/het-luisterend-oor-van-de-bosche-straatpastoor>



**Andrew de Vries**

Geboren en getogen in Amsterdam woon ik alweer 10 jaar met mijn vrouw Mirjam in bruisend Den Bosch. Na een carrière als manager in de financiële sector heb ik een aantal jaren

geleden besloten minder te gaan werken en tijd vrij te maken voor studie, onderzoek en vrijwilligerswerk. Dit laatste geeft me veel voldoening en ik zie het als een morele 'plicht' om iets terug te doen voor de samenleving. Inhoudelijk en als bestuurslid heb ik bij verschillende vrijwilligersorganisaties gewerkt.

Waarom nu het Straatpastoraat Den Bosch? In Nederland hebben we het met z'n allen hartstikke goed, maar we vergeten soms dat vaak heel kwetsbare groepen er helemaal alleen voorstaan. Dak- en thuislozen is zo'n groep die tussen wal en schip valt. Het zijn mensen die we af en toe tegenkomen in de stad; mensen waar we misschien stiekem een blokje voor omlopen.

Het straatpastoraat wil juist deze groep een luisterend oor bieden. We hebben met straatpastor Lianne, samen met een enthousiaste groep vrijwilligers, laten zien dat wij er zijn voor de dak- en thuislozen in Den Bosch. Zij staan er bij ons niet alleen voor! In mijn inwerkperiode is het me duidelijk geworden dat we de groep van vrijwilligers verder moeten uitbreiden om alle thuis- en daklozen in Den Bosch vaker de hulp te kunnen geven die zij verdienen. Ik hoop dat ik met mijn achtergrond, ervaring en inzet hieraan een bijdrage kan leveren.

Mijn naam is Andrew de Vries en sinds kort ben ik bestuurslid van het Straatpastoraat Den Bosch.

## Thuislozen

Wisselende emoties riep de theatervoorstelling *Thuislozen* op bij de vrijwilligers van het Straatpastoraat Den Bosch. Ze gingen eind november 2018 een middagje uit naar het toneel. Kaartjes hadden ze gekregen als een bedankje van pastor en bestuur. Het werd een stevige zit.

*Thuislozen* (1997) is een stuk van de Zweedse schrijver Lars Norén, dat werd geënceneerd en geregisseerd door Thibaud Delpout en Adelheid Roosen. Acteurs, daklozen en hulpverleners speelden er in mee.

Het was moeilijk te zeggen wie wie was die zondagmiddag 25 november in het Theater aan de Parade. Het toneel was uitgebreid tot de zaal, waar de spelers met elkaar gesprekken voerden, ruzieden of elkaar verleidden. De toeschouwers op hun beurt namen in de pauzes deel aan gesprekken op het toneel. Sommige toeschouwers echter grepen die gelegenheid aan om op adem te komen bij een kopje koffie in de foyer.

Bijkomen was zeker nodig. Zonder de pauzes mee te tellen, duurde de voorstelling drie lange uren en dat waren geen gemakkelijke uren.

Waren mensen eenmaal op de bodem van maatschappelijke ontreddeering aangekomen, dan draaide het vaak om manipulatie, gebruik, misbruik en geweld als middel om psychisch, fysiek of materieel aan je gerief te komen. Goede bedoelingen – die waren er ook – verkeerden alras in hun lelijke tegendeel. Een onmenselijke sfeer van ‘overleven van de sterkste’ overheerste in *Thuislozen*.

De meningen van de vrijwilligers bij een drankje in de foyer na afloop liepen uiteen. Waar de een de duistere en rauwe sfeer, straattaal en de hoopeloosheid die het stuk zeker uitademde over de top vond, kon een ander zich er zeer wel in vinden. Want was het niet zo dat treffend de flinterdunne scheiding tussen gewone, *nette* mensen en straatmensen zichtbaar werd gemaakt?

We kwamen er niet uit, maar zoveel was die middag wel duidelijk geworden. Omdat elke morele opsmuk of straaltjes hoop in het toneelstuk afwezig waren, werkte de intensiteit van *Thuislozen* tamelijk overrompend.

**Frans Hoppenbrouwers**



**Thuislozen: discussie op het toneel**

## fonds Franciscus 2018

Op 4 oktober 2018 lanceerde het Kansfonds een nieuw fonds om inloophuizen en het straatpastoraat bij te staan. Veel fondsen subsidiëren wel activiteiten maar geen doorlopende exploitatiekosten, terwijl huisvesting en personeel meestal 90% van de begroting uitmaken. Kansfonds kwam dit probleem steeds vaker tegen en deed daarom onderzoek naar de financieringsproblemen. De uitkomst leidde tot de oprichting van het fonds Franciscus naar inspiratie van Franciscus en Paus Franciscus. Het straatpastoraat is een van de begunstigde.

## Jaarverslag 2018

Op de website staat sinds kort het jaarverslag 2018. Daar kunt u de verwickelingen rond het Straatpastoraat Den Bosch nalezen en beoordelen of verwachtingen worden waargemaakt. Ook verantwoord worden wij in het jaarverslag de gelden die wij van onze subsidiënten mochten ontvangen. Met iets meer subsidie dan verwacht en minder uitgaven dan begroot, is het jaar positief afgesloten. Een beroep op het fonds Franciscus is daarom niet nodig. Zie onze website [straatpastoraatdb.nl](http://straatpastoraatdb.nl)



## Verhalen van de straat

De Groningse straatpastor Annemarie van der Vegt beschrijft in *Verhalen van de straat en hun 10 geboden* (2017) de ervaringen die ze heeft opgedaan in haar omgang met dak- en thuislozen. In het tweede deel van het boek vertelt ze verhalen van dak- en thuislozen zelf. Dit doet ze met behulp van de 10 geboden. In deze nieuwsbrief een passage uit het derde gebod.

### Het Derde gebod

Noem mijn naam niet bij dingen waar ik niets mee te maken heb.

*Gaby:*

'Vloeken doe ik zelden. Het heeft misschien met respect te maken. Het floept er misschien een keer uit, maar niet zoals door sommigen, bij schering en inslag. Ook zo wat: als je bij de katholieken vloekt doe je tien Weesgegroetjes en je bent klaar...'

*Dianne:*

'Mensen moeten eerst naar zichzelf kijken en God er niet bijhalen. De problemen die ik heb moet ik zelf oplossen. De financiële problemen die ik nu heb, daar ben ik niet trots op. Ik had het ook anders kunnen doen. Op dat moment stond ik er helemaal niet bij stil. Nu kan ik het op Hem gaan gooien, maar ik heb het zelf gedaan. Wel kan God mij ondersteunen. God ondersteunt in de rust en kalmte. Ik heb wel eens momenten dat ik boos wordt op bepaalde situaties. Ik kan wel gaan vloeken, maar dat lost niets op. Alles wat je doet in het leven, goed of fout, ga het nooit bij een ander leggen. Als ik fout zit geef ik het toe. Kijken naar een ander is zo makkelijk. Om dat niet te doen moeten we de rust bewaren. Daarin zit God. God zit in het bewaren van de rust.

Het boek van Annemarie van der Vegt is te bestellen per mail: [a.van.der.vegt@openhof.org](mailto:a.van.der.vegt@openhof.org)



### **Straatpastor Lianne van Oosterhout**

De straatpastor en haar medewerkers verlenen pastorale zorg aan velen in Den Bosch die al dan niet tijdelijk dak- en thuisloos zijn of zijn geweest.

U kunt haar bereiken per mail via [straatpastordb@gmail.com](mailto:straatpastordb@gmail.com) of telefonisch op 06 17 66 24 12 of, maar ook persoonlijk tijdens het spreekuur of rond de zaterdagse viering.

Zie ook [straatpastoraatdb.nl](http://straatpastoraatdb.nl)

### **Spreekuur**

Donderdag vanaf 14.00 uur. Inloop tot 16.00 uur. Stads-klooster San Damiano, van der Does de Willeboissingel 12, 's-Hertogenbosch

### **Zaterdagse viering**

Vanaf 15.00 uur is er koffie en thee in het Franciscushuis, van der Does de Willeboissingel 11. Iedereen is van harte welkom.

### **Nieuwsbrief**

Voor toezending aanmelden per post of e-mail.

### **Kantoor- en correspondentieadres**

Samuel Morsestraat 5, 5223 HJ Den Bosch

### **Uw bijdrage is van harte welkom**

Van Lanschot Bankiers rek. nr. NL57 FVLB 0638 7730 91. Het Straatpastoraat is een erkende ANBI instelling: uw gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.



Het Straatpastoraat Den Bosch wordt gesteund door **het fonds Franciscus**.