



Nieuwsbrief 23

De Covid-19 pandemie heeft het dagelijkse leven enorm in de war geschopt en ook voor het straatpastoraat is het een hele spelbreker geweest. U moest daarom lang wachten op nieuws van het straatpastoraat. Straatpastor Lianne van Oosterhout bleef op haar post, al zag ze zich gedwongen om de deur voor pastorale bijstand tot op een kier te sluiten. Gelukkig zag de straatpastor toch nog mogelijkheden om haar werk voort te zetten. Sterker nog, ze heeft nieuwe mogelijkheden onderzocht en gevonden, zo laat ze ons weten in de eerste bijdrage van deze Nieuwsbrief 23. Daarnaast vertelt ze hoe dak- en thuislozen de coronacrisis hebben ervaren.

Corona is een enorme uitdaging gebleken en zoals het er nu uitziet, blijft ze onze straatpastor uitdagen. Hopelijk weet Lianne de 'tweede golf', die zich nu over ons land uitbreidt, goed te weerstaan. Sterkte!

In de tweede bijdrage komt een voor het straatpastoraat heel anderssoortige uitdaging aan bod. Daar vraagt onze penningmeester Bas van den Bouwhuizen uw aandacht voor de mogelijkheid om vriend te worden van de stichting Straatpastoraat Den Bosch.

**Het Straatpastoraat
Den Bosch**

Straatpastoraat in tijden van corona

Tijdens de coronacrisis was er ook een wakend oog voor daklozen. Het was eigenlijk goed geregeld. Het hele land was in paniek zijn, maar in Den Bosch kwamen er extra voorzieningen bij voor de opvang van mensen en quarantaine plekken. Van die extra opvang is overigens nauwelijks gebruik gemaakt.

De hele wereld stond op zijn kop maar bij de dak- en thuislozen zat de corona-schrik er nog niet echt in. Slechts een klein aantal van deze groep nam corona serieus. De meesten van hen geloven er niet in en ervaren het als een groot complot.

Beleving door dak- en thuislozen

De dak- en thuislozen werden hard getroffen door de Covid-19 pandemie, maar anders dan men je verwachtte, niet door ziek te worden.

Ineens ontstond er paniek in ons land en als gevolg daarvan vielen allerhande opvangmogelijkheden weg. De dagbesteding ging dicht en de bibliotheek was gesloten. Het personeel van Het Inloopschip bijvoorbeeld zat achter hun bureau met mondkapjes op, terwijl de deur openstond, maar tussen de deurposten was een stuk tape geplakt om te verhinderen dat cliënten binnenkwamen. De winkels waren leeggehamsterd door mensen, die de financiële buffer hadden om groot in te slaan. De straten waren leeg, de horeca gesloten en toezichthouders drongen aan op 1,5 meter afstand. Samenscholingen werden niet toegestaan. Voor dak- en thuislozen was deze wereld leger dan ooit.

De eerste weken van de coronacrisis waren er van absurditeiten met taferelen die voor mijn generatie en de generatie daarboven ongekend waren. Het hamsteren van wc papier liet duidelijk zien dat de situatie voor de gemiddelde Nederlander moeilijk te behapstukken was.

Voor mensen met een psychische kwetsbaarheid was deze wereld, die plotsklap *het nieuwe normaal* werd genoemd, te ongerijmd om te verstouwen. Enkelen van hen zag ik geestelijk achteruit gaan. ik maakte me zorgen over sommige van de dak- en thuislozen met een psychiatrische problematiek. Toch deed een aantal van hen het beter dan ooit tevoren. Juist de rust, de overzichtelijk lege straten en de ruststand van een maatschappij waarvan de deelnemers zich



Straatpastor Lianne van Oosterhout

verplicht voelen om voortdurend hard te hollen. Weg opeens waren de maatstaven, waar ze niet aan konden voldoen. Voor sommige was het een zegen.

Maar omdat tegelijkertijd alle sociale voorzieningen wegvielen, hebben de meesten van hen er toch meer hinder van ondervonden dan dat het iets extra opleverde. Over hun eigen gezondheid maakten ze zich geen zorgen. Dit is misschien een van de redenen waarom de deur naar de vele complottheorieën over corona in de doelgroep wijd openging.

Onverwacht maar vooral gelukkig heeft deze 'zorgeloosheid' geen heel ernstige consequenties gehad.

Waar sommige groeperingen helaas hard zijn getroffen door corona, heeft het de daklozen in Nederland nauwelijks geraakt. Hierop maakt de situatie in Den Bosch geen uitzondering. Ze lijken te beantwoorden de landelijke trend dat daklozen weinig hinder ondervinden van corona. De officiële cijfers zeggen in elk geval dat corona weinig voorkomt onder daklozen.

Wat ik als straatpastor tot dusver heb gezien, is dat de meesten van hen, als ze al besmet zijn, het nauwelijks als ziek zijn ervaren. Wanneer ik

ze spreek, zeggen ze dat het goed gaat, dat ze hooikoorts hebben of dat ze de dag ervoor te veel hebben gedronken. Achteraf vertrouwde een enkeling mij toe, dat ze flink ziek is geweest. Of het corona was? Zonder test kan ik er niets over zeggen, maar wel weet ik dat het in hun beleving en waarneming geen corona was. Het is deze belevingswereld waar ik als pastor van uitga in mijn aandacht voor dak- en thuislozen.

Straatpastoraat in tijden van corona

Ook in deze coronatijd ging het straatpastoraat door, maar wel in andere vorm. Zelf ervaar ik corona als een pandemie die serieus moet worden genomen en waar ik uiterst voorzigt mee wil omgaan. Gelukkig was het voorjaar en zomer. Omdat veel dak- en thuislozen corona niet serieus namen, heeft het bestuur van het straatpastoraat Den Bosch besloten om geen spreekuur of vieringen te houden.

De afspraken die er al lagen werden zoveel als mogelijk in de buitenlucht afgehandeld. Wanneer de aard van een gesprek er om vroeg om ergens vertrouwelijk en ongestoord te kunnen praten, ging ik toch op huisbezoek. Dan informeerde ik eerst naar de gezondheid van de persoon in kwestie en de bereidheid om tijdens mijn bezoek de coronamaatregelen in acht te nemen. Daar is iedereen mee akkoord, al gebeurde het soms onder licht protest.

In het begin van de coronacrisis heb ik ook veel contacten via de telefoon onderhouden. Toen en nog steeds kom ik weinig op bezoek bij de opvang en bij de dagbesteding. Doordat ik met veel mensen buiten afspreek, ben ik ook meer in contact gekomen met de buitenslapers die normaal alle hulp weigeren. Dit was een bijkomend voordeel, omdat ze niet naar de gangbare opvangplekken komen, valt deze groep makkelijk buiten beeld.

Nieuwe tijden, nieuwe vormen

Mijn werkwijze is tijdens de corona-lockdown veranderd en sommige elementen van die aanpak wil ik er zeker in houden. Het contact met de groep buiten de opvang bijvoorbeeld.

Door de coronacrisis heb ik wel een hoop zaken kunnen wegwerken, die waren blijven liggen. Wanneer ik naar Den Bosch kom, doen er zich altijd onverwachte dingen voor en in de hectiek blijven er altijd veel losse draadjes over, waar ik vaak geen tijd voor vind. Ondertussen komen er ook nieuwe tusendoor-dingen bij. Het opschonen van mijn lijstje achterstallig werk bracht als neven-effect van de corona ook rust en overzicht.

Een van onze mensen gaf aan de vieringen erg te missen. Ik wist dat ze een goed contact had met een vrijwilligster en af en toe samen in de tuin koffiedrinken. Ik heb toen thuis boeken gezocht over geloofscommunicatie. Vooral in *Warm lopen voor het geloof* vond ik leuke gespreksvormen die de vrijwilligster en deze persoon samen konden uitproberen.

Een ontmoeting gaat bijvoorbeeld over tien uitspraken over Jezus met daarbij de vraag: Welke uitspraak spreekt jou het meeste aan? En: Wie is Jezus voor jou? Achteraf hoorde ik dat ze samen prachtige gesprekken hebben gehad. Ik ben blij dat er toch ook vormen van geloofsverdieping in de coronatijd plaats hebben en in goede aarde vallen.

Afgelopen september hebben we geprobeerd het spreekuur weer op te starten. Ik ben blij toe, al had het ook wel wat om een dak- en thuisloze op te bellen en een afspraak te maken. Hierdoor had ik meer tijd voor ieder individueel.

Maar het straatpastoraat gaat door, ook nu contact van mens tot mens soms erg ingewikkeld is. Iedere tijd heeft zijn eigen vormen, zo blijkt, en ieder met zijn voor- en nadelen. Het is soms zoeken welke vorm past, zoals aan het begin van de coronapandemie. Ik denk en ik hoop dat we nieuwe wegen zijn ingeslagen om als straatpastoraat actief betrokken te zijn bij dak- en thuislozen. Hoe dan ook geeft het vertrouwen dat we er ondanks alle beperkingen er kunnen zijn voor onze mensen.

Lianne van Oosterhout

Vrienden gezocht!

Net als zoveel stichtingen en verenigingen kan ook het Straatpastoraat Den Bosch niet zonder vrienden.

Sinds de oprichting in 2001 zijn we als stichting goed in staat geweest om met financiële ondersteuning van onze vaste sponsors onze activiteiten te organiseren. Nabij zijn aan dak- en thuislozen die in onze maatschappij tussen wal en schip vallen en die grote tegenslagen te verduren krijgen. Daarmee geven we invulling aan de opdracht van het bisdom Den Bosch die we 20 jaar geleden meekregen: 'uitvoering te geven aan de Evangelische opdracht nabij te zijn aan de medemensen die zich in een situatie van maatschappelijke nood bevinden'.

Dit doen we door het inzetten van onze straatpastor, onze vrijwilligersgroep en de paters en broeders Franciscanen bij wie we te gast zijn. Ieder van hen is tastbaar aanwezig in het centrum van de stad, op lokatie in het klooster San Damiano, bij de opvangplekken of dagbesteding voor dak- en thuislozen, of gewoon op straat. Zo ontmoeten we jaarlijks zo'n 500 mensen. Daarbij streven we er naar om het gevoel van maatschappelijke uitsluiting te verzachten of weg te nemen.



Penningmeester Bas van den Bouwhuijsen

We streven er naar dak- en thuislozen zin in het leven, een diepere zin, terug te geven. Tenslotte, mensen zijn sociale wezens en willen een plek en een rol in de samenleving, waarvan ook zij deel uitmaken.

De straatpastor is in dienst van het straatpastoraat, we huren ruimtes voor het spreekuur, we zetten activiteiten op, zoals *Coffee to Go*, we organiseren een kerstlunch, we houden diensten en geven cursussen. Zo kunnen we 'zorgzaam nabij zijn'. Jarenlang hebben vooral religieuze ordes en congregaties dit mooie werk ondersteund. Het aantal religieuzen wordt echter steeds kleiner en ook hun financiële middelen. Enkele jaren geleden zagen we al de noodzaak om een bredere groep sponsoren aan te spreken en om ondersteuning te vragen.

Een van hen is het Kansfonds. Het Kansfonds ondersteunt niet alleen financieel, maar biedt ook cursussen op allerlei gebied om een organisatie te versterken en toekomstbestendig te maken. Een van de acties is dat de penningmeester van het straatpastoraat een professionele fondswervingscursus is gaan volgen.

Tijdens die cursus wordt de organisatie een spiegel voorgehouden. Hoe kunnen we Straatpastoraat Den Bosch presenteren aan potentiële sponsoren? Wat willen we bereiken met een fondsenwerfingsplan? Hoe werven andere Straatpastoraten

hun geld? Via welke communicatiemiddelen bereik je sponsoren en nog vele meer. Op die manier bereiden we ons als organisatie voor op de toekomst.

We zijn er van overtuigd dat de activiteiten die we in de regio Den Bosch ontplooiën nodig en uniek zijn. Met Lianne van Oosterhout hebben we een jonge, kundige straatpastoor, met de Franciscanen hebben we een toegewijde partner en een bijzondere vestigingsplek in het centrum van Den Bosch. En met de inzet en passie van onze vrijwilligers beschikken we over de juiste mix om onze missie voor dak- en thuislozen in onze eigen regio de komende jaren voort te zetten.

Vind je het werk van het straatpastoraat belangrijk, raakt het je en wil je onze stichting steunen? Kijk voor meer informatie op onze website ('Word vriend') of neem contact op met de straatpastoor. Uiteraard hebben we de ANBI status, dus heb je de mogelijkheid om ons structureel en fiscaal gunstig te ondersteunen. Onderaan deze bladzijde vind je onze gegevens.

In elk geval bedankt voor het lezen van dit artikel. Hopelijk kun je ons financieel nabij zijn. Via deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van onze activiteiten.

Bas van den Bouwhuijsen
penningmeester



Straatpastor Lianne van Oosterhout

De straatpastor en haar medewerkers verlenen pastorale zorg aan velen in Den Bosch die al dan niet tijdelijk dak- en thuisloos zijn of zijn

geweest. U kunt haar bereiken per mail via straatpastordb@gmail.com of telefonisch op 06 17 66 24 12 of, maar ook persoonlijk tijdens het spreekuur of rond de zaterdagse viering.

Zie ook straatpastoraatdb.nl

Spreekuur

Donderdag vanaf 14.00 uur. Inloop tot 16.00 uur. Stads-klooster San Damiano, van der Does de Willeboissingel 12, 's-Hertogenbosch

Zaterdagse viering

Aangepast vanwege corona: elke eerste zaterdag van de maand om 15.30 uur, van der Does de Willeboissingel 11. Geen koffie vooraf.

Nieuwsbrief

Voor toezending aanmelden per post of e-mail.

Kantoor- en correspondentieadres

Samuel Morsestraat 5, 5223 DB Den Bosch

Uw bijdrage is van harte welkom

Van Lanschot Bankiers rek. nr. NL57 FVLB 0638 7730 91. Het Straatpastoraat is een erkende ANBI instelling: uw gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.



Het Straatpastoraat Den Bosch wordt gesteund door **het fonds Franciscus**.