



# **STRAATPASTORAAT DEN BOSCH**

## **JAARVERSLAG 2022**

**Maart 2023**

# INHOUDSOPGAVE

Voorwoord	3
Verslag bestuur	4
Verslag van de straatpastor	
- De beste wensen	7
- Maandag inloop project	7
- Spreekuur	8
- Jubileum 5 jaar Straatpastor	9
- Veranderingen in de maatschappij	10
- Kunstproject	12
- Allerzielen	13
- Bijzondere vieringen en Zin-spirit	13
- Vieringen	14
- Amnesty International	14
- Zorg – projecten	14
- Actiegroep. Werken vanuit mensbeeld	16
- Bijzondere activiteiten	16
- Bezoekgroep	17
- Vooruitblik	17
Financieel verslag 2022	19
Bijlage 1: jaarrekening 2022	21
Bijlage 2: begroting 2023 - 2025	21



## VOORWOORD

Het Straatpastoraat Den Bosch is een private kerkelijke instelling, met eigen statuten waarin het doel als volgt wordt geformuleerd: *“Uitvoering geven aan de Evangelische opdracht nabij te zijn aan de medemensen die zich in een situatie van maatschappelijke nood bevinden”*.

Het Straatpastoraat Den Bosch wil een plek zijn voor mensen die dak- of thuisloos zijn geraakt, op weg terug zijn naar een geordend en zelfstandig bestaan of zich maar moeilijk in een ‘burgerlijk bestaan’ kunnen vinden en die in geestelijke of maatschappelijke nood verkeren. De straatpastor trekt dagelijks op met deze mensen. Het belangrijkste doel hiervan is om hen zorgzaam nabij te zijn, en zo te zeggen: Jij bent van waarde! Je wordt gezien en gewaardeerd! Het kenmerkend punt van het straatpastoraat is om zin-, levens- en geloofsvragen bespreekbaar te maken.

De huidige straatpastor is Lianne van Oosterhout die bij het Straatpastoraat Den Bosch in dienst is. Haar werk speelt zich af op velerlei locaties in de stad, waar zij de mensen kan aantreffen zoals: de straat, ziekenhuis, kliniek, andere opvanglocaties en de plekken waar dagbesteding plaatsvindt, zoals Stichting Loods.

Ook dit jaar werd de straatpastor weer door een team van vrijwilligers bijgestaan. Een aantal van hen in de functie van gastheer en -vrouw tijdens de spreekuren en diensten, anderen als vrijwilliger die een pastoraal inhoudelijke bijdrage leveren door onder andere huisbezoeken af te leggen.

Op maandagmiddag was er afgelopen twee jaar een pilot “het prikproject”. Dit is in samenwerking met Stichting Loods gerealiseerd. Deze pilot was een succes doordat er een grote opkomst was van de thuis- en daklozen. Deze pilot is gestaakt mede omdat de locatie niet geschikt is voor deze aantallen. De gemeente heeft beloofd dit op te gaan pakken.

Op donderdagmiddag is er een spreekuur en op iedere eerste zaterdag van de maand is er een viering om 15.30 uur. U bent van harte welkom in het Stadsklooster San Damiano.

Het 5-jarig jubileum van de straatpastor, Lianne van Oosterhout wordt gevierd met een kunstproject. Dit is gestart in november 2022 en loopt door in het jaar 2023. Het kunstproject wordt door Lianne samen met de thuis- en daklozen uitgevoerd.

In het jaar 2022 is Cynthia Lieshout toegetreden tot het bestuur. Wij heten haar welkom en hopen dat zij zich thuis zal voelen in het werk voor thuis- en daklozen te 's-Hertogenbosch.

De straatpastor hoopt in het jaar 2023 haar werkzaamheden samen met de vrijwilligers uit te kunnen voeren. Er zullen vele ontmoetingen plaatsvinden en hierbij kan aandacht of geestelijke steun gegeven worden voor mensen die dat nodig hebben in hun bestaan op straat en in de opvang. Daarnaast vertrouwen wij erop dat ook in het komende jaar meer mensen de aanwezigheid van het Straatpastoraat Den Bosch onderschrijven en zich via een abonnement op de nieuwsbrief dan wel met een donatie dit voor de stad zo belangrijke werk willen steunen.

Namens het bestuur van Straatpastoraat Den Bosch  
Ingeborg van den Hoven, voorzitter

## Verslag Bestuur Straatpastoraat Den Bosch 2022

Het jaar 2022 was met wat coronarimpelingen weer een redelijk normaal jaar. Het bestuur van het Straatpastoraat Den Bosch werkte ook nu weer aan de toekomst door zich te bezinnen op de inhoud en werkwijze van het straatpastoraat. De bijeenkomsten met het Franciscusfonds waren hiervoor inspirerend. De vergaderingen konden ook dit jaar weer gehouden worden in de kapittelzaal van het San Damiano klooster. De samenwerking met de Franciscanen blijft heel plezierig door de betrokkenheid van de bewoners van het klooster en door de koffie aan de deur die vanuit het klooster aan de vrienden van de straat wordt verstrekt. De inbreng van Gardiaan Fer van der Reijken is van grote waarde evenals de aanwezigheid van bewoners bij de zaterdagviering. Er waren weer voorzichtig bijeenkomsten mogelijk en men zocht elkaar dan ook op bij de inloop via het spreekuur. Ook Stichting Loods verzorgde dit jaar weer een inloopmiddag in het klooster waar Lianne als straatpastor nauw bij betrokken is. Helaas heeft de gemeente 's-Hertogenbosch besloten dit project niet langer voort te zetten.

Een geweldige opsteker was dat we op 1 november konden vieren dat Lianne 5 jaar in dienst is als straatpastor en nog niet van plan is om het bij vijf jaar te laten. We hebben haar op Allerheiligen in het zonnetje kunnen zetten.



De goede contacten met het Franciscusfonds werden voortgezet. De door het fonds belegde vergaderingen en workshops werden namens het bestuur en de straatpastor regelmatig bijgewoond.

Het Franciscusfonds heeft het straatpastoraat al een aantal jaren financieel gesteund en deed dat voor het laatste jaar in 2022. Voorwaarde is alle jaren geweest dat we zelf werkten aan de toekomst en daarvoor deelnamen aan bijeenkomsten die het Franciscusfonds organiseert. Er worden dan hulpmiddelen aangereikt om na te denken over en uitvoering te geven aan beleid.

Een van die hulpmiddelen was het uitvoeren van een impactmeting: wat is de uitwerking van het straatpastoraat voor wie? In 2023 en verder zal het bestuur de aangereikte methodes gebruiken om telkens het straatpastoraat te belichten en er conclusies uit te trekken.

De penningmeester heeft met een goede pitch en zijn charmes (zie foto) het Franciscusfonds weten te overtuigen het straatpastoraat ook in het vervolgtraject mee te laten doen.

Het bestuur heeft gezocht naar uitbreiding van het bestuur, wat gelukt is met de komst van Cynthia. Uitbreiding om alle portefeuilles goed uit te kunnen voeren blijft gewenst.

Het bestuur vergaderde 7x. Steeds was de straatpastor bij die bijeenkomsten aanwezig of bracht een bestuurslid haar nieuws in.

De jaarlijkse bijeenkomst met de subsidiënten uit de congregaties kon na twee jaar afwezigheid in 2022 gelukkig wel weer doorgaan. We mochten een aantal zusters verwelkomen evenals vertegenwoordigers van het Leyefonds dat voor een aantal jaren subsidie heeft toegezegd.



Tweemaal vond een evaluatiegesprek met de gemeente 's-Hertogenbosch plaats naar aanleiding van de door de gemeente toegekende subsidie. Ivonne van de Kar maakte een interview met Eline van der Perk die een aantal jaar onze contactpersoon bij de gemeente was. Het interview is te lezen in de nieuwsbrief van november 2022

Daarnaast waren er enkele bijeenkomsten van de vrijwilligers, belegd door de straatpastor, We zijn blij dat de vrijwilligers ook in deze tijd van afstand houden zo nabij zijn gebleven en zowel op de maandagmiddag bij De Loods als bij het spreekuur op de donderdagmiddag hun diensten zijn blijven aanbieden.

### **Het bestuur**

Het bestuur was op 31 december 2022 samengesteld uit de volgende personen:

Ingeborg van den Hoven, voorzitter, Gerard van Etten, secretaris, Bas van den Bouwhuisen, penningmeester, Ivonne van de Kar, Cynthia Lieshout en Fer van der Reijken OFM, die als vertegenwoordiger van de deken in het bestuur zetelt, en het contact met de pastores van 's-Hertogenbosch en het bisdom onderhoudt.

De secretaris heeft eind 2022 zijn twee termijnen vol gemaakt.

### **Nieuwsbrief**

De nieuwsbrief kon tweemaal verschijnen dankzij onder meer de inspanningen van de secretaris en vrijwilligster Dorine Kortooms voor het drukken en de verspreiding. Frans Hoppenbrouwers was verantwoordelijk voor de opmaak. Hij draagt het met ingang van het nieuwe jaar zijn taken over. Met bijdragen van de straatpastor, bestuursleden, vrijwilligers en verhalen van de straat is er een aantrekkelijk informatiemedium gecreëerd dat ook een aanmoediging is voor potentiële geldgevers. Het streven blijft 3x per jaar uit te komen en steeds ook een verhaal vanuit de doelgroep te publiceren.

Al met al kan het bestuur terugkijken op een goed jaar en met vertrouwen wordt het jaar 2023 tegemoet gezien.

Namens het bestuur van Straatpastoraat Den Bosch  
Gerard van Etten, secretaris

Ingrid van Alebeek, secretaris per 2023

## (Straat-)verslag 2022 van de straatpastor

De allerbeste wensen- Ik begin dit jaarverslag aan het eind van het jaar. Ik ben nu vijf jaar straatpastor en ik heb geleerd om op Oud en Nieuw mijn werktelefoon bij de hand te houden. Rond de jaarwisseling krijg ik altijd veel berichten van de mensen voor wie ik pastor ben. De eerste jaren verbaasde mij dat, later vond ik het triest. Degenen die eraan denken om de straatpastor om twaalf uur s' nachts een gelukkig nieuwjaar te wensen hebben vermoedelijk een klein tot geen sociaal netwerk. Het hoort erbij om voor mensen een lichtpuntje in het duister te zijn. En juist op eenzame feestdagen is dat nodig. Tegenwoordig hou ik dan ook mijn werktelefoon bij de hand en wens iedereen die me appt s' nachts rond twaalf uur een warm hart terug. Het zijn de kleine dingen die het doen, die echt belangrijk zijn in het leven.



Het nabij zijn van de medemens en gesprekken voeren over wat ertoe doet in het leven is en blijft de hoofdtaak van het straatpastoraat. Naast deze hoofdtaak hebben we in het straatpastoraat een aantal projecten die hieronder worden toegelicht. Sommige zijn inmiddels traditie zoals het spreekuur en de vieringen, andere zijn nieuw zoals een kunstproject. Hieronder een verslag over wat er in 2022 gebeurde in en om het straatpastoraat.

### Het maandag inloop project

Vorig jaar zijn we begonnen om in samenwerking met de Loods en het Stadsklooster op maandag een inloop te organiseren. Dit is ontstaan als experiment op verzoek van de gemeente. Ten eerste omdat er overlast op de Willeminabrug ervaren werd en ten tweede omdat Den Bosch vroeger ook een inloop had. Een plaats waar iedereen even kon binnenlopen en een plaats had om te zijn. Dat dit niet meer vanzelfsprekend is, heb ik, door de verhalen van de daklozen altijd als een groot gemis ervaren. De inloop op maandag werd uitermate goed bezocht. Vorig jaar is door de gemeente beloofd dat ze op zoek gingen naar een locatie en dat er een nieuwe inloop zou komen. Toen is afgesproken dat het straatpastoraat nog een jaar deze maandag-inloop zou doen. Daarna stopt het omdat de mensen van de straat iets meer structureels verdienen dan alleen op maandag bij het klooster aan te kunnen komen. Helaas is dat jaar nu voorbij en is er niets wezenlijks veranderd. Alleen dat de PKN nu deze inloop op maandag overneemt. Mijn bedoeling was echter dat het zou stoppen, zodat er niet gezegd kon worden dat er een inloop was en dat er iets structureels zou komen. Nu werd er tegen daklozen gezegd dat ze 'maar naar de inloop van Lianne' moesten. Zowel ik als de daklozen zijn hier teleurgesteld over, want één middag in de week is geen werkelijke inloop en zet geen zoden aan de dijk in een dakloos bestaan.

Toch pakt de gemeente nu we een jaar verder zijn gelukkig de gesprekken op voor een permanente inloop. Laten we hopen en bidden dat deze er mag komen en dat het een goede plaats mag zijn waar iedereen zich welkom voelt. Met een nadruk op iedereen want Europeanen- anders dan Nederlanders- hebben momenteel vaak geen recht op sociale voorzieningen.

Het maandag inloopproject heeft twee delen gehad. Het grootste deel van de tijd hebben we een prikproject gehad. Dat liep ontzettend goed. Het record staat op 40 mensen op één middag, allemaal tot de groep dak- en thuislozen behorend. Dat er zoveel mensen op af komen illustreert dat er behoefte aan was bij de doelgroep. Behalve het voorzien in een behoefte had dit project meer voordelen. Het was laagdrempelig. En doordat er vijf euro werd betaald na het prikken kwamen er

ook mensen op af die we eigenlijk nooit zien, maar die zeker wel tot de doelgroep behoren. De jongste die bij ons geweest is, was een meisje van onder de 18. Ik zou nergens anders als bij dit project, door de laagdrempeligheid ervan, contact met haar kunnen krijgen. Ze was nu nog niet dakloos maar zit wel in een zorgelijke situatie. Het goede van dit project was dus dat er mensen die normaal moeilijk te bereiken zijn nu in beeld komen. Het tweede goede was dat ook best veel verslaafde mensen even kwamen prikken en zo geld hadden, vermoedelijk voor hun verslaving. Uiteraard is het discutabel of dat een goede zaak is, als mensen geld hebben voor hun verslaving, maar het zorgt er in elk geval voor dat ze niet hoeven te stelen of hun lichaam verkopen voor drugs; wat helaas ook gebeurt. Ik heb dan liever dat ze ervoor werken en tegelijkertijd de buurt mooi schoonhouden. Dat was ook een positief bijeffect; door dit project was het gebied rondom het stadsklooster beslist de meest schone buurt van Den Bosch



Op verzoek van de gemeente hebben we het prikproject stilgelegd en alleen nog maar een koffie inloop gedaan. Dit om te kijken hoeveel mensen er behoefte hebben aan een babbeltje, gezelligheid en een bakkie troost. En hoeveel mensen er nog komen als er geen financiële vergoeding is. Dit bleek ongeveer de helft te zijn. Op de meest drukke dagen kwamen er nog steeds 20 mensen op de koffie.

Mijn conclusie is dat er behoefte is aan een inloop. Een onafhankelijke plek waar iedereen mag zijn zoals ie is. Het tweede is dat er ook behoefte is aan zoiets als een prikproject, laagdrempeliger dan de Loods, waar mensen direct na werk betaald worden. Het bevordert de menswaardigheid doordat ze geld krijgen voor eerlijk werk en het brengt mensen in beeld die anders onder de radar blijven. In totaal zijn er 108 verschillende personen in de anderhalf jaar dat dit project heeft bestaan bij ons

op de koffie geweest.

## Het spreekuur

Traditiegetrouw is er iedere donderdagmiddag spreekuur van het straatpastoraat.

Waar ik in eerdere jaren een groei zag, heb ik de indruk dat het aantal bezoekers nu stabiel is gebleven. Ik denk dat we op een dag gemiddeld 8 tot 10 bezoekers hebben. Toch verandert de traditie van het spreekuur ook. Het wordt namelijk steeds gezelliger tijdens het wachten. Met

mooi weer zitten we allemaal buiten in een gemoedelijke sfeer en voor minder goed weer hebben wij een spelletjes doos. Vooral schaken wordt veel gedaan.





Afgelopen jaar zijn er 97 verschillende bezoekers geweest bij het spreekuur. Van die 97 waren er 27 met een eigen woning en 32 ervan waren buitenslapers. Het grootste gedeelte van de bezoekers zat op een opvang. Bij 17 bezoekers kon ik niet met zekerheid achterhalen waar ze verbleven toen ze bij ons op bezoek kwamen.

## Jubileum

Dit jaar was ik vijf jaar straatpastor. Ik heb dit gevierd door de hele dag met iedereen die ik ontmoette taart te eten. Tegen het einde van de dag kon ik geen taart meer zien, maar het was zeer de moeite waard. Ook het bestuur heeft hier aandacht aan besteed. De vergaderruimte was versierd met vlaggetjes en ik kreeg een geweldig T-shirt cadeau.

Het is allemaal heel feestelijk, maar als ik na vijf jaar de balans opmaak, ben ik niet onbezorgd. Ik ben de enige straatpastor in Den Bosch. Dat betekent dat de mensen het met mij moeten doen. Vanaf het begin heb ik mij zorgen gemaakt over de borging van de kwaliteit in het straatpastoraat. Er zijn gelukkig meetmethodes ontwikkeld die aangeven hoe goed functionerend het straatpastoraat is. Vorig jaar hebben we een van die instrument toegepast. Zowel het toepassen als het resultaat van deze methode bleek zo goed, dat we als voorbeeld hebben gediend voor andere inloophuizen en straatpastoraten in Nederland. Meten en borgen van de kwaliteit blijft uiteraard een aandachtspunt.



Gelukkig hebben we in het bestuur afgesproken met enige regelmaat zo'n meetmethode over kwaliteit toe te passen. Voor mijzelf is dit erg belangrijk. Ik ben ervan overtuigd dat de mensen van de straat de beste kwaliteit aan pastorale zorg verdienen. Toch is werken in het pastoraat ook altijd leven in een tekort. Er zijn altijd mensen die je eigenlijk nog even had willen bellen, of een berichtje sturen. En door de grote hoeveelheid taken schiet er af en toe een mail tussen door, krijg ik niet iedereen terug gebeld of lukt het te weinig om een vrijwilliger te begeleiden. Met dat tekort moeten we het uithouden, het werk is nooit 'af'. Ook zien we dat de vorm van het straatpastoraat verandert zoals de maatschappij verandert. Om dus goed het straatpastoraat in de toekomst vorm te kunnen blijven geven is het ook belangrijk om stil te staan en aan te sluiten bij ontwikkelingen in de maatschappij.

## Veranderingen in de maatschappij

Na de oorlog was Nederland best sociaal. Na de wederopbouw ontstonden er allerlei sociale voorzieningen met name voor hen, die niet mee konden komen in de maatschappij. Sociale uitkeringen en het ontstaan van Het Inloopschip waar daklozen terecht konden, zijn voorbeelden hiervan. Verzekeringen zoals de ziektekostenverzekering waren gebaseerd op een solidariteitsbeginsel. We betaalden allemaal mee voor hen die het minder getroffen hadden. In zekere zin hing er een optimisme die vreemd is in deze tijd. Denk bijvoorbeeld aan de vele demonstraties die niet zozeer voor eigen welzijn gingen, zoals tegenwoordig het geval, maar waren voor een betere wereld in het geheel. Het paste bij de naoorlogse groeiende welvaart die een belofte liet zien en uitkomen dat iedere volgende generatie het beter zou hebben dan de vorige. Met het wegvalen van de sociale klassen en de zuilen in de maatschappij ontstond er ook een tolerantie met het ideaal dat eenieder zich kon ontwikkelen ongeacht zijn afkomst.

Voor een grote groep golden deze beloften ook zeker. Iemand kon uit een arme buurt komen maar had mogelijkheden tot opleidingen en met een gemiddeld inkomen kon je rond de jaren 80-90 een huis kopen en een gezin onderhouden. Iets wat tegenwoordig met 1 gemiddeld inkomen niet meer haalbaar is.

Het geloof in sociale idealen en de belofte van gelijkheid en welvaart hebben aan kracht ingeboet. Langzaam lijken principes naar de achtergrond te verdwijnen. Niet zozeer omdat het hart van de mensen niet meer als sociaal wezen klopt maar veel meer omdat iedereen zelf moeite genoeg moet doen om het hoofd boven water te houden. Langzaam lijken mensen onbewust steeds meer het denkbeeld van 'ik eerst' in de praktijk te brengen. Het is het eerst zorgen dat je het zelf goed hebt voordat je kan omzien naar de wereld. Het afgestemde op: het *eigen ik* ziet men bijvoorbeeld terug in de ziektekostenverzekering waar mensen gedwongen worden om precies te gaan kijken welke zorg ze verwachten nodig te hebben en die in te kopen. Dat is een hele andere manier van denken als in het geheel verzekerd zijn en hopen dat je het nooit nodig hebt zodat het naar mensen kan gaan die het wel nodig hebben.



Ik meen te zien dat de sociale idealen aan het afvlakken zijn en dat deze worden verruild voor het meten binnen eigen maat, binnen eigen tijd en eigen investering.

Wij; het straatpastoraat is ook een club die ontstaan is en leeft vanuit idealen. We zullen moeten blijven reflecteren of we trouw blijven aan onze eigen idealen. Of is het individualistische ook bij ons binnengeslopen?

Mijn analyse hierop is dat het voor ons pleit dat wij een organisatie zijn die de idealen van 2000 jaar oud volgen en de Bijbelse bron raadplegen over ons handelen en zijn in de wereld. Dat we proberen ons in te zetten vanuit de opdracht die we denken te horen uit het evangelie. Juist mensen die nergens welkom zijn krijgen bij ons extra aandacht, juist met de moeilijkste mensen houden wij het uit en doen er alles aan om schorsingen bij ons te voorkomen.

Toch leven wij ook in een tekort. Bezoekers die in het klooster willen verblijven na een spreekuur of inloop kunnen even blijven hangen. Vaak is het geen probleem als we meer dan een uur uitlopen. Toch moet op een gegeven moment het klooster leeg zijn en zijn wij uiteindelijk nooit zo gastvrij en veilig als we zouden willen zijn. De essentie is en blijft het streven naar maximale zorg.

In de private zorg is het naar mijn mening erger gesteld. De afgestemde maat en bureaucratie levert voor hen die er afhankelijk van zijn veel problemen op. Het is mijn frustratie als ik hoor dat iemand hulp vraagt maar bij een organisatie niet binnenkomt omdat deze te goed zou zijn. De problemen die mensen ervaren verwoest soms net niet genoeg hun leven om voor zorg in aanmerking te komen. Deze mensen hebben vaak een gezond en sterk overlevingsmechanisme en krijgen dan te horen dat ze 'te goed zijn om voor zorg in aanmerking te komen'.

Een kwalijke zaak en nog erger is het als iemand te veel problemen bij elkaar heeft. Iemand die bijvoorbeeld en zwakbegaafd is en een psychiatrische aandoening heeft en verslaafd is. Overal voldoet zo iemand niet aan de juiste vinkjes op het formulier van een zorg instelling zodat diegene nergens geholpen kan worden. De afgestemde economische maat kan passende zorg voor iemand in de weg staan.

Ook zie ik het gebeuren dat hulporganisaties hun zorgplicht niet nakomen. Mensen zijn "lastig" en worden geschorst. Voor de persoon in kwestie is dat een drama (zeker ook omdat ze niet ergens anders naar toe kunnen) en voor de maatschappij is het ook een probleem. Want iemand op straat zetten, is het probleem verplaatsen naar buiten waardoor er overlast ontstaat. Meestal levert een schorsing meer woede op omdat de persoon in kwestie wel tijdens de schorsing betaald voor het niet te ontvangen eten en onderdak. Behalve afgestemde zorg is er dan eigenlijk een zorggebrek. Het zorggebrek geldt helemaal voor Oost-Europeanen die wel ingezet mogen worden door de economische bedrijven maar hier compleet geen zorg ontvangen. Dit gebrek aan opvang -en

verantwoordelijkheid bij bijvoorbeeld uitzendbureaus- voor deze mensen leidt niet zelden tot situaties onder het niveau van de menselijke waardigheid en echt schrijnende omstandigheden. Aan de andere kant leidt het ook tot overlast (en in sommige gevallen duurdere gevangenskosten) voor de maatschappij. En zo hebben wij een systeem, welke in mijn ogen alleen maar verliezers heeft.

Toch is deze individualistische tijd niet alleen maar slecht. Het heeft ook voordelen die de menswaardigheid en individuele ontplooiing ten goede komen. De komst in de afgelopen jaren van de hostels waar ieder zijn eigen kamer heeft is een zegen. Mensen komen daar tot rust, hebben privacy en kunnen daarmee zichzelf terugvinden.

Ook het idee dat grootschalige opvang met grote slaapzalen zoals op het oude inloopschip niet meer van deze tijd is lijkt mij een grote verbetering. Het ideaal dat mensen niet meer massaal opgevangen moeten worden maar zo kort mogelijk op een opvang zitten en zo snel mogelijk naar een passende plaats moeten worden doorverwezen is een goede ontwikkeling.

Uiteraard heeft de sluiting van het schip en het nieuwe systeem voor mij wel een aantal punten van zorg. Hier ga ik echter nog niet op in omdat, wanneer ik dit schrijf het inloopschip net een week dicht is en het nieuwe de kans moet krijgen om het goede ervan te kunnen bewijzen en tijd moet krijgen om op startproblemen ervan te bestrijden.

Ontwikkelingen van de afgelopen jaren zullen gevolgen hebben voor het straatpastoraat. Daar waar ik vroeger veel mensen op straat sprak en naar een opvang kon gaan om te zien wie er zin had in een praatje kom ik nu vaak op een opvang met gesloten deuren. In de hostels, waar ieder zijn eigen kamer heeft, klop ik niet bij iedereen aan maar kom ik op afspraak.

Aan het eind van 2022 had het straatpastoraat drie momenten in de week van sociale ontmoeting (de inloop, het kunstproject en het spreekuur). Het kan zijn dat wanneer mensen sneller een eigen kamer of appartement hebben de eenzaamheid toe neemt. Het zou mij niet verbazen als het straatpastoraat de komende jaren de inzet voor sociale ontmoetingsplaatsen en het bij elkaar brengen van mensen hoog op de agenda zal moeten hebben. Het afgelopen jaar konden we dat zelf doen op de genoemde drie momenten in de week.



Aankomend jaar is het straatpastoraat betrokken bij het opzetten van een dagopvang waar iedereen welkom is. Ik lobby ervoor bij de gemeente en denk van harte mee hoe die vorm kan krijgen.

## Kunstproject

Vorig jaar hadden we het 30-jarig jubileum van het straatpastoraat en dat is toen gevierd met een markt in de kloostertuin. Dit was een groot succes en het is goed voor het straatpastoraat om meer van zulke zichtbare activiteiten te hebben. Bas, onze penningmeester kwam op het goede idee om komend jaar een kunstmarkt te organiseren – waarmee we tevens stil kunnen staan bij het feit dat ik vijf jaar pastor ben. Om kunst aan te kunnen bieden op de markt moet deze natuurlijk eerst gemaakt worden. Zodoende is er sinds november een kunstproject in het straatpastoraat.



Met iets bezig zijn, iets moois maken doet de mens goed. De deelnemers ervaren rust en wat ze maken heeft met hen als persoon te maken. Het is dan ook een goed middel tot het pastorale gesprek. Via de activiteit komen we te spreken over een diepere gelaagdheid. Onze eerste thema was kerststalletjes maken waarin het thema kerst zeer divers is opgepakt



Ondanks dat het erg leuk is om te doen en dat het de mensen beslist goed doet, heeft het tot nu toe nog een beetje het gehalte van een hobbyclub. Het plan was om kunstenaars te betrekken zodat het niveau omhooggaat. Deelnemers hebben echter aangegeven dat dit van hen niet zo nodig hoeft. Lekker bezig zijn vinden ze genoeg. Hoe zich dat verhoudt tot de plannen voor de kunstmarkt, en ook blijft aansluiten bij de mensen moet nog verder uitgewerkt worden en vorm krijgen.

## Allerzielen

Dit jaar hebben wij van acht overledenen de namen herdacht bij onze Allerzielen viering. De gemiddelde leeftijd lag dit jaar ruim hoger dan andere jaren omdat we twee oudere dames (boven de 80) herdacht hebben. De ene was bij ons vrijwilligster geweest, de ander was actief op het inloopschip.

Helaas hebben wij ook altijd tragische doden te herdenken bijvoorbeeld omdat iemand het niet meer zag zitten. Twee anderen die wij moesten herdenken zijn in onduidelijke omstandigheden in het water geraakt en daar nooit meer uitgekomen. Een tragedie die zich tweemaal kort achter elkaar afspeelde. Naast dat wij hen allen herdenken in de Allerzielen viering heb ik voor vier van hen de herdenkingsdienst gedaan. Een van de overledenen zou herdacht worden op de Loods. Een van zijn beste vrienden heeft een jaarverbod bij de Loods. Ik vond dat we hem de kans moesten geven om afscheid te nemen van zijn vriend en we mochten daarvoor de tuinkapel van de Franciscanen gebruiken. Dit is een mooie intieme herdenking geworden. De dakloze die er op de Loods niet bij mocht zijn was aanwezig, samen met zijn hulpverlener en twee vrijwilligers.



## Bijzondere vieringen en Zin-spirit

Bij iedere bijzondere gelegenheid zowel christelijk als islamitisch organiseert Zin-Spirit een bijeenkomst op het inloopschip. Zelf organiseer ik deze bijeenkomsten niet maar ben er altijd aanwezig en vertel meestal een verhaal of zegen. Op de foto's ziet u de tafel gedekt voor het Suikerfeest en de kerstviering op de Loods waar ik ieder jaar samen met Ruud (de dominee) en dit jaar Broeder Fer de viering deed.



## Vieringen

De vieringen waren ook dit jaar maandelijks, op de eerste zaterdag van de maand. De opkomst was heel wisselend. Soms goed bezocht en soms was de kerk bijna leeg. Omdat ook bij een goed bezochte viering (meer dan 20 mensen) de kerk nog lang niet vol zit, gaan we na de verbouwing weer terug naar de zijkapel. Dat geeft een meer intieme en zal mijn verstaanbaarheid en die van de mensen in de kerk, die altijd wat mogen zeggen in de viering, ten goede komen.



## Amnesty international

In de vieringen bidden wij altijd voor de gevangenen en de mensen die niet vrij zijn. Om het niet alleen bij gebed te laten, maar ook iets te doen voor de mensen die gevangen zitten, doen wij mee (dit jaar voor de 2<sup>de</sup> keer) aan de schrijfactie van Amnesty International. Deze organisatie komt op voor politieke gevangenen, waar ook ter wereld.

Een neveneffect van meedoen aan deze schrijfactie was dat de buurt op een ontspannen wijze kon kennismaken met het straatpastoraat en haar bezoekers. Helaas hebben zich ook dit jaar nog geen buurtbewoners gemeld om mee te doen aan de schrijfactie.

Toch vond ik het wel een succes. Wij hebben in totaal 45 brieven ingeleverd bij Amnesty International en via de mail en WhatsApp zijn we hiervoor bedankt. Dit bedankje geef ik ook graag door aan de zusters van de Choorstraat die met ons meegeschreven hebben.

## De naakte kleden, de arme voeden, de zieken verzorgen- projecten

Een zeer groot woord van dank wil ik richten aan zr. Theresianne en haar medezusters. Zij zijn een voedselbankproject begonnen. Ze sparen geen eten voor de officiële voedselbank maar haken pannenlappen die ze verkopen. De opbrengst wordt besteed aan mensen die onder de norm van de voedselbank leven zoals daklozen (voor de voedselbank heb je bijvoorbeeld een adres nodig). Soms komt er bij ons iemand die aangeeft honger te hebben of ik zie iemand aanvallen op onze koekjes omdat dit zijn enige voeding is. In zulke gevallen kan ik (of vaker een vrijwilliger) met de boodschappenportemonnee, die dankzij de zusters bestaat, een brood en dergelijke voeding halen.

Naast boodschappen doen worden de mensen ook wel eens ziek en vooral tanden leveren een kwelling op voor dak- en thuislozen. Ondanks dat de meesten verzekerd zijn worden niet alle tandheelkundigen kosten vergoed. Dat levert problemen op met de betaling en soms mijden mensen daardoor zorg. Dankzij het zorgproject kunnen deze rekeningen wel betaald worden, zodat niet mensen verder in de problemen komen.

Ik meen waar te nemen dat dit project dit jaar harder nodig is dan andere jaren. Dit zal komen doordat de dagelijkse boodschappen een stuk duurder zijn geworden. Wanneer je altijd al moeilijk kon rondkomen, zijn de stijgende prijzen een ramp. Behalve boodschappen is de energierekening ook hoog geworden. Ik hoor verhalen van mensen die de verwarming niet durven aan te zetten en drie keer nadenken voordat ze een lamp aandoen.

Wie niet hoeven na te denken over de verwarming aan te zetten zijn daklozen. De echte buitenslapers hebben zulke problemen niet. Maar zij zitten er evengoed niet warmpjes bij. Op wonderbaarlijke wijze, ik weet eigenlijk niet goed waar het vandaan komt, verschijnt er geregeld een zak met kleding in mijn spreekkamer om uit te delen. Schoenen, broeken, truien ik heb er al veel van uitgedeeld. Het is erg praktisch om ze bij de hand te hebben zodat mensen meteen geholpen zijn aan kleding.

Op iets minder wonderlijke wijze maar wel even welkom, verschijnt er af en toe een lading slaapzakken in mijn spreekkamer. Van de St. Jan hebben wij met de Vastenactie mooie, goede slaapzakken gekregen. En ook nadat ik gesproken had bij de Raad van Kerken hebben diverse kerkgemeenschappen ons slaapzakken geschonken. Voor de mensen die niet in een opvang kunnen slapen zijn ze van groot belang. Zowel in de zomer als winter wordt er veel naar gevraagd.

Van de broeders Franciscanen heb ik ook rozenkransjes gekregen om uit te delen. Dit omdat ik door mijn voorraad heen was. Rozenkransjes en kettingtjes met een kruisje zijn geliefd bij daklozen. Omdat zij hen een gevoel van bescherming biedt.



Naast de zusters wil ik ook een bijzonder woord van dank richten aan de broeders. Op velerlei wijze ondersteunen de broeders Franciscanen het straatpastoraat. Een bijzondere wijze van hulp is de zieken verbinden. Daklozen hebben vaak kleine wondjes op handen en voeten die ze niet goed kunnen verzorgen. Deze gaan dan ontsteken. Ik heb geregeld een van de broeders gevraagd om te helpen met iemand te verbinden. Zelf heb ik dit jaar voor het eerst Bhv-cursus gedaan (Bedrijf Hulp Verlening) maar deze cursus was onvoldoende om echt praktisch met gewonden bezig te zijn. Volgend jaar doe ik een uitgebreidere cursus en die zal herhaald blijven worden. Behalve de broeders bel ik voor gewonden ook vaak Thea van de GGD die er speciaal is voor dak- en thuislozen. Ze helpt de mensen altijd op weg naar dokter en/of ziekenhuis. De twee foto's zijn een voorbeeld dat de broeders verbinden zodat de wond niet verder ontsteekt en waarbij ik Thea bel voor verdere medische zorg.



Toch is dit niet altijd toereikend. Afgelopen jaar heb ik driemaal de ambulance voor iemand moeten bellen. Dit is meer dan in andere jaren. De toename wijd ik eraan dat ik makkelijk te vinden ben in het stadsklooster en dat het centraal ligt. Soms weet een dakloze ook niet goed wat hij met zijn gewonde kameraad aan moet en sleept deze dan maar mee naar het straatpastoraat. Goed dat ze ons weten te vinden!

## Actiegroep

Een nieuw initiatief binnen het straatpastoraat is de actiegroep. Deze heb ik opgericht omdat ik veel onnodig lijden zie in het leven van daklozen. De actiegroep zet zich in bij situaties waarin mensen slachtoffer zijn van het systeem of behandeld worden door professionals onder de menselijke maat. Zelf kunnen dak- en thuislozen dit niet altijd aan de kaak stellen en ook mijn eigen stem alleen is te zwak. Daarom heb ik een groep mensen bij elkaar verzameld die hopelijk vorm kunnen geven aan een betere wereld. Een van de dingen waar we naar streven is dat er binnen de gemeente en zorgorganisaties gewerkt wordt vanuit een mensbeeld. Het beleid voor daklozen heb ik door de jaren heen alle kanten op zien gaan. Ik denk dat het de kwaliteit ten goede zou komen als er een basis van mensbeeld is van waaruit gewerkt wordt. Dit om in ieder geval het minimale aan zorg van de medemens zeker te stellen.

Het is nog een lange weg voordat er gedacht gaat worden in maximale zorg in een tijd als deze (dat er bijvoorbeeld weer gedacht wordt vanuit een visie dat iedere generatie het beter moet hebben). Het is al erg genoeg dat de minimale zorg, waarin de menswaardigheid niet aangetast wordt, een punt van discussie moet zijn.

Om hierover te discussiëren en aan de kaak te stellen is er dus de actiegroep. Dit is een mooi samenwerkingsverband geworden tussen diverse organisaties. Tot nu toe zitten Eef van de Loods, Jan de zigeunerpastor, Theo voormalig pastor van Cello en voorzitter van vrienden van het inloopschip, Nikolaas een betrokken vrijwilliger van het straatpastoraat en ik als straatpastor in deze groep.

### Bijzondere activiteiten

Dit jaar heb ik meegedaan aan twee bijzondere activiteiten. De eerste was met een aantal cliënten en begeleiders van de Maatschappelijke Organisatie (MO) een reis naar Auschwitz maken. Het was indrukwekkend om deze reis te maken. Als begeleider zag ik ook wat het mensen doet. Het medeleven en bewust zijn van het aangedane leed in de Tweede Wereldoorlog maakt dat mensen op een andere manier naar hun eigen leven kijken. Ondanks het zware thema van de reis zaten er veel mooie momenten in. Het met elkaar op reis zijn, het ongemak samendragen en elkaar tolereren haalde het beste bij iedereen naar boven.

Een andere bijzondere activiteit heb ik tot mijn eigen grote frustratie helaas gemist omdat ik corona had. Dit betrof de internationale daklozen-dag. Ik had samen met de Loods voor de internationale dag tegen dakloosheid het plan bedacht om met daklozen samen soep uit te delen aan de voorbijgangers op de Willeminabrug. Daklozen krijgen overal soep en het was tijd om een keer de rollen om te draaien en daklozen de soep uit te laten delen aan de maatschappij. Ik ben blij dat het plan en de dag erg geslaagd was. Zie hieronder een foto.







## Bezoekgroep

Ondanks alle genoemde bruisende activiteiten van het straatpastoraat en eromheen blijft het belangrijkste werk juist rustig de tijd nemen voor iemands verhaal, goed luisteren en elkaar echt ontmoeten. En dit is voor mij ook het meest mooie gedeelte van het pastoraat. Toch is de tijd en aandacht die ik als pastor aan iemand kan geven nooit toereikend. Om toch niemand te laten vallen en genoeg ruimte te vinden is er een bezoekgroep. Deze bestaat momenteel uit drie vrouwen, die alle drie een sociale studie hebben afgerond en goede gesprekskwaliteiten bezitten voor een gesprek met een dak- of thuisloze. In het verleden heeft het CVTB (bemoeizorg) al op een vrijwilligster van de bezoekgroep een beroep gedaan en sinds dit jaar heeft het FACT-team (begeleiders van mensen met psychiatrische stoornissen) ook de weg naar ons gevonden. Met beide organisaties hebben wij een overlappende doelgroep. Het straatpastoraat heeft een specialiteit in zin- en levensvragen en het is mooi als wij aanvullend kunnen zijn op professionele organisaties.

## Vooruitblik

Het straatpastoraat is volop in ontwikkeling om in de huidige tijd antwoord te geven op de roep van het evangelie om de armen en behoeftigen bij te staan en om zich in te zetten voor het rijk Gods, wat ik versta als het inzetten voor een betere wereld. In het bijzonder inzetten voor een betere wereld voor dak- en thuislozen.

Het bovenstaande jaarverslag laat zien op welke wijze, soms succesvol soms nog tastend en zoekend we dit doen. Toch zal geen enkel plan slagen als dit niet gedaan wordt vanuit de liefde.

Het allerbelangrijkste in het straatpastoraat blijft het vanuit het hart horen, spreken en omzien naar de mensen van de straat. Het pastorale gesprek, de contacten met daklozen blijft het belangrijkste.

Toch zijn er een aantal activiteiten langs gekomen. Hier staan ze nog eens op een rijtje:

- Maandag inloop project
- Spreekuur
- Jubileum in een veranderende wereld
- Kunstproject
- (Bijzondere) Vieringen
- Amnesty international schrijfactie
- Zorg dragen voor de armen-projecten
- Actiegroep
- Bijzondere activiteiten (Auschwitz en daklozen dag)
- Bezoekgroep

Het moge duidelijk zijn dat een straatpastor alleen dit niet kan doen. Ik ervaar bijzondere steun van de broeders Franciscanen en de zusters van de Choorstraat. Ook zijn de vrijwilligers van het

straatpastoraat onmisbaar. Ieder jaar worden ze dan ook in het zonnetje gezet met een persoonlijk cadeau en woord van dank (zie foto)



Verder zullen er in 2023 weer spreekuren, vieringen, herdenkingsdiensten, kunstproject, kunstmarkt, inzetten voor een dagopvang, actiegroep, schrijfactie van Amnesty International zijn. Ik ben gaan deelnemen aan een intervisiegroep voor straatpastores om beter te reflecteren op mijn werk. Toch is mijn programma hiermee nog lang niet gevuld. Het streven is en blijft om meer dan de helft van de tijd in gesprek te zijn met dak- en thuislozen om als pastor en medemens nabij te zijn. Dit alles lukt omdat ik gezegend ben met bestuur, de steun van kloosters en een fijne groep van vrijwilligers om mij heen die mij ondersteunen en goed zijn voor dak- en thuislozen.



Ook is er met de Loods waarmee we afgelopen jaar een goede en fijne samenwerking hebben gehad gesproken om deze samenwerking voort te zetten en waar mogelijk uit te breiden.

## Financieel verslag 2022

Het financieel jaarverslag geeft een toelichting op de rekening en verantwoording van het jaar 2022 en de begroting 2023 – 2025 in de navolgende pagina's. Op 6 maart 2023 heeft de kascontrole plaatsgevonden.

Inkomsten – totaal € 87.822.

De giften van onze belangrijkste structurele subsidiënten, veelal zustercongregaties, zijn licht gedaald in 2022. De daling is al ruim 5 jaar zichtbaar. 1 congregatie heeft in 2022 aangegeven te stoppen. Tegelijkertijd is een eindgift ontvangen van deze congregatie, welke tussen 2022-2031 jaarlijks vrijvalt. Dit is overeenkomstig de jaarlijkse bijdrage.

Door het vergroten van zichtbaarheid en bekendheid slagen we erin om nieuwe (structurele) subsidiënten aan ons te binden. De laatste activiteit is het kunstproject. Dit is einde 2022 gestart en wordt voortgezet in 2023. Het is natuurlijk voor de vrienden van de straat, maar genereert tegelijkertijd publiciteit en sympathie voor het werk van het Straatpastoraat.

We merken ook dat er meer vraag is qua kleine zorgprojecten, waarvoor we tegelijkertijd ook sponsors kunnen vinden.

De huisvestingskosten zijn voor het grootste deel geschonken door het San Damiano klooster. Met hulp van het Leyefonds hebben we de Clarazaal, onze ontvangstruimte kunnen vernieuwen.

Vincentius is een goede partnerorganisatie en heeft wederom alle identiteitskaarten en paspoorten vergoed, die de straatpastor heeft geregeld voor dak- en thuislozen, die dit nodig hadden.

Qua incidentele subsidies hebben we een hoge eenmalige donatie gehad, waardoor het totaal boven verwachting uitkomt op ruim €20.000. Daardoor was de exploitatiedekking van Fonds Franciscus minder hard nodig.

Op 4 oktober 2018 lanceerde het Kansfonds dit fonds om inloophuizen en het straatpastoraat bij te staan. Veel fondsen subsidiëren wel activiteiten maar geen doorlopende exploitatiekosten, terwijl huisvesting en personeelskosten het grootste deel van de begroting uitmaken. Het straatpastoraat Den Bosch had voor de periode 2018-2022 de toezegging dat het exploitatietekort door het fonds wordt gedekt.

In 2021 is een voorschot overgemaakt voor de exploitatiedekking in 2022. De verrekening over 2022 moet nog plaats vinden.



**Uitgaven- totaal € 78.490.**

Exclusief het jubileum in 2021 is er wederom een stijging qua projectkosten. Voor dak- en thuislozen, die acute nood hadden, is er financiële steun en materiële steun verleend. Dat kan bijvoorbeeld een kop koffie zijn, zorgkosten, woningbemiddeling of levensmiddelen. Hierbij werken we samen met vaste subsidiënten, die via separate bijdragen ondersteunen. De projecten genereren inkomsten en tegelijk meer uitgaven. Dit helpt ook bij fondsenwerving.

Voor de meeste projecten zijn ook extra fondsen verworven.

**Resultaat: +€9.332**

## Prognose 2023 - 2025

Voor 2023 wordt een tekort verwacht van ruim €2.600.

De loonkosten blijven de grootste kostenpost. Hierbij volgen we de CAO van het bisdom qua indexaties. Ook de projectkosten stijgen. Enerzijds door meer acute nood en in 2023 door het kunstproject. Tegelijkertijd zien we de toekomst positief tegemoet. Door het werken aan bekendheid is het Straatpastoraat al meerdere keren positief verrast door instellingen en particulieren, die ons werk willen ondersteunen.

Ook is er een nieuwe samenwerking aangegaan met het Franciscusfonds via het Masterplan met als speerpunt "Impact". Dit versterkt ons als organisatie en is bruikbaar als exploitatiedekking.

Na goede gesprekken met de gemeente 's-Hertogenbosch, blijven we een jaarlijkse bijdrage ontvangen en kunnen we een verhoging tegemoet zien per 2023.

Door deze ontwikkelingen verwachten wij de komende jaren geen fondswerver nodig te hebben, zoals eerder was voorzien.

## Balans per 31 december 2022

<b>Activa</b>	<b>€</b>	<b>Passiva</b>	<b>€</b>
		Eigen vermogen	150.729
Debiteuren	526	Crediteuren	23.819
Bank	176.910	Sociale lasten	2.888
<b>Totaal</b>	<b>177.436</b>	<b>Totaal</b>	<b>177.436</b>

Als stichting heeft het Straatpastoraat geen winstdoelstelling. Daarnaast wordt er al ruim 35 jaar gestreefd naar continuïteit. Hierbij is de maatstaf om minimaal 2 jaar te kunnen opereren als alle financiële steun wegvalt. Met een verwacht uitgavenpatroon van ±€85.000 zou er een buffer moeten zijn van €170.000. Op dit moment zit het Eigen vermogen hieronder. Tegelijkertijd prijzen we ons gelukkig met een gespreide groep van subsidiënten voor minimaal de komende 3 jaar. Voor 2023 is er geen risico qua continuïteit.

### ANBI-status en dank

Het Straatpastoraat Den Bosch heeft als kerkelijke instelling de ANBI-status. Dit betekent dat een gift aan het Straatpastoraat Den Bosch aftrekbaar is voor de belasting.

Wij danken alle donateurs – groot of klein - van harte dat ze het werk van het straatpastoraat ook in 2022 weer mogelijk hebben gemaakt. Ook onze vrijwilligers en partnerorganisaties willen wij bedanken voor hun inzet.

Namens het bestuur van Straatpastoraat Den Bosch  
Bas van den Bouwhuijsen, penningmeester

**REKENING EN VERANTWOORDING 2022**

(Bedragen afgerond in €)

	Realisatie 2022	Realisatie 2021
<b>OPBRENGSTEN</b>		
Structurele subsidies	€ 33.000	€ 35.500
Franciscusfonds	€ 9.080	€ 10.131
Overige giften (≥€1.000 per gift)	€ 20.150	€ 13.470
Projectbijdragen:		
* Gemeente	€ 12.480	€ 12.480
* Jubileum		€ 3.195
* Vincentius	€ 1.127	€ 722
* Zorgproject	€ 4.250	€ 261
* Levensmiddelen	€ 500	€ 299
* Kunstproject	€ 500	
* NetwerkDAK	€ 1.250	
* Vernieuwen Clarazaal	€ 3.500	
* Overige	€ 1.985	€ 555
Rente spaargeld		
<b>TOTAAL INKOMSTEN</b>	<b>€ 87.822</b>	<b>€ 76.613</b>
<b>UITGAVEN</b>		
<i>Totaal personeelskosten</i>	€ 53.890	€ 52.958
<b>Kosten liturgie en pastoraat</b>		
Projectkosten		
* Kerst/ Pasen		€ 88
* Coffee to Go	€ 1.250	
* Slaapzakken		
* Kunst	€ 203	
* Zorgproject	€ 2.485	€ 262
* Levensmiddelen	€ 500	€ 268
* Nieuwsbrief	€ 301	€ 288
* Jubileum		€ 4.090
* Overige	€ 175	€ 1.833
Vrijwilligerskosten	€ 291	€ 686
Representatiekosten		€ 120
Reiskosten		
Benevolentiegelden	€ 1.500	€ 1.683
Pastoraat overige	€ 215	€ 50
Vincentiusgelden	€ 1.127	€ 722
<i>Totaal kosten liturgie/pastoraat</i>	<b>€ 8.047</b>	<b>€ 10.091</b>
<b>Huisvestingskosten</b>		
* Huur	€ 10.400	€ 10.400
* Vernieuwen Clarazaal	€ 3.500	
<b>Kantoorkosten</b>	€ 182	€ 48
<b>Overige kosten</b>		
* administratiekosten	€ 1.971	€ 1.538
* Lidmaatschap NetwerkDAK	€ 189	€ 185
* bankkosten	€ 311	€ 395
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>€ 78.490</b>	<b>€ 75.615</b>
<b>TEKORT (-) / OVERSCHOT (+)</b>	<b>€ 9.332</b>	<b>€ 999</b>

**BEGROTING 2023-2025**

(Bedragen afgerond in €)

	2023	2024	2025
<b>INKOMSTEN</b>			
Subsidies			
* Congregaties	€ 32.000	€ 30.000	€ 28.000
* Gemeentesubsidie	€ 15.250	€ 15.250	€ 16.000
* Fonds Franciscus	€ 9.080	€ 9.080	€ 9.080
* Huisvesting bijdrage	€ 7.900	€ 7.400	€ 7.400
* NetwerkDAK Noodfonds			
* Vincentius	€ 1.200	€ 1.250	€ 1.300
* Projectgiften	€ 3.500	€ 2.500	€ 2.500
* Overige giften	€ 15.000	€ 17.500	€ 20.000
* Rente spaargeld	€ 100	€ 100	€ 100
<b>TOTAAL INKOMSTEN</b>	<b>€ 84.030</b>	<b>€ 83.080</b>	<b>€ 84.380</b>
<b>UITGAVEN</b>			
<b>Verdeling inzet straatpastoor 32 uur per week</b>			
* Op straat/ maatschappelijke opvang	€ 37.969	€ 39.868	€ 41.861
* Spreekuur	€ 6.603	€ 6.934	€ 7.280
* vrijwilligers begeleiding	€ 3.302	€ 3.467	€ 3.640
* Vieringen	€ 4.953	€ 5.200	€ 5.460
* Overige	€ 6.603	€ 6.934	€ 7.280
<i>Totaal personeelskosten</i>	<b>€ 59.430</b>	<b>€ 62.402</b>	<b>€ 65.522</b>
<b>Projecten</b>			
* Kunst (jubileum straatpastoor)	€ 3.500		
* Pasen	€ 750	€ 788	€ 827
* Kerst	€ 750	€ 788	€ 827
* Vincentius	€ 1.200	€ 1.250	€ 1.300
* Nieuwsbrief	€ 540	€ 567	€ 595
* Overige	€ 3.500	€ 3.675	€ 3.859
<i>Totaal projectkosten</i>	<b>€ 10.240</b>	<b>€ 7.067</b>	<b>€ 7.408</b>
<b>Kosten liturgie en pastoraat</b>			
* vrijwilligerskosten	€ 850	€ 893	€ 937
* kosten liturgie	€ 200	€ 210	€ 221
* benodigheden pastoraat	€ 300	€ 315	€ 331
* reiskosten	€ 200	€ 210	€ 221
* benevolentiegelden	€ 1.800	€ 2.050	€ 2.050
<i>Totaal kosten liturgie/pastoraat</i>	<b>€ 3.350</b>	<b>€ 3.678</b>	<b>€ 3.759</b>
<b>Huisvestingskosten</b>	€ 10.400	€ 10.900	€ 10.900
<b>Algemene kosten</b>			
* kosten administratiekantoor	€ 1.950	€ 2.048	€ 2.150
* lidmaatschap NetwerkDAK	€ 220	€ 231	€ 243
* kantoorkosten	€ 225	€ 236	€ 248
* bankkosten	€ 400	€ 420	€ 441
<i>Totaal algemene kosten</i>	<b>€ 2.795</b>	<b>€ 2.935</b>	<b>€ 3.081</b>
<i>Kosten onvoorzien</i>	€ 500	€ 500	€ 500
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>€ 86.715</b>	<b>€ 87.481</b>	<b>€ 91.170</b>
<b>TEKORT (-) / OVERSCHOT (+)</b>	<b>-€ 2.685</b>	<b>-€ 4.401</b>	<b>-€ 6.790</b>