



Redactioneel

Voor u ligt de nieuwsbrief Straatpastoraat Den Bosch die weliswaar rond Pasen uitkomt maar toch nog veel 'nieuws' over Kerstmis bevat.

Met Kerst genoten vrijwilligers en onze vrienden van de straat van een mooie Kerstviering en een gezamenlijke maaltijd. Over deze bijzondere maaltijd schrijft Ruud Stiemer, die sinds een paar maanden samen met straatpastor Lianne de maandelijkse vieringen verzorgt.

Nu het voorjaar losbarst, de zon zich laat zien tussen de buien door en de bloesems op uitspringen staan, wensen wij u allen een **Zalig Pasen**.

Pasen, is het feest van de hoop, het nieuwe begin. Dat is waar wij allemaal op mogen rekenen.

Meer over het Straatpastoraat kunt u vinden op: www.straatpastoraatdb.nl



Verrezen Christus. Aad de Haas, kerk Wahlwiller (Limb)

JAARVERSLAG STRAATPASTORAAT DEN BOSCH

Het jaarverslag 2023 van het Straatpastoraat is klaar, goedgekeurd en zal binnenkort op de website te vinden zijn. Hierin schrijven de straatpastor en enkele bestuursleden over 2023.

Het pastoraat heeft als voornaamste taak het bijstaan van de dak- en thuislozen in Den Bosch, daarnaast is de pastor met het bestuur en alle vrijwilligers op veel andere fronten actief.

Het straatpastoraat wordt steeds professioneler hetgeen mede mogelijk is gemaakt door cursussen en bijeenkomsten van het Kansfonds. Wij kregen tools en handvaten oa voor een nieuw beleidsplan 2024-2028. Ook werkten we mee aan de pilot van hun landelijke Ethos-telling, een nulmeting van de doelgroep.

Het Straatpastoraat kijkt onder andere terug op een geslaagde zomerse 'kunstmarkt' en natuurlijk de maandelijkse vieringen van – voor - en met vrijwilligers en de vrienden van de straat.

In het Jaarverslag werd ook dit jaar natuurlijk een stuk opgenomen van Bas van den Bouwhuijsen, onze onvolprezen penningmeester. Hij heeft er mede voor gezorgd dat de financiën van het Straatpastoraat er momenteel gezond uitzien. Hij eindigt zijn bijdrage in het jaarverslag als volgt:

“Wij danken alle donateurs – groot of klein - van harte dat ze het werk van het straatpastoraat ook in 2023 weer mogelijk hebben gemaakt. Ook onze vrijwilligers en partnerorganisaties willen wij bedanken voor hun inzet.”

Bestuur Straatpastoraat Den Bosch

Voor deze daklozen is kerst een lastige tijd: 'Dan voel ik wat ik mis'

Omroep Brabant over Straatpastoraat Den Bosch

De fijnste tijd van het jaar, dat is Kerstmis, toch? Maar hoe feestelijk is het als je op straat moet leven? Dan is het heel anders. Voor Dawid uit Polen bijvoorbeeld, hij leeft op straat in Den Bosch: "Aan kou kan ik wennen, maar de kerst-tijd is moeilijk en deprimerend. Ik vind het moeilijk om over te praten, het doet me te veel aan vroeger denken." En Dawid is niet de enige.

Kryzstof wil niet eens over Kerstmis praten. Hij moet dan aan vroeger denken, aan de tijd met zijn dochter en ex-vrouw, die nog in Polen wonen maar waar hij geen contact meer mee heeft. Kryzstof is donderdagmiddag met andere daklozen op bezoek bij straatpastor Lianne van Oosterhout. Ze heeft spreekuur. Met een kopje koffie, een kerstkransje en gezellig wat kletsen met elkaar probeert ze in haar huiskamer de sfeer erin te brengen. ➤ Lees verder op p 2



Indrukwekkende Kerstviering

Op zaterdag 23 december werd de Kerstviering gehouden in de kerk van het stadsklooster. In de dagen eraan voorafgaand had ik de bewoners en bezoekers van het Inloopschip, de daklozenopvang aan de Oranje-Nassaulaan, uitgenodigd om te komen.

Toen Lianne en ik bij aanvang van de viering buitenom door de hoofdingang naar binnenliepen, werden we begroet door een paar laatste 'inloopschippers' die snel naar binnenliepen. De anderen zaten er al en zwaaiden naar ons, alsof ze wilde zeggen: 'Zie je het, we zijn gekomen! Een feestelijke viering volgde waarin we zongen van de herders en de koningen en van het Kind in de kribbe.

Aansluitend zaten we in de grote zaal aan lange tafels: mensen van het Inloopschip, de Loods, vrijwilligers van het Straatpastoraat, bewoners van het Stadsklooster, enz.

Zelf had ik ook een gast meegenomen. Een goede bekende van me, die interesse heeft in het werk van het Straatpastoraat en wilde kijken of het wellicht iets

voor hem is. Hij was onder de indruk van de sfeer en de gesprekken aan tafel. Hij zei: 'Hier zijn de mensen helemaal zichzelf: zonder opsmuk, zonder maskers, zonder titels'. Zelf werkt hij als financiële man bij een groot bedrijf en zit de hele dag 'tussen de pakken'. 'Het is een wereldje waarin vaak de schone schijn wordt opgehouden en je de mens achter het pak niet te zien krijgt', vertelde hij. Vandaar dat hij verrast was en diep onder de indruk. Is dat ook niet één van de centrale thema's van Kerst, dat rondom het Kind in de kribbe onze maskers afgaan en we als mens gezien worden?!

Ruud Stiemer,

Predikant protestantse gemeente, Pastor Inloopschip



Voor deze daklozen is kerst een lastige tijd

Omroep Brabant, [vervolg](#) van pagina 1

◀ Daniël praat wel graag over de Kerst. Hij heeft nog warme herinneringen aan Kerstmis vroeger. Met zijn oma die, toen ze nog leefde, de hele familie bij elkaar hield: "Kerstmis was een heel fijne tijd. Mijn oma was een sterke vrouw. Maar toen ze stierf, viel alles uit elkaar. Er was geen thuis meer, dus ook geen Kerstmis."

"Als je weet wat je mist, is het dubbel zo zuur."

Dat voelt Daniël als hij door de sfeervolle Bossche winkelstraten loopt: "Als je weet wat je mist, is het dubbel zo zuur als het er niet meer is." Daniël kwam naar Nederland om te werken. Dat heeft hij zeker tien jaar gedaan. Hij betaalde zijn rekeningen, belasting, had een huis. Maar nu is het allemaal anders. Hij was betrokken bij een vechtpartij en kreeg daarna ook nog een auto-ongeluk. Daar verloor hij zijn papieren. "Nu kan ik nergens meer werken".

Daniel krijgt het niet voor elkaar om nieuwe papieren uit Polen te krijgen. Hij werkt wel in Loods, een dagbesteding in Den Bosch, waar naast een dak, ook eten en kameraadschap te vinden is. Voor elke gewerkte dag krijgt iedereen een klein bedrag. "Gelukkig heb ik mijn vrienden hier, en hij wijst om zich heen. Dat is nu mijn familie. Zij weten hoe het is om dakloos te zijn."

Bossche daklozen komen ook voor praktische zaken bij straatpastor Lianne. Henryk hoopt dat ze hem kan helpen met zijn papieren. Het is iets wat veel daklozen overkomt. Als je je papieren verliest, heb je geen werk en dus ook geen huis. Henryk weet dat het pas volgend jaar wordt voordat hij zijn papieren weer terug heeft. Tot die tijd kan hij zo nu en dan in de daklozenopvang slapen. Maar overdag loopt hij door de Bossche straten. ➤ Lees verder op pag. 3



Straatpastor is er voor mensen van de straat

"Er is werk voor een week of drie en daarna word je er weer uitgegoid."

Aan Dawid zie je eigenlijk niet dat hij dakloos is. Maar dat is hij wel. Dawid is met zijn moeder op z'n vijftiende van Polen naar Groot-Brittannië verhuisd. Dat verklaart ook waarom zijn Engels zoveel beter is als dat van de anderen.

Dawid werkte vijf of zes maanden via een uitzendbureau in de regio Den Bosch. Toen het seizoenswerk afgelopen was, verloor hij ook meteen zijn onderkomen. In de uitzendbranche zijn werk en huis vaak aan elkaar gekoppeld. "Ik ben dus een paar maanden dakloos geweest, en toen kon ik weer aan het werk. Ik had weer even een dak boven mijn hoofd. Maar nu slaapt Dawid weer op straat. De wintertijd is een moeilijke tijd om aan werk te komen. "Vlak voor kerst hebben de uitzendbureaus werk genoeg voor een week of drie, maar daarna word je er weer net zo makkelijk uit gegoid."

Dawid noemt zichzelf Europeaan. De Brexit zorgde ervoor dat hij niet zomaar meer Engeland in kan om zijn twee broers te bezoeken. Hij zou het liefst in hun buurt gaan wonen, maar daarvoor heb je een visum nodig sinds de Brexit. "Een visum krijg je als je werk hebt, een woning hebt en er ook iemand garant wil staan voor je." Dat krijgt hij niet voor elkaar. Nu woont hij op straat, al een hele tijd. In een leeg fabriekspand of in een tent.

Agnes van der Straaten, voor Omroep Brabant 24 december 2023



Bisschoppelijke goedkeuring voor de nieuwe voorzitter br. Fer

Den Bosch geeft daklozen een huis. 'Van een uitzichtloze opvang wordt niemand beter'



Lege bankjes in het centrum van Den Bosch. Sinds vorig jaar lukt het hier om mensen die dakloos dreigen te raken aan een sociale huurwoning te helpen. In de daklozenopvang wordt niemand beter, is het idee. Beeld Roos Pierson

Kop en foto's bij groot artikel in Dagblad Trouw, 12-12-'23



Academie voor beeldvorming (Kunst) op bezoek



Kerstzingen en dan Kerstdiner



Kerst met de vrijwilligers



Straatpastor Lianne en pastor Ruud Stiemer Elke eerste zaterdag 15.30 u. viering in de Clarazaal

Ingrid van Alebeek

Mijn naam is Ingrid en sinds januari 2023 secretaris van het straatpastoraat Den Bosch.

Ik ben 31 jaar werkzaam geweest als verpleegkundige waaronder in de verslavingszorg en in de psychiatrie, waar ik ervaring heb opgedaan door te mogen werken voor en met een kwetsbare groep.

In een ver verleden heb ik 4 jaar theologie gestudeerd, maar helaas niet af kunnen maken.

Bijna 3 jaar geleden klopte ik aan bij het stadsklooster in Den Bosch, waar ik een warm hart van kreeg. Het vuur begon weer te branden, na jaren in een waakstand te hebben gestaan. Ik ben hier begonnen als portier. En ondertussen ben ik alweer 2 jaar bij de orde van de franciscaanse seculieren, waarvoor ik verleden jaar mijn opname heb gedaan.



In november 2022 vroeg broeder Fer of ik interesse had om bij het bestuur van het Straatpastoraat te komen. Ik heb geen ervaring als bestuurslid, maar aldoende leert men.

Verleden jaar ben ik betrokken geweest bij de Ethostelling en heb ik kennis gemaakt met het straatpastoraat.

Ik hoop door het werk als bestuurslid het straatpastoraat verder onder de aandacht te brengen.

En ik kijk uit naar ontmoetingen, vieringen en leuke projecten die het straatpastoraat onderneemt en waaraan ik hopelijk een steentje kan bijdragen.

*Vrede en alle goeds,
Ingrid van Alebeek*

Straatpastoraat Den Bosch



Straatpastor Lianne van Oosterhout



en haar medewerkers verlenen pastorale zorg aan velen in Den Bosch die, al dan niet tijdelijk, dak- en thuisloos zijn of zijn geweest.

Ze is bereikbaar via straatpastordb@gmail.com of telefonisch op 06 17 66 24 12 of persoonlijk tijdens het spreekuur of voor de viering op de 1e zaterdag v d maand.

Spreekuur

Donderdag vanaf 14.00 uur inloop tot 16.00 uur.
Stadsklooster San Damiano,
vd Does de Willeboissingel 12,
's-Hertogenbosch

Zaterdagse viering

elke eerste zaterdag van de maand om 15.30 uur.
Clarazaal of Kapel: van der Does de Willeboissingel 11.

Nieuwsbrief Voor toezending aanmelden per post of e-mail.

Kijk ook:
www.straatpastoraatdb.nl

Correspondentie

Straatpastoraat Den Bosch
vd Does de Willeboissingel 12,
5211 CB 's-Hertogenbosch

Uw bijdrage is van harte welkom. Banknr.

NL57 FVLB 0638 7730 91

Het Straatpastoraat Den Bosch is een **erkende ANBI**: uw gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.



Het Straatpastoraat Den Bosch wordt gesteund door het Fonds Franciscus.